

"Dankdag voor de dwaas?"

"Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?"

Lukas 20:11

Wij hebben een goed seizoen achter de rug. De economie mag wat ingezakt zijn..maar de velden en bomen brachten veel vrucht voort. De bomen bogen onder de vruchtenlast.

Nu de dankdag. Dankdag? Daar komen mannen aan, die zeggen: Laat de erfenis verdeeld worden. Hij heeft méér dan ik. 'k Heb recht op zóveel, Meester!....zeg eens gauw, dat het in orde komt!! Maar de Meester is niet gekomen om Zich met onze "rechtzaakjes" bezig te houden. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te vinden. De kerk is veel wijzer dan de Meester. De kerk laat zich voor ieder karretje spannen. Overal bemoeit ze zich mee...met al de "rechtzaakjes" van de hele wereld. Waar ter wereld ook maar wat te "doen" is..de kerk zal wel even als rechter en scheidsman optreden. Jezus doet dit niet. Trouwens..wie zou Hem als rechter en scheidsman begeren? Toch gaat Hij er op in. Hij waarschuwt tegen de gierigheid die naar overvloed dorst. Neen..het leven wordt niet in stand gehouden door de overvloed aan goederen.

Nu volgt de gelijkenis. Let wel: Er volgt geen uit de lucht gegrepen verhaaltje. Nee, 't is een verhaal uit de werkelijkheid, uit het leven gegrepen!

Er was een rijk mens. Dat is nogal wat! Rijk en Mens. Past dat wel bij elkaar? Een nietig mens, die veel bezit?

Nou ja...Abraham was ook rijk..en Job ook. En wat denk je van Salomo? Onvoorstelbaar rijke mensen.

De mens uit de gelijkenis wordt **gaandeweg** rijker. Hij is een "gezegende des Heeren". **God**, die de zon laat schijnen over bozen en **goeden**. God, die regent over rechtvaardigen en **onrechtvaardigen**. Die God heeft het land van die **rijke niet over-**geslagen.

De velden zijn bedekt met kudde,
de dalen zijn bekleed,
met halmen, die van zwaarte schudden..
En toen? Ging die boer dankdag houden? Ging hij het lied van de halmen meezingen? Ging hij meelachen met de groene heuvels?
Er is toch alle reden om te zingen?
Te zingen van Gods goedertierenheer?
God is goed voor een slecht mens!
God is barmhartig en genadig!

Dankt, dankt nu allen God,
met hart en mond en handen,
Die grote dingen doet
hier en in alle landen,
Die ons van kindsbeen aan,
Ja, van de moederschoot,
Zijn Vaderlijke hand,
en trouwe liefde bood.

Neen..dat doet de rijke boer niet. Hij gaat overleggen met Zichzelf- O, dat ellendige overleggen met jezelf! Zou daar iets goeds uit voortkomen? Wat is het probleem? De rijke man weet geen raad met de vruchten van het veld. De schuren zijn te klein.

Lang geleden zei een wijs man: Zegeningen zullen zijn op het hoofd van de verkoper..maar die koren inhoudt, wordt door het volk vervloekt. Hoe het ook zij, er moet raad geschapt worden.

Ha, daar rijpt een plan! 't Wordt omgezet in een besluit: Ik breek m'n schuurtjes af en ik zal groter schuren bouwen.

Voor "schuren" wordt het woord "apotheek" gebruikt. Een "apotheek" is een plaats om iets weg te zetten. In de "apotheek" staan de weggezette middelen. Zulke apotheken bouwt de rijke man rond z'n huis. Daar liggen de "levensmidde-

len" voor de hand.

Prachtig! Ik zeg tot mezelf: Zie, kijk eens uit het raam..je hebt veel goederen, voor jaren genoeg. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk.

Je huis vloeit over van melk en honing; de perskuipen zijn vol wijn. Je bent tegen alle voorkomende waarheden "ingedekt". Je kunt nu van je "goed" leven.

Ja, ja...Maar God zegt: Gij dwaas, in dezen nacht zal Ik uw ziel van u afeisen. Dwaas...Zot...Goddeloze...Dat doet denken aan psalm 14: De dwaas zegt in z'n hart: Er is geen God.

Let wel: God noemt deze zakenman een DWAAS. De rijke boer vindt zichzelf een zeer wijs man. Hij heeft de apotheek om de hoek van de deur. Misschien waant deze boer zich een Godzalig mens, een van God gezegende. Ach, wat VINDEN WIJ al niet! Maar God zeide: Gij dwaas, je leeft zonder God! Je bent rijk en verrijkt en hebt geen ding gebrek.

Ach..de weg des dwazen is recht in zijn ogen. Alle wijsheid is voor de dwaas te hoog!

Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja, om vier, die zij niet dragen kan. Daar hoort óók bij: een dwaas, als hij van brood verzadigd is. Ja, de mond der zotten stort overvloedig dwaasheid uit.

Gij dwaas..let wel: God zegt het. Zijn oordeel is een rechtvaardig oordeel!

Voorts zegt God: In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen!

Wie zal dat doen? God! Maar God gebruikt middelen. Misschien heeft deze rijke dwaas zelf de messen geslepen. Misschien zijn er een paar verongelijkte knechten binnengedrongen. In de donkere nacht zijn ze uitgetrokken om in te breken. Opeens werd de rijke man wakker. Zo....daar steekt al een mes in zijn hart. De inbrekers brommen elkaar toe: Daar hebben we geen last meer van.. Boven dit alles staat God, Die rechtvaardig oordeelt over de mensenkinderen. Arme boer, waar blijft nou je goed?? Wie gaat er nu

mee strijken? Een verre neef of nicht? Of???

Zo gaat het nu met de mens, die zichzelf schatten vergadert, en niet rijk is in God.

Lezer..dat was een mooi verhaal, en een ernstig verhaal.

De kinderen denken: Zo doe ik het niet. Ik heb een hekel aan dat kapitalisme.

De ouders, wij..we denken: Wat is dat toch een arm mens, als je anders niet hebt dan dit tijdelijk leven en dit tijdelijk goed. Laten we nog eens zingen:

Hij kan dien prijs der ziele, dat rantsoen,
Aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen.

Zou het hiermee afgelopen zijn? Wacht toch even, voor we weer verder rennen! Denk aan dat oude lied: God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

Israël heeft het tegen Hem verdorven; het zijn Zijn kinderen niet; de schandvlek is hunne; het is een verkeerd en verdraaid geslacht.

Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk! Is Hij niet uw Vader, Die u verkregen, Die u gemaakt en u bevestigd heeft?

Staat er niet geschreven: Zekerlijk, Mijn volk is dwaas, Mij kennen zij niet; het zijn zotte kinderen, en zij zijn niet verstandig; wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet.

Hoort nu dit, gij dwaas en harteloos volk! Zult gij Mij niet vrezen? Maar dit volk heeft een weerspanning hart; zij zijn afgevallen en heengegaan; en zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu de Heere onze God vrezen, Die regen geeft, zo vroege regen als spade regen, op Zijn tijd; Die ons de weken, de gezette tijden van de oogst, bewaart (Jeremia).

Ach, dat wij nu eens afstand mochten nemen van onszelf. In eigen oog zijn we altijd degenen die het beter doen. Wij hebben onze principes..wij zijn de mensen die geen water bij de wijn doen.. Wij zijn de gehaten en de verachten, de armen van geest.

Toch zoeken we de dwaas een deur te ver. Die dwaas woont niet náást ons, maar in ons. Dat kan niemand ons leren. Geen enkele theologie brengt ons op het rechte pad. Dat leert ons God zelf! Hij eist onze ziel van ons af. En dan? De hand op de mond! Ik ben die dwaas. Nu wordt mijn moraaltheologie te schande. Ik, de dwaas!

Zolang wij tot deze laatste ernst niet komen, blijven wij de Gode behagelijke elite. Blijven wij de zedemeesters van de burenen..van de kerken. Gelukkig dat God zorgt voor een kudde. Daar getuigen de schapen: IK heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek Uw knecht; want Uw geboden heb ik niet vergeten.

GIJ DWAAS! Ik ben die dwaas. Maar Jezus Christus heeft, als de grootste dwaas, het kruis gedragen en de schande veracht.

Welaan...het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. GIJ DWAAS...Ik ben die dwaas. Spreek Heere, Uw knecht hoort!

Weg is alle roem. Weg is alle bijzonders!

Weg is mijn plaats als wachter op Sions muren.

Waarlijk..ik was niet de kurk waar de wereld op dreef. Integendeel: Ik was de steen om de hals van velen.

Gena. o God, gena, hoor mijn gebed!

Verschoon mij toch, naar Uw barmhartigheden!

Waar is de roem? Waar is de volharding? Die roemt, roeme in de Heere.

En verder? Wij gaan de weg van de Meester. Veracht, veroordeelt, als verleiders. En toch? Als waarachtig in Hem, de grote Wijze en verdoemde dwaas. Opdat wij wijs zouden zijn in Hem! Dag, rijke dwaas! God hebbe uw ziel!

Welaan, dwaze broer en zus..er is verwachting.

Verwachting in Hem, die sprak door gelijkenissen.

Hij geve ons een goede zin, en wetenschap, der dwazen waan ontvloden!

Gegroet in de Geliefde!

D.C.O.

oo00oo