

"Wij zullen maken dat gij zonder zorg zijt".

Matth. 28:14b

ZORG. Wat al zorgen zijn er in het leven van mensen. Zorgen om verleden, heden en toekomst. Je hoort wel eens zeggen: Wij leven in een verzorgingsstaat. Toch neemt deze staat de "zorg" niet weg, integendeel: Hoe meer verzorging, hoe groter de zorgen.

Al 't zijnde is wankel  
en slechts wankel mogelijk,  
en het hart, tussen ruimte en tijd,  
is een blinde boot.  
Ons rest geen enkel  
bezit dan dit ogenblik,  
geen enkele zekerheid  
dan de dood.

Ondanks alle regelingen en voorzorgen zijn de zorgen groter geworden. Ergens is dat ook verklaarbaar. Je hebt zóveel dingen om je zorg over te maken!

Zou mijn positie in gevaar komen? Hoe moet het als de bodem van de schatkist zichtbaar wordt? Waar blijkt dat er in ons leven geen zekerheden bestaan, wordt de onzekerheid groter. Hoe-meer er is, en geregeld wordt..hoe wijder strekken de zorgen zich uit om dat alles veilig te stellen.

Natuurlijk wil ik die zorgen niet onderschatten. Zorgen, omdat de lasten te hoog zijn, en we niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Zorgen, om onze gezondheid. Zorgen om de ontwikkelingen in de maatschappij. Zorgen om de kerk enz.

Steeds klemmender wordt de vraag: Hoe houden we dit alles in stand? De mens zoekt geborgenheid..kruipt weg in een vesting..tracht zoveel mogelijk maatregelen te treffen tegen alle mogelijke tegenvallers. We wonen in een goed geï-

soleerd huis..en nu begint het grondwater te stijgen. Wat een strijd en arbeid om de onbekende factor uit te schakelen..om er zeker van te zijn dat het niet uit de hand loopt. Zo gaat het ook in ons godsdienstig leven. We zoeken zekerheid in een veilig huis. Die zekerheid zoeken we in onze stellingen en veronderstellingen. Heb je wel eens van een proefschrift gehoord zonder stellingen? We zoeken zekerheid in de kerk..in het belijden..in het aparte..in het zekere en het onzekere. De adem van de onzekerheid waait overal doorheen. Zou de kerk het houden? Wat is er te redden van onze belijdenis? Wat zal er gebeuren als de Herv. Kerk en de Ger. Kerk samen op weg gaan? Onzekerheid. Zorgen. Soms krijg je de indruk dat in alle schrijven en spreken een gevecht geleverd wordt. Pogingen om de bedreigingen tegen mijn huis af te wenden ..af te bidden..af te schelden..af te huilen. Bang voor elkaar. Bang voor God! Staat Hij wel aan mijn kant? Bang vanwege al het verworvene. Is er dan geen reden tot zorg? Ach, lieve lezer..je moet niet denken dat ik het over anderen heb. 'k Heb het over mezelf..over ons! Natuurlijk kan er sprake zijn van zorg. Voor mij is echter de vraag: Waar stoelt het op? Waar gaat het om? Wat is de echte reden van mijn zorg? Waar is God? Waar is de Zorgdragerde?

#### DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Ja, ondanks de zorgen en voorzorgen van het Sanhedrin!  
Het Sanhedrin is aan de verliezende hand. Ondanks hun bezorgdheid werd Jezus met alle zorg ter aarde besteld.  
Zij hebben Hem het nieuwe graf niet gegund.  
God zorgde..voor het graf..voor de bedienaars.  
Jezus is OPGESTAAN! Alle voorzorgen van de vijanden ten spijt!  
De steen werd afgewenteld..De zekere zegelen braken.

Zeker. Hij is opgestaan. Hij is de ZEKERHEID.

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN!

Ondanks de zorgen en voorzorgen van de vrienden.  
Ondanks de verdrietige, grafwaarts trekkende vrouwen.

Ondanks specerijen en zalven.

Ondanks ongeloof en verdriet.

Ondanks verloochening en vlucht.

De steen is afgewenteld. De zekere zegels braken. Zeker. Hij is opgestaan. Hij is de zekere ZEKERHEID. God zorgt!

Wij hebben met onze zorg geen el tot onze lengte kunnen toedoen.

Wij hebben met onze raad en radeloosheid de steen niet kunnen afwentelen.

Wij hebben Jezus niet tot het leven teruggebracht.

Wij hebben onszelf niet kunnen redden.

Wat is de mens, die hooi is? Wat is het mens-kind, dat gras is? Waarin is hij te achten?

Voorwaar: Het volk is gras.

Ik ben verdoold op deze jacht  
en werd door waan bedrogen.

'k Had van mijn zorgen veel verwacht,

't heeft alles mij belogen.

Ik had mijzelve slechts bemind  
en ijdelheid verkoren.

Dit jagen heeft mij zo verblind,  
dat alles is verloren..

Jezus is opgestaan! Ondanks de Romeinse soldaten. Die dappere mannen hielde de wacht bij het graf. Vanwege de zorg van de joodse raad, hebben deze soldaten moeten fungeren als "zekerheid". Zegelen en soldaten. Wat moet je nog meer? Maar als God komt, slaan alle zekeringen door. De soldaten werden als doden.

Eén engel. Zodra ze van de eerste schrik bekomen zijn, zetten ze het op een lopen. Ze zijn bezorgd. Hoe moeten ze dit verantwoorden?

Wacht hen een degradatie?

Ze melden zich bij de overpriesters en de ou-

derlingen. Alwéér een vergadering. Alwéér zorgen. Stel je voor dat dit uitkomt! Dan wordt alles nog veel erger. Dan stort ons huis in. Wat nu? Keihard is de mens. Tegen alles in, vecht hij voor zichzelf..probeert de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Ze gaan over lijken. Neen, ze gaan over de levende, opgestane Heere.

De duivel is sluw en dom. Ja, ja..ze geven de soldaten veel geld. De paascollecte was bijzonder hoog dit jaar. Voor dat geld moeten de soldaten liegen: Zijn discipelen zijn in de nacht gekomen en hebben Hem gestolen, als wij sliepen. Sluw en dom.

Hoe kun je nou een diefstal zien, terwijl je slaapt?

Ondanks de som geld, blijven de soldaten aan de sombere kant.

Stel je voor, dat de stadhouder dit zaakje laat uitzoeken? Weer is er raad: Wij zullen de stadhouder wel tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt...

ZONDER ZORG! Dat geeft de doorslag. Nu durven de soldaten het aan. Een pracht garantie: Zonder zorg!

Zonder zorg? Welnee. Niemand kan maken dat wij zonder zorg zijn. Ook deze "godzalige" raad niet. Zorgen komen er toch. Je kunt ze wel op anderen afwentelen, maar dat helpt maar even. De zorgen blijven. Deze leugen zal geen rust geven. Al gaat de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt haar wel.

WIJ ZULLEN MAKEN DAT GIJ ZONDER ZORG ZIJT.

IJdele waan. Zorgen zullen zich opstapelen, ook voor het Sanhedrin. De leugen kan Hem, die gezegd heeft: Ik ben de Waarheid, niet uitschakelen. Verre van dat. God zal Zijn waarheid nimmer krenken.

Zonder zorg. Wie kan ons vandaag helpen? Wie kan, vandaag, de steen van het graf afwentelen? Wie kan de bezorgde vader..moeder..man..vrouw..kind..helpen?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Jezus Christus is de enige ZEKERHEID...ondanks alle zorgen.

Werpt uw zorg op de Heere. Hoe moet ik dat doen? Vraag het aan de Heere. Hij weet hoe het moet. Hij heeft het gedaan!

Onze zekerheden wankelen. Onze stellingen worden gesloopt. Onze zekere woorden verwaaien in de wind. Jezus Christus is de zekerheid en de zaligheid. Wij zijn de onzekeren.

Hij is opgestaan! Hij leeft!

Er lijkt een grote begrafenis gaande in kerk en wereld. Klaagvrouwen en mannen vergezellen de stoet. Maar de HEERE IS WAARELIJK OPGESTAAN.

De dokter zegt: Je hoeft je geen zorgen te maken.

De politicus zegt: 't Is zeer zorgelijk.

De wereld zegt: Kop op, 't wordt beter misschien. Na ons de bom.

De kerk zegt: 't Is buiten hoop, of: Zorg maar goed voor de wereld.

De Prediker zegt: Alles is ijdelheid.

Alle gronden in en bij ons maken de zorgen slechts groter. God geve zorgvolle zondaren Zijn stem te horen: Vreest niet! Mijn vrede geef Ik u.

Wie kan maken dat wij, vol met zorgen, zonder zorg zijn? Jezus Christus! Hij breekt door de donkere wolken heen, telkens weer. Hij zegt: Ik ben overwinnaar. Ik zorg voor u!

Jij, met je duizend zorgen en duizend noden: Schuil bij Mij. Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.

Buiten Hem regeert de zorg, de dood, de duisternis.

O, Heilige Geest, doe ons, uit alle duisternis, het Licht geloven. Doe ons, in alle zorgen, de grote Huisbezorger vertrouwen.

Doe ons, in alle dood, het leven belijden.

Waar Gij niet zijt, is het bestaan,

is alle denken, alle doen  
zo leeg en woest, zo dood, als toen  
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Een hartelijke groet, lezer! En wat meer is:  
Jezus zeide: Weest gegroet!

Die in de dood gebonden lag  
om ons en onze zonden,  
is opgestaan met groot gezag:  
Christus heeft overwonnen!  
Hij bracht ons het leven weer,  
laat ons nu loven God de Heer  
en zingen: halleluja!  
Halleluja!

Ziet nu die 't ware Paaslam is,  
waarvan wij moeten leven,  
die aan het kruis in duisternis  
zichzelf heeft prijsgegeven.  
Zijn bloed is aan onze deur;  
niet langer oefent zijn terreur  
de dood, die mensenmoorder.  
Halleluja!

Luther.  
(D.C.O.)

oo00oo