

"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden".

Marcus 16:16

Zie hoe de mensen heengaan,
zeggend: die vreemde woorden
zijn niet om aan te horen.
Zie hoe de mensen heengaan:
wilt gij niet met ze meegaan?
Heer', waar zullen wij heen?
Wie anders dan Gij alleen
kan ons te geloven geven
woorden van eeuwig leven?

Ziet gij niet hoe de mensen
tot hun eigen wegen keerden
om te doen wat zij begeerden?
Wilt gij niet als de mensen
doen naar uw eigen wensen?
Heer', waar zullen wij heen?
Wie anders dan Gij alleen
kan ons te geloven geven
woorden van eeuwig leven?

Ziet gij niet hoe de wijzen,
hoofdschuddend in verbaasdheid,
glimlachen om uw dwaasheid?
Wilt gij niet voor de wijzen
wijs zijn, dat zij u prijzen?
Heer', waar zullen wij heen?
Wie anders dan Gij alleen
kan ons te geloven geven
woorden van eeuwig leven?

Geliefde kinderen, die deze maand belijdenis des geloofs hebt afgelegd. Ditmaal is de meditatie in 't bijzonder voor jullie geschreven. Dat ik jullie "kinderen" noem, betekent dat ik wat de leeftijd betreft, jullie vader zou kunnen zijn. Jullie waren nog baby's toen de Heere

mij in jullie midden bracht.

Als ik me goed herinner, was Johan Dekker het laatste kind, dat door een predikant van "buiten" werd gedoopt. Mirjam kwam enige jaren later via haar ouders bij onze gemeente.

Jan-Willem Schouwenburg, de verloofde van Mirjam, komt uit de Hervormde kerk van Kortenhoef.

Hij voelt zich echter verbonden aan onze gemeente en aan de verkondiging van het Heilig Evangelie. Wij hechten niet zo aan kerkmuren. Met God springen wij over een muur. Wij voelen ons verbonden aan allen, die geloven in Hem, die gekomen is om zondaren zalig te maken.

Voorts hebben we in ons midden Edith Cora van Dulken, verloofde van Paul van Iersel. Naar de raad van God werd haar weg geleid naar de kerk. Zij begeerde het teken en zegel van de Heilige Doop. M'n dochter..ontvang een plaats in de gemeente. Prijs de God van Abraham, Izak en Jakob! In het grote Zaad, Jezus Christus is de weg ontsloten voor vreemdelingen.

Kinderen! Hartelijk welkom! Hoort aan de woorden van onze getrouwe God en Zaligmaker. Hij roept de doden levend.

"Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden".

In het voorafgaande vers heeft de opgestane Heere Zijn discipelen opdracht gegeven heen te gaan in de gehele wereld om het Evangelie te prediken aan alle creaturen.

Tot die "creaturen" in de wereld behoren ook wij. "Creaturen" zijn schepselen, door God geschapen. Ik geloof in God, de Vader, Schepper van hemel en aarde.

Creaturen zijn echter gevallen schepselen. Schepselen, die van God zijn weggegaan om nooit terug te keren. Zo zijn wij geworden als stervende en dode vissen op het strand. Het "leefnet" van de duivel blijkt een "sterfnet" te zijn. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Voor ons is er geen "verder" meer. Maar God, die rijk is in barmhartigheid,

heeft Zijn gedachten van vrede geopenbaard. Hij heeft "vrederaad" gehouden. God heeft de weg gebaad van de hemel naar de gevallen creatuur. Dat heeft Hij gedaan in Zijn geliefde Zoon. Die Zoon was rijk. God uit God en Licht uit Licht, te prijzen tot in eeuwigheid. Deze Zoon is arm geworden. Ons vlees en bloed heeft Hij aangenomen. Hij wilde doen wat wij niet gedaan hebben. Hij wilde lijden waar wij eeuwig aan moesten lijden. Hij heeft het recht van de wet vervuld. Hij heeft de Naam van de Vader bekendgemaakt en verheerlijkt. Om onze overtredingen is Hij verwond. De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. In Hem werd de gerechtigheid van God openbaar. Het behaagde de Heere, Hem te verbrijzelen. Hij is het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt..Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nederge-daald ter helle; ten derde dage wederom opge-staan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Dit is een korte samenvatting van het Heilig Evangelie; de goede boodschap voor zondaren. Het Licht schijnt in de duisternis. Dit is Jezus Christus. Hij is dood geweest en weer levend geworden. Al ons denken, hopen, doen, laten, leven, sterven, is aan het einde gekomen op Golgotha. Dáár is de beslissing gevallen. Dáár kwam het er op aan. Daar kwam het op HEM aan!

Die deze boodschap gelooft..vertrouwt, zal zalig worden. Eeuwig gelukkig. Die gelooft in Jezus Christus zal zeker begeren het teken en zegel van de Heilige Doop. Ziedaar, water; wat verhindert mij gedoopt te worden? God verzegelt in dit sacrament Zijn belofte, dat Hij ons wast in het bloed van Zijn Zoon. Hij bevestigt Zijn

belofte: Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. Geloof en Doop..Doop en Geloof..horen bij elkaar. Wij mogen Woord en Sacrament niet uit elkaar rukken. Dit geldt evenzeer voor het sacrament van het Heilig Avondmaal. De sacramenten zijn gegeven in en bij het Woord. Daarom: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig WORDEN, stap voor stap, van ogenblik tot ogenblik. Tot wij eindelijk in de gemeente der uitverkorenen, in het eeuwige leven, onbevlekt zullen gesteld worden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Hij is met, in en bij het Woord. Hij werkt door dat Woord. Hij werkt het geloof door het gepredikte Woord. Het geloof is uit het gehoor.

Nu gaan creaturen dat Heilig Evangelie geloven. De kerk komt in 't zicht. Er vindt een samenroeping plaats door Geest en Woord. Daarom, lieve kinderen, zijn wij deze morgen samen onder Woord en Sacrament. Wij verbinden ons heden, niet aan een kerknaam. Wij belijden de Naam van de Vader van onze Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Dat zij zo, kinderen!

Echt, wij behoeven onszelf niet te belijden. Wij belijden onze schuld, onze ijdelheid. Wij belijden dat Jezus Christus de goede belijdenis heeft afgelegd, eens en voor eeuwig. Daarom geloven we niet in ons belijden, maar in de Hoogepriester van onze belijdenis.

"Kinderen", blijf bij dit Evangelie. God zal u bevestigen en schragen. Hij heeft het beloofd! Hij, die u roept, is getrouw! Die het ook doen zal.

Jullie verkeren geruime tijd onder de verkondiging van het Heilig Evangelie. In dat Evangelie komt telkens de vraag tot ons: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben? Heden belijden jullie voor God en Zijn gemeente: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zulk een belijden kan vlees en bloed ons niet leren. Zulk belijden rust op openbaring.

Wij spreken wel van "belijdenis van het geloof", maar de bedoeling kan anders niet zijn dan de

belijdenis in het geloof van Jezus Christus, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening voor onze zonden. In dat belijden zien wij af van onszelf. Immers, in korte tijd hebben wij onze belijdenis verloochend.

Kinderen, jullie weten, dat ik, voor het aangezicht van God, niet durfde sleutelen aan die belijdenis. Daarom was er geen uitweg in een "belijdenis der (historische) waarheid". Ook geen belijdenis van het geloof van anderen, die in onze ogen het rechte geloof zouden hebben. Nee, geloven in..betekent het voortdurend geworpen worden op Jezus Christus en Zijn gerechtigheid. Geloven in Hem is altijd weer een afzien van onszelf en alle andere schepselen. De goede strijd des geloofs is een zich steeds herhalend zinken met onszelf..met al onze (eigen)gerechtigheden en ongerechtigheden, op het Lam, dat de zonde der wereld wegdroeg.

't Is een hartelijke toestemming van de onmogelijkheid onzerzijds en de mogelijkheid bij God. Die mogelijkheid bij God heeft gestalte gekregen in de schenking van Zijn geliefde Zoon. Die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En dit leven is in de Zoon!

Kinderen..dit belijden is niet samen te vatten in een moment van belijdenis doen. Nee, het is het doorgaande werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in de schepping, onderhouding en regering van Zijn kerk. Het leven belijdt!

In de dood is Zijner geen gedachtenis. De oude kerk zong: De volken zullen U belijden! O, God, U prijzen al te zaam.

Daarom, kinderen, hoewel dit uur voor jullie en ons van grote betekenis is, zo is toch de betekenis niet in het moment van belijden samen te vatten. Veeleer valt de nadruk op: Wandelt alzo in Hem!

Die geloofd zal hebben en GEDOOPT zal zijn... Nemen wij, in het belijden, de Doop voor onze rekening? Zijn we oud genoeg dat we dat aankunnen? Ganselijk niet. Wij hebben niets voor onze rekening te nemen. Dat hebben wij in het paradijs

gedaan. Toen waren we in de staat om iets voor onze rekening te nemen, en? We hebben de dood voor onze rekening genomen. Heden belijden wij dat God in Christus, dood, vloek en hel voor Zijn rekening heeft genomen. De rechtvaardige Vader deed het op Jezus aankomen.

Ziet nu de genade van het belijden. Wij belijden, niet onze weg. Onze weg is de weg van de dood. We belijden: HIJ IS DE WEG! Wij belijden, niet onze waarheid..ook niet de waarheid in ons binnenste. Wij belijden in ons binnenste de waarheid dat wij de leugen zijn en dat Jezus de WAARHEID is! Wij belijden, niet ons leven. Wij belijden dat wij midden in de dood liggen en dat Jezus het LEVEN, de LEVENDE is.

Welaan, kinderen..zò zullen wij zalig worden tot wij zalig zijn!

Die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden....

Hoe weet ik dat? Dat weten we omdat Jezus Christus de plaats van de ongelovige heeft ingenomen en verdoemd werd..hoewel Hij de waar-gelovige was en bleef! De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. O, wat is Hij diep weggezonden in de Godsverlating. Wat hitte deed Hem brandden. Buiten dit ene offer, blijft er niets over. Hij is het rantsoen. Hoe zullen we buiten Hem voor God bestaan? Buiten Hem is geen leven. Kinderen..blijft volharden in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.

Schuil met je ontrouw bij onze getrouwe God en Zaligmaker.

Bedenkt: Die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.

Nu dan, kinderen..jullie hebben gehoord hoe God ons dood en leven, vloek en zegen, op Golgotha heeft voorgesteld. Betrouw op Hem met uw ganse hart en steun op uw verstand niet.

God zegene jullie. Hij heeft Zijn aangezicht in Christus over ons doen lichten. Hij doe voor eeuwig Zijn aangezicht over ons lichten en geve

ons Vrede. Zo zij het! Zo is het! Zo zal het
zijn.

Lof, eer en prijs zij de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, tot in de eeuwen der eeuwigheid.

D.C.O.

oo00oo

K E R K E S P R A A K

KERKDIENSTEN

's zondags : 9.45 uur en 16.30 uur.

Tweede Pinksterdag, 23 mei, dienst om kwart
voor tien.

BIJBELLEZINGEN

Hilversum : elke dinsdag om 19.45 uur in de
benedenzaal van de kerk.

Waddinxveen: elke donderdag om 19.45 uur in
het kerkgebouw van de Rem.Geref.
Gemeente, Zuidkade 59.

CATECHISATIES

De catechisaties worden iedere zondag gehouden.

's Morgens na de dienst voor de jongeren.

's Avonds na de dienst voor de ouderen.