

"Dit weet ik, dat God met mij is".

Psalm 56:10b

Neem nou maar, HEER, u kneg,
na u belofte weg,
en laat hom gaan in vrede,
nou hy die saalge dag,
so lank deur hom verwag,
gesien het op sy bede.

'n Lig het opgegaan,
'n helder stralebaan
skiet deur die donker wolke.
Dit is Immanuël,
die Vors van Israël,
die Lig van alle volke.

Immanuël: God met ons!

"Kaïn", waar is je broeder?

"Abel", waar is je God?

"Adam", waar is je zoon?

"Eva", waar is "de man?"

"Kaïn", je broer ligt, overdekt met bloed, op
de rode aarde!

Of heb je hem onder de grond gestopt? Je broer
is weg!

"Abel", is jouw God dood? Is Hij met jou ge-
storven? Waarom heeft God de klap niet afge-
wend? "Abel", hoor je me niet? Zeg nog eens
wat! Zo-even hief je je handen ten hemel..nu
lig je zo stil en dood op de grond.

"Abel", heb je het verloren? Waarom staren je
gebroken ogen onafgebroken naar boven? O Abel,
waar is jouw God? Ik dacht dat God met je was?

"Adam", je zoon is weg. Zoek langer niet. Ga
naar het open veld..daar lopen de verstrooide
schapen, zonder herder.

't Zijn er een paar minder dan gisteren. Hun
as ligt bij de stofresten van je zoon. "Adam",
je schreeuwt het uit van verdriet.
Twee zonen verloren op één dag.

DIT WEET IK, DAT GOD MET MIJ IS!

Weet je dat, Adam? Geloof je dat, Eva?
"Mensen", waar is jullie God? Hoe is God met
jullie?

Hoe is God met u, lezer? Hoe moet ik de sma-
der een antwoord geven op de vraag: Laat eens
wat zien! Laat eens wat horen!

Hoe weet je nu dat God met je is? Ik merk er
niets van, zegt de vorst der duisternis.

Jakob zegt: Alle dingen zijn tegen mij.

Asaf klaagt: Zou er wetenschap zijn bij de
Allerhoogste?

Sion zegt: De Heere heeft mij vergeten en de
Heere heeft mij verlaten. Mijn weg is voor de
Heere verborgen.

Soms zeggen kinderen: Kijk, dit heb ik van mijn
vader gehad!

Maar als je nu in een situatie verkeert dat
je niets weet te zeggen? Ja, ik weet..Adam en
Eva kregen Seth. een zoon.

En in de dagen van Enos begon men de Naam des
HEEREN aan te roepen. Kennelijk hadden deze
mensen het niet te breed.

Zo kan het ook met òns zijn...niets voor han-
den dan dorheid, matheid. Geen gedachte voor
God. Geen lust in de dingen van Gods koninkrijk.

Jij bent een stuk wereld, zonder meer.

Hoe zou je nu kunnen zeggen: Dit weet ik, dat
God met mij is!

Met jou, man, vrouw, zoon, dochter. Ach, hoe
zullen zondaren weten dat God met hen is?

Hoe zullen vader Adam en moeder Eva, weten
dat God met hen is?

Hoe zullen die in zichzelf ellendige Kaïns
ooit getuigen: Dit weet ik, dat God met mij is?

Hoe zullen die vergeten "herders op de velden" weten dat de God van Abraham, Izak en Jakob met hen is?

Luister! Er is een boodschap. Een boodschap voor onwetenden en dwazen. Een boodschap voor zittenblijvers. Een boodschap voor hen, die geen verhaal kunnen vertellen. Een boodschap voor mensen, die zich stiekem zitten te schamen vanwege hun schamelheid. Een goede boodschap voor zondaren.

Laten we samen bidden. Kun je dat niet? Laten we dan onze dorre handen ten hemel heffen.

Laten we vragen aan die hoge God om een kruimeltje geloof. En als je dan niets merkt? Laten we dan zeggen: Heere, ik geloof..kom mijn ongelovigheid te hulp.

Heere, ik geloof..'t lijkt alleen ongelovigheid. Zo moet het toch wel voor U zijn..ongelovigheid. Wil je nu weten dat God met je is? Het staat geschreven en het is geschied! JEZUS IS GEBOREN!

De maagd werd zwanger en baarde een zoon.

Eva! Maria! Adam! Kaïn! Abel! Hier is de Zoon!

De Man van de Heere..en: God uit God!

Immanuël is Zijn Naam. GOD MET ONS! Dit weet ik, dat God met mij is.

Het Woord is geschied. In de volheid des tijds heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.

Stil...ik schrijf dit stukje, niet voor "echte" bekeerde mensen. Die zijn niet zo gauw tevreden. Ze kunnen ons ook niet helpen.

U bent immers maar een "gewoon" mens?

Toen ik eens, lang geleden, ergens moest preken, ging m'n meisje met me mee.

Die zaterdagavond moest ik m'n meisje naar haar logeeradres brengen.

Mijn hospita voegde me toe: Je kunt over tien minuten terug zijn...'t zijn maar gewone mensen..d'r zit niks in.

Eigenlijk had ik ook liever bij die "gewone" mensen willen blijven. Soort zoekt soort. Nou ja, voor zulk soort hoop ik de boodschap door te mogen geven. God zegene het! Luister dan eens: Dit weet ik, dat God met mij is! Hoe kan dat nu? Wie zal God zien en leven? Je zou in brand vliegen, als God bij je kwam! O, die God, voor welke alle dingen naakt en geopend zijn! Hij weet al mijn gedachten. Hij doorziet de schuilhoeken van mijn hart. Wie Hij? Wie is die Vorst, zo groot in macht? O, Maria wikkelde Hem in doeken en legde Hem neder in de kribbe. Ze noemde Zijn Naam: Jezus! Ruimtemaker. Redder. Zaligmaker. Eva..Maria.. Jij hebt eerst genomen van de verboden vrucht. Jij mocht dragen de hemelse Vrucht.

Dit weet ik, dat God met jullie was en is. Ik weet het niet uit mezelf. O, God heeft het gedaan. Hij heeft Zichzelf uitgekleeft door ons vlees en bloed aan te nemen. En dat voor zondaren!

Dat God met mij is weet ik door Zijn openbaring in Christus Jezus. Het is de openbaring van Zijn genade en ontferming.

Dit weet ik, dat God met mij is!

Bethlehem - Golgotha. God met ons!

Maar zou dat ook voor mij zijn? Wie sluit u uit? Uw zonden? Neen! Hij is gekomen om zondaren zalig te maken.

Of bent u misschien te goed? Dat zou kunnen. Onze eigengerechtigheden maken ons stom en doof.

Vrede op aarde! Hier ligt de breuk: Geloof.. Ongeloof.

Vrijmachtige genade contra de kiezende mens. Genade of werken.

Dat we dan Zijn stem mogen horen. Zijn schapen horen Zijn stem. Hij geeft hun eeuwig leven.

God is vóór hen! Wie zal dan tegen zijn?
Buiten die God en dat Heilig Evangelie is
geen enkele verwachting. Buiten dat is God
tegen ons. God tegen te hebben is ALLES tegen
hebben. Waar zullen we ons bergen voor deze
God, buiten kribbe en kruis? Hopeloos!
Heden komt tot ons de boodschap van Gods vóór;
God met ons!

Heden wordt Zijn welbehagen openbaar.
Heden worden de gedachten uit veler harten
openbaar.

Heden, zo gij Zijn stem hoort!

Het Kindeke doe ons spreken: DIT WEET IK, DAT
GOD MET MIJ IS.

Om een uitdrukking van wijlen zr. Houtman te
gebruiken: "Stikkende hals". God is met een
stikkende hals. Het Woord is vlees geworden.

Voor 't leven hebben wij de dood,
het lege niets verkozen,
voor vrede vrede, steen voor brood,
voor 't eeuwig goed de boze.
Wij hebben onze ziel verkocht
van ademtucht tot ademtucht
aan die genadeloze.

Maar God heeft naar ons omgezien!

Wij, in de nacht verdwaalden,-
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:

Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.

Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van Zijn genadig aangezicht.

In Christus is ons leven!

Ad den Besten.



Ad den Besten

"Eva", zie uw "Man van de Heere."
"Adam", zie uw Zoon der vertroosting.
"Kaïn", zie uw Broeder op de aarde..in Zijn
bloed.

"David", zie de Wortel van Isaï.
"Sion", waarom zegt ge: De Heere heeft mij
vergeten?

Zeg: Ik heb de Heere verlaten. Maar Hij heeft
mij bezocht met de "Opgang uit de hoogte."

En gij, mijn ziel? Looft gij Hem bovenal!
Laat onze ziel leven, en zij zal U loven.

Gezegende Kerstdagen. Dit weet ik, dat God
met mij is!

Hartelijk gegroet. Want Jezus zeide: Weest ge-
groet!

En zij aanbaden Hem.

D.C.O.

oo00oo