

"En zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen?"

Matth. 15:33.

Mensen "zeggen" menigmaal iets tegen elkaar. Soms is het een smartend "zeggen". Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet de toorn oprijzen. De tong der wijzen maakt de wetenschap goed; maar de mond der zotten stort overvloedig dwaasheid uit..

Mensen kwetsen mensen met woorden en daden. Boven de meditatie staat: En Zijn discipelen zeiden tot Hem.. Het gaat hier over discipelen die iets zeggen tegen hun MEESTER. Hun Meester is Jezus, de Zaligmaker van zondaren. Jezus, die met innerlijke ontferming bewogen is over de mensen die bij Hem zijn.

Reeds drie dagen omringen de mensen Hem. 't Is feest in het land van de duisternis. Jezus openbaart Zijn heerlijkheid in het Galilea der heidenen.

Kreupelen, blinden, stommen, lammen en veel anderen, worden geholpen. Juist dáár, waar men Jezus bad dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken, gaat het licht op. De verkondiging van de ex-bezetene blijkt niet voor niets te zijn geweest. Heilig zijn, o God, Uw wegen. Er schijnt een licht over degenen die in de duisternis wandelen.

Liefelijk tafereel: Jezus, in 't midden van de ellendigen, de zondaars, de zwijnenhoeders.

En..zij verheerlijkten de God van Israël.

Nu spreekt Jezus tot Zijn discipelen: Ik wil dat deze mensen niet nuchter naar huis gaan,

opdat zij op de weg niet bezwijken.

En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Vanwaar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen? Mensen kunnen mensen kwetsen met woorden. Maar o, hoe hard moeten de woorden van de discipelen op Jezus aankomen?

Die harde, domme, ongelovige, krenkende woorden spreken ze tot HEM. Hij, die de kreupelen doet springen, doven doet horen, blinden laat zien, armen het Evangelie verkondigt!

Zijn ze vergeten de vermenigvuldigde broden bij de spijziging van de vijf-duizend?

Wat is dit voor taal tegenover een broodbreken- de Heiland? Hoelang moet Hij dit nog verdragen? O, discipelen..u en ik..de woestijn schaamt zich over zulke woorden! Het land treurt, het kweelt; de nabije Libanon schaamt zich, hij verwelkt.

Wij moesten en moeten ons schamen.

Komt, laat ons gedenken het Woord: Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls! Evenwel zal Ik met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. Gij zult weten dat Ik de HEERE ben; Opdat gij het gedachtig zijt, en u schaamt, en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer Ik over u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere HEERE. (Ezechiël).

Daar staan nu de lieve vrienden, de geroepenen, de geheiligde broeders. Ze staan daar bij de Wonderlijke Raadsman, het levende brood, dat der wereld het leven geeft. Zij staan daar met de vraag: vanwaar zullen wij broden bekomen in de woestijn?

En wij? Allerwege klachten..teruglopende economie..veel mensen zonder werk..veel verkilling.. veel ongerechtigheid..velen die de zwijnen hoe-

den. Wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? De Gadarenen baden Hem dat Hij uit hun landpale wilde vertrekken. En wij? Zijn wij vergeten Jezus honger in de woestijn? Hebben wij dat dierbaar Evangelie verlaten en vergeten? Van waar? Zijn onze harten zo verhard?

Ik weet: De wereld verandert in een woestijn. Een woestijn die steeds groter wordt. Honderden gifbelten verzielen de grond. Lucht en water zijn zwanger van vuil. Op veel plaatsen sterven de bossen. 't Lijkt of er geen weg terug is. Er moeten meer fabrieken komen om de mensen op te vangen..of moeten er meer fabrieken komen om de mensen te vangen? Te vangen in de draaimolen van de productie? Van waar broden in deze woestijn? Staan we voor de "dode Lente"?

God vernieuwt het gelaat van de aarde, Ondanks de zorgelijke ontwikkelingen mag ik toch nu constateren dat de knoppen zwellen. 'k Hoor de vogels hun bruiloftslied zingen. 'k Zie de vroege groene spruiten uit de aarde opkomen. Zullen we tegen de Heere zeggen: Van waar? WIJ maken de aarde tot een woestijn! Hij? Hij laat Zijn zon schijnen over bozen en goeden. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen..Van waar zal mijn hulp komen? Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft! Woestijn en dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. Hij is goed en goeddoende. Hij draagt het zaad dat men zaaien zal. Hij gaat, al gaande en wende. De aarde wordt woest en koud. Maar voorzeker zal Hij wederkomen met gejuich, dragende Zijn schoven.

De strijd op de aarde en tegen de aarde gaat steeds door.

We zijn de doornen en distelen aardig de baas

geworden..we geven ze een spuitje. Maar het
Woord van God houdt stand..andere, gevaarlijker
doornen en distelen doemen op.

Van waar zal het brood komen in deze woestijn?
Het brood is er al.

Maar.. 'tIs veel te weinig voor zovelen! Zeven
broden en weinige visjes! In Zijn handen verme-
nigvuldigen broden en vissen. Hij neemt, dankt,
breekt en geeft.

Midden in de woestijn,
geeft Hij brood en wijn.
En de dorre levensakker,
wordt op Zijn bevel weer wakker.

Deze maand wordt er veel gebeden om brood en
werk. De vragen zijn niet van de lucht. Van
waar? Waar heen?

Hebben wij ook oog gekregen voor onze
schaamteloosheid?

Hebben wij oog gekregen voor Hem, die het wei-
nige vermenigvuldigd?

Jezus Christus is gisteren en heden en tot in
eeuwigheid Dezelfde!

Zijn gerucht gaat uit door het Galilea der hei-
denen. Zijn stem klinkt tot aan de einden der
aarde: Breng voort het blinde volk, hetwelk
ogen heeft, en de doven, die oren hebben.

Op het ongelovig vragen: Van waar? gebiedt Hij
de schare neder te zitten op de aarde.

In Zijn handen worden de zeven broden volmaakt
genoeg voor duizenden. Niemand zal op de weg
naar huis bezwijken..en aan het einde van de
weg is Hij er. Daar is Hij dezelfde in gunst en
ontferming.

Van waar zullen wij zoveel broden bekomen in de
woestijn?

Waar vinden wij gerechtigheid en leven?

Waar vinden wij troost in alle troosteloosheid?

Is er nog balsem in Gilead?

Is er nog een Heelmeester aldaar?

Wie breekt ons gruwelijk ongeloof?

Dat doet Hij! De Verlosser! Nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij houdt elke dag biddag.

Door Zijn Geest vermenigvuldigt Hij het Brood. Van waar zal onze hulp komen? Onze hulp staat in de Naam van de Heere. Bij Hem is raad. Bij Hem alleen!

Tussen de kalende bossen botten de vijgebomen uit. De zomer komt er aan!

Lof zij de Heere, die uw bevende vrees zal beschamen.

Deze meditatie wilde ik besluiten met een enkele dichtregel van Jan de Liefde. Hij was een veelzijdig mens..Evangelist, filantroop en schrijver. Hij leefde in de tijd van Kohlbrugge en Da Costa.

Ik dacht, vergeef me deze uitspatting..het geloof van Kohlbrugge..de hoop van Da Costa..en de liefde van Jan de Liefde.

Nog voor wij U iets vragen,

voorkomt Gij ons gebed.

Gij hebt al eer wij klagen,
op onze nood gelet.

Gij helpt de last ons dragen,

Gij steunt bij elke tred,

Zelfs bij de zwaarste plagen

zijt Gij die God die redt.

Hoe kent Gij al mijn noden,

waarin Gij trouw voorziet.

Gij geeft geen steen voor broden,

een slang voor vissen niet!

Wie komt tot U gevloeden

wien Gij geen redding biedt?

Gij laat de zondaar noden,

nog eer hij tot U vliedt.

O mocht ik u beminnen

gelijk Gij mij bemint.

Laat heilige vrees van binnen

mij leiden als Uw kind!
Mocht ik de rijkdom winnen
die roest noch mot verslindt,
en werden nooit mijn zinnen
door ijdele glans verblind!

D.C.O.

oo00oo



BEDANKT!

Lieve mensen, vriendelijk dank voor al de bli-
ken van meeleven die we mochten ontvangen we-
gens de verjaardagen van mij en m'n vrouw.
Inzonderheid de catechisanten hartelijk dank!
Onlangs probeerde ik de kleine kindertjes iets
uit te leggen van het Verbond. Ik vertelde hoe
groot en heilig de Heere is en hoe klein en
zondig wij zijn. En dat wij toch geen partij kun-
nen zijn in het Verbond. Toen ik op zeker ogen-
blik uitriep: Wat zullen wij dan doen? Riep daar
één van die bengels: In Hem blijve gelove!
Ik vond dat een heel mooi cadeautje!