

HIJ IS OPGESTAAN

april 1984

Gelijk het gras is ons kortstondig leven...

Elke dag worden wij geconfronteerd met de waarheid van deze woorden.

Wat mag de troost zijn voor geknakte bloemen en dorrende grassprietten? HIJ IS OPGESTAAN!!

DE VADER RIEP! DE ZOON HOORDE! DE HEILIGE GEEST GETUIGDE!

Midden in de dood verrees de Boom des Levens.

De bladeren van die Boom zijn tot genezing der heidenen. Hij is een Boom, geplant aan waterbeken, die Zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks blad niet afvalt. Al wat Hij doet zal welgelukken.

Daarom: oude, zwakke broeder en zuster..aangevochten en benauwde zielen..zinkende zondaren, hoort het oude, en toch nieuwe en vernieuwende Paasevangelie: HIJ IS OPGESTAAN!

De dood heeft geen macht meer over Hem.

Jezus STAAT en profeteert tot de dorre doodsbreedren. Die de stem horen zullen leven, leven door de dood heen.

Christus heeft overwonnen. Hij zorgt voor de oogst.

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God!

Wat staart ge droevig op het stille graf en de koude steen?

OPZIENDE zult ge zien, dat de steen afgewenteld is.

HIJ IS OPGESTAAN!

HIJ IS U VOORGEGAAN!

GIJ ZULT HEM ZIEN!

HIJ LEEFT, EN GIJ ZULT LEVEN!

Hier beneden is de weg vol graven en stenen.

De weg van de Vorst des Levens voerde door de dood naar het leven!

Hij is opgestaan!

Dat zij onze troost, als wij nederliggen op ziek en sterfbed.

Dat zij onze troost, als de overste van deze wereld ons de dood in de ogen wil strooien.

Houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan!

Gezegende Paasdagen! De zon is opgegaan..na de Sabbath.

Vader heeft gerust in het werk van de geliefde Zoon. In het zesde kruiswoord riep Jezus: VOLBRACHT! De Vader zag en hoorde en verlustigde Zich: HET WAS ZEER GOED.

Met het zevende woord begeeft Jezus zich ter

ruste. In het achtste spreekt de Vader: Sta op,
Mijn geliefde Zoon.

HIJ IS OPGESTAAN!

Kom Thomas, zing ons vóór: MIJN HEERE EN MIJN
GOD.

O, mijn ziel..leg u ter ruste met de waarheid:

HIJ LEEFT!

HIJ LEEFT EEUWIG. WANT HIJ IS OPGESTAAN!

Hij was in 't graf gedreven,
de vijand juicht en lacht,-
geen nood, het duurt maar even,
want Hij verrijst met macht
en in de morgen luid
roept Hij de zege uit
en zwaait in 't veld vooraan
de overwinningsvaan.

O, nu ik mocht aanschouwen,
Uw overwinningsfeest,
kan mij niet meer benauwen
het duister van mijn geest.
Ik zal vol goede moed
behouden 't kostbaar goed,
dat mij verworven heeft
de Heer' die eeuwig leeft.

Met Hem ben ik in vrede;
Hij noemt mij met Zijn Naam.
Ik ben een van Zijn leden,
waar Hij ging kan ik gaan.
Daar leidt Hij zelve mij,
waar ik ben, daar is Hij.
't Zij wereld, dood of hel,
Hij is mijn metgezel.

oo00oo