

"Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan".

Jes. 53:10b

Verschillende kerkelijke werkzaamheden zijn weer begonnen.

Men noemt het "winterwerk"...Catechisaties, Bijbellezingen, huisbezoek, contactavonden enz. Medewerkers en akkerwerk komen weer in 't geweer.

Hoe kijkt u er tegenaan? Of: Hoe ziet u er tegenop? 't Kan zijn dat u al moe bent bij de gedachte: 't Gaat weer beginnen. Ach ja, medewerkers en akkerwerk zijn samen stof, van jongst af geweest.

De theologen hebben ons ook nog opgescheept met een hoofdstuk over de "afwezigheid van God". Daar hoop ik later nog eens op terug te komen. Nu wil ik vragen of er nog een Woord van waarachtige troost en bemoediging is.

Een Woord, een troost, van gans andere orde dan onze wan-orde.

Een Woord, dat vaststaat, niet in ons, maar in Hem, de eeuwig Trouwe.

Zulk een Woord vinden we in Jesaja 53:10: "Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan".

Door heel de Bijbel heen lezen we van de strijd om het zaad. Die strijd is er vanwege de belofte van het zaad. We denken aan Adam en Eva.. Noach..Abraham..Izak en Jakob.

Wenende zaaiers..verloren zaaisel..het zoeken naar een zaad Gods. Heere, wat zult Gij ons ge-

ven? Wij vinden anders niet dan onvruchtbaarheid en verstorvenheid. Platgetreden paden.. steenachtige aarde..doornen en distelen. Wie zal ons het goede doen zien? Er is maar één antwoord! Er is maar één zaad! Er is maar één zaaiër! Er is maar één goede aarde!

God van zegen,
onzentwege
hebt G' Uw Zoon gezaaid;
en het zaad werd wakker:
op de wereldakker
wordt met vreugd gemaaid.

Hij, Jezus Christus, de verstandige Knecht..
Hij is het ware zaad..

Op de derde scheppingsdag sprak God: "Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar haar aard. En God zag dat het goed was".

Onze eerste dag van de week is de derde dag van het Zaad in de akker. Het is de dag van de Opstanding uit de dood. Jezus Christus is opgestaan, naar Zijn aard!

Laten wij afzien van onszelf. Afzien van mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij stikken in het winterwerk en in de zomer is er geen vrucht. Geliefde vriend en vriendin..kent u iets van die christelijke, ernstige, zelfbedoelende nederige hoogmoed? 't Is alles wind waarmee het hart zich streelt. Godsdienstige misleiding van de ergste soort.

Zojuist las ik in een blaadje: "O, hoe ontzettend als wij luisteren naar de nieuwsberichten van de radio of nog erger: kijken naar het journaal op de televisie en niet letten op het Woord. Of dat we beiden proberen te combineren en van twee walletjes eten en twee heren dienen".

Hoe groot is toch de ijdele waan van onze trot-

se zielen!

Altijd de mens, met z'n schijnrede van godzaligheid om het vlees niet te sparen. Maar 't heeft geen enkele waarde en dient slechts tot verzaaging van het vlees.

Nee, lieve lezer, de andere kant op. Wij zijn met alles, ook met ons bijbellezen en met onze eigenwillige godsdienst, verdoemelijk voor God. 't Komt niet in aanmerking.

U daarentegen, u, met uw onvermogen, u, met uw stenen hart, u, met een akker vol doornen en distels..u wil ik zo gaarne toeroepen in de Naam van de Heere: Hoort Hem! De Knecht! Hij heeft Zich tot een schuldoffer gesteld. Hij ging de weg van de ondergang en het verlies. Hij werd de ellendigste van alle mensen.

De ganse nood, de angst, ontzetting, troosteloosheid, onvruchtbaarheid, kwam op Hem aan. Hij ging de weg van het zaad. Hij viel in de donkere schoot van de verlatting.

Wij achten Hem de van God verworpene, en dat was Hij in zeker opzicht ook..maar in onze plaats, om onze schuld.

Zaad..sterven..dat was de arbeid van Zijn ziel.

Hoor Zijn bange klacht: "Ik heb Mijn kracht onnut en ijdel toegebracht; gewis, Mijn recht is bij de Heere, en Mijn werkloon is bij Mijn God".

O, die schijnbaar vruchteloze arbeid van de Knecht! O, dat verloren zaad in onze aarde. Hoe verdorven was zijn gelaat.

Hij geeft Zijn leven tot een schuldoffer. Hij, de onschuldige die schuldig wilde zijn. Een vuurgloed gaat Hem door en blaakt aan alle zijden. Dat vruchteloze zaad..hemel en aarde sluiten Hem buiten.

Kerk en wereld bannen Hem uit.

Vriend en metgezel zijn verre van Hem. Schuldoffer. Wat Hij niet geroofd heeft moet Hij wedergeven.

Nu moet toch winterwerk en zomerzothed zwijgen!

De hand op de mond! Zucht niet tegen elkander!
Hij heeft tot God gezucht in grote vreze.. Je-
zus, gans alleen gelaten. Ik? Ik mag me scha-
men, schamen om alles. Hem zij de glorie!
Hem, die de afwezigheid heeft uitgeschreeuwd
naar de hemel!

Zò zal Hij zaad zien! Zo zal het Zaad verhoogd
en verheven worden. Zo groeit uit Hem de Boom
des levens, gevende Zijn vrucht van maand tot
maand.

Jezus Christus, Zaaier en Zaad. Hij is onze
hoop. Hij is onze verwachting. Hij deelt Zich
mee. Hij breidt Zich uit.

Onder deze boom gaan de doornen en distelen
kwijnen tot de dood er op volgt. Zijn wortels
breken door de stenen heen.

Geliefde Hogepriester! 't Heeft U alles ge-
kost. Uw tranen waren U tot spijs dag en
nacht. Godsdienstige spotters vroegen: Waar
is Uw God? Wie zijt Gij, dat Gij voor vijanden
Uw leven wilde geven?

Wat zullen wij dan vragen naar zomer of winter?
Wat zullen wij bazelen over onze onvruchtbaar-
heid? Gij zijt als verliezer de grote Overwin-
naar?

Zouden wij stof en as tot goede aarde maken?
Zullen wij van onze zwarte grond het beloofde
land scheppen?

Duizendmaal dank! gezegende Hogepriester! U
hebt het offer gebracht.. de prijs betaald.

Zie, ik breng voor mijn behoud, U geen wierook,
mirre of goud. Moede kom ik, arm en naakt..

Of.. U komt, arm en naakt, tot hem en haar,
die alles kapot hebben gemaakt. Alles is in
Uw handen.

Het Welbehagen.. het plan.. het besluit van de
eeuwig Trouwe gaat door Uw hand gelukkig voort.
Uw hand, die los moest laten, alles. Uw hand,
gespijkerd aan het dorre hout. Uw hand, die

slap geworden is in de donkere aarde. Uw hand heeft roem gedragen. Uw handen hebben het droge geformeerd. Uw hand doet krachtige daden. Uw handen zegenen.

Dat nu is onze hoop, geliefde lezers..broeders in de bediening.

Scheppend roept Hij ons toe: "Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE".

Leve de Koning! Hij zal de dagen verlengen. Zo leeft de Vorst altoos. Zo leeft Hij eindeloos.

Iemand zei eens tegen me: Jij preekt alleen voor bekeerde mensen.

Ik vroeg: Wat zijn dat? bekeerde mensen?

Een ander zei: Je hebt tenminste een boodschap voor onbekeerde mensen.

Ik zei: Dat begrijp ik niet....

Weet je, een mens is een mens is een mens.

Wij begeren te verkondigen Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid. Maar hun, die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.

Wat David in zijn vrome lied
voerspeld heeft, dat is nu geschied-
Hij heeft de volkeren geleerd
dat God van af het hout regeert.

U brenge al wat leeft de eer,
Drievuldigheid, o ene Heer',
die ons door 't Kruisgeheim bevrijdt,
regeer ons tot in eeuwigheid.

Jezus heeft het winterwerk verricht: Hij stierf

en kwam in 't graf.

Jezus heeft de zomer doen aanlichten: Hij
stond op ten derde dage!

En wij dan? Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Geloofst Zijn heil en troostrijk Woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

De Heere zegene u uit Sion. Hij hoort ons in
de Eersteling van de oogst.
Vrede over Israëel!

Een hartelijke groet aan u allen!

D.C.O.

*