

"Ik bid niet voor de wereld".

Johannes 17:9b.

We lezen in bovenstaande woorden van de "wereld". Soms betekent het woord "wereld" het geheel van de schepping: De wereld die God gemaakt heeft.

"Wereld" kan ook betekenen: Al de mensen die op de aarde wonen. De discipelen kregen het bevel: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

"Wereld" kan ook aanduiding zijn van de vijandschap en de vijandige houding tegenover de Heere Jezus en Zijn Evangelie. Die "wereld" ligt in het boze. Die wereld verdrukt en vervolgt de volgelingen van de Heere Jezus.

In dat kostelijke gebed van onze Heere en Zaligmaker staat: Ik bid niet voor de wereld.. Zulk een bede lijkt in tegenspraak met de opdracht aan de discipelen om uit te gaan in de hele wereld. Daar komt nog bij dat wij allen behoren tot de "wereld", krachtens ons zondaar zijn. Wij hebben immers allen gezondigd, enerven de heerlijkheid Gods.

De kinderen van God waren toch van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen?

Toch verheugen we ons, met beving, over deze heerlijke bede. We proberen die bede niet te ontkrachten met onze gedachtenspinsels. Geloofd zij onze God en Zaligmaker, Die niet bidt voor de wereld. Wat zou er te hopen zijn, als Christus voor de "wereld" zou bidden? Zou dat niet een gebed zijn om de bestendinging van de goddeloosheid en de goddeloze? Zou zulk een

bidden dan niet gericht zijn tegen de Heere zelf? Tegen Zijn Heilig Wezen?

O, stel toch, dat Jezus voor de "wereld" zou bidden! Dan zou er nooit een einde komen aan de Godvergetenheid. Dan zou er nooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dan bleef alles bij het oude en het koude.

Eeuwige haat..oorlog..vernietiging.

Hallelujah! Jezus bidt niet voor de wereld!

Deze "wereld" is de wereld van Adam en Kain.

't Is het bedenken van het vlees, dat is vijandschap tegen God.

Heere Jezus! U hebt zoveel gebeden..geroepen met tranen. Uw gebed is zo oneindig waardevol, omdat U niet bad voor de wereld.

Zò bent U de grote Profeet, Priester en Koning. Zò bent U de Zoon naar Gods hart. Zò beweegt Ge U langs de zuivere baan van het welbehagen van Uw Vader. Dàt behoorde tot Uw gehoorzaamheid aan God.

Vriendelijk dank! Trouwe Heere! Zo hebt U behaald de overwinning op de wereld. Zo bent U de wereld de baas geworden.

De oude kerk heeft hierover gejubeld van vreugde: "Ik zal mij in de Heere verblijden.

De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn.

Loof de HEERE, mijn ziel. Hallelujah". (ps.104)

Misschien vraagt u zich af: Is dat dan hetzelfde: "Wereld" en "Goddeloze"?

Ik denk dat in de bede: Ik bid niet voor de wereld..de goddeloze daarbij inbegrepen is.

Die "wereld" kan vroom en goddeloos zijn..

Jood en heiden..besnijdenis en voorhuid.

"Wereld" is de totaliteit, de optelsom van alle kwaad en vijandschap.

Vinden we Jezus gebed dan zo erg? Zo harte-loos? Maar wat willen we dan? Moet de "wereld" er bovenop komen? Moet de "wereld" winnen?

Zouden we dáár goed mee zijn. Zou hemel en aarde daar mee gebaat zijn? Moet het dan eeuwig doorgaan met slachten en verderven? Zal de goddeloze in eeuwigheid zegevieren? Gode zij dank! Jezus sluit de "wereld" buiten Zijn voorbede. En wij weten dat een "wereld" waar Jezus niet voor bidt, het onderspit zal delven. Er zal niets van heel blijven. Een wonderbaarlijke schoonmaak zal de Heere houden. Hij zal de vlam zelf ontsteken. Dan zullen de elementen smelten en vergaan. Wonderlijke liefde: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij die wereld niet over heeft voor de duivel en de duisternis.

Johannes zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij zag niet meer de "wereld" waar Jezus niet voor bad. Jezus bad en bidt en werkt voor de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Lezer..voor u misschien moedeloos het hoofd laat hangen..toe, lees nog even verder. Dat woord van de Heere Jezus wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken!

O, u zou er niet "goed" mee zijn, als Jezus voor de wereld bad!

Jezus bidt niet voor de "wereld", maar Hij bidt wel voor hen, die de Vader Hem gegeven heeft. Over hen zal de wereld niet triomferen.

O, wat blijdschap voor de gevangenen! Uw dood en zonde en duivel en wereld zullen het verliezen. Jezus bidt er niet voor!

Hij bidt voor hen, die Vader gaf. Dat zijn er niet weinigen. Een schare, die niemand tellen kan! Uit alle geslacht, tong en taal.

Maar, zijn die dan niet van de "wereld"?

Hierop wil ik graag twee antwoorden geven.

Het eerste antwoord luidt: Ja, ze zijn wereld, van top tot teen. Van het uur van hun ontvangst aan. Allen zijn we onnut en stinkende geworden. Daar is niemand die goed doet. De ganse wereld is verdoemelijk voor God.

Het tweede antwoord luidt: Neen, zij zijn niet van de wereld. Jezus zelf zegt het: Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Dat JEZUS dit zegt: Zij zijn niet van de wereld! Wie heeft ons zoveel heil bereid? Wie heeft ooit zoiets kunnen bedenken?

Niet van de wereld..niet van de wereld.

Tegen dit woord moet de "wereld" het verliezen!

O, mijn Heere en mijn God: Ik belijd U van harte en verslagen, dat ik van de wereld ben. Grote Zaligmaker, U bent de enige die niet van de "wereld" is. U bent God uit God en Licht uit Licht. In Uw mond is geen wereld van bedrog geweest. U hebt geen zonde gekend noch gedaan! Zo dikwijls ik Uw bede hoorde: "Zij zijn niet van de wereld", heb ik beschaamd het hoofd gebogen en gestameld: Ik ben de "wereld", ik ben de "wereldling", ik kan de knop van de wereld die ik ben, nooit meer uitdraaien.

Heere! U zegt dat ik van de wereld niet ben?

Ja, ik heb wel eens gedacht dat ik van de wereld niet was. Maar steeds helderder zag ik mijn portret in Uw Woord afgedrukt. Zegt U nu dat ik van de wereld niet ben?

Maar mijn ervaring? Mijn bevinding bewijst mij het tegendeel. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik ben een ellendig mens!

Hoor ik het goed? Ja, zegt Jezus..je hoort het goed. Je bent van Mij. Ik heb je van de Vader gekregen, en Ik reken alleen met wat de Vader wil. Je bent niet je ervaring. Je bent niet die je bent. Je bent Mij en Mijn. Ik kom van bo-

ven en jullie komen ook van boven. Ik ga naar boven en jullie gaan ook naar boven. Maar eerst ga Ik naar beneden..naar de hel. Want God is in Mij, de wereld met Zichzelf verzoenende. Daarom ga Ik de duisternis in. Ja, zegt de Zaligmaker: Mijn gebeden hebben een einde. Straks, straks bid Ik: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet Mijn wil! Uw wil geschiede.

O Heiland! Toen ging de gedaante van mijn wereld voorbij. Daar wilde U worden wat ik ben. Daar moet Petrus ophouden met bidden: Wees Uzelf genadig. Hoe kan Hij zichzelf genadig zijn? Hoe kan Hij het voor de "wereld" opnemen? Hij gaat de weg, de smartelijke weg. Jezus, gans alleen gelaten. Is er dan geen gebed voor U? Is dat een stukje van het antwoord op Uw bang geroep: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? Ik bid niet voor de wereld.. Is dat Uw hellevaart? Mijn Priester-Koning? Hoor ik daar Elia roepen: Indien ik een man Gods ben, zo dale er vuur van de hemel. O, dat vuur, dat wereldverterende vuur. Neen..ik kan niet verder - ik moet stilhouden..ergens in de hoek wegkruipen van walging en van blijdschap.

Wij toch rechtvaardig..Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan.

Wie is Deze? Die voor goddelozen Zijn leven heeft gegeven?

Lieve lezer..neem het mee, in leven en in sterven..mee, tot aan onze kist. Zie de hand die de deur van het paradijs ontsluit, is een doorboorde hand. Een hand, die alle hemelen heeft afgetast. Het is een allerliefste hand, die zegende het brood en de eters.

IK BID NIET VOOR DE WERELD. Smartelijke weg.

Helse angsten en benauwdheden. Maar Hij staat op ten derde dage. Het droge wordt gezien. Land in zicht!

Hoor! wereld! Je hebt afgedaan!

O, wat een blijdschap dat de Heere Jezus er doorheen is!

Ik ben zo intens blij voor Hem. Hij is de smarten des doods ontbonden. Het lijden is voorbij. O, Heere Jezus! U bent nu eeuwig gelukkig! U bent aan de rechterhand van Uw geliefde Vader! Verlos ons van de boze! Vergeef onze schuld, dat we niet altijd verheugd zijn vanwege Uw vreugde!

De wereld? Hij bidt niet voor de wereld! Hij zei- de tot Zijn discipelen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creatu- ren. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Wat er dan nog van de wereld overblijft, zal niet overblijven.

Buiten deze Jezus is er geen land te bezeilen. O, dan zal geen goddeloze het voor 't zeggen hebben. Zij zullen zwijgen, tot de hel toe. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk.

Daar hoor ik nog een stemmetje: Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan, en maak ons vrij...

Ik denk dat gij niet van deze wereld zijt, ge- lijk Jezus van deze wereld niet is. Amen.

D.C.O.

oo00oo