

## "HIJ IS OPGESTAAN!"

Ambrosius wordt genoemd "De vader van het kerklied". Ik las van hem: Ambrosius schreef vanuit de directe noodsituatie; zijn liederen waren bedoeld om het volk te sterken in de strijd tegen het Ariaanse hof, in het bijzonder keizerin Justina.

Het vrome volk hield de wacht in de kerk, bereid te sterven met zijn bisschop. Toen is ingesteld dat de lofliederen en psalmen gezongen zouden worden naar de gewoonte der Oosterse streken, opdat het volk niet door de afmattende droefheid zou wegwijnen..

Ambrosius dichtte:

O Hemels licht, dat God ons geeft,  
licht, dat in licht zijn oorsprong heeft,  
o Zoon, o zuivere fontein,  
ons daglicht, onze zonneschijn.

Ja onze Zon, die stralend staat,  
die dag en nacht niet ondergaat,  
geef, dat uw Geest te allen tijd  
in licht en waarheid ons geleid!

Wij roepen ook de Vader aan,  
de Vader, die ons bij kan staan,  
die in het licht zijn woning heeft,  
dat Hij ons onze schuld vergeeft;  
dat Hij voor ons zijn vaandel steekt,  
de tanden van de boze breekt,  
dat Hij ons leidt in tegenspoed,  
de rechte weg ons vinden doet;

O zonlicht, voor ons opgegaan,  
een lichte dag is ons bestaan,  
vol warm vertrouwen op Uw macht  
en zonder avond, zonder nacht.

De dageraad verrijst zo schoon;  
o onze Zon, des Vaders Zoon,  
de Vader is in U en Gij  
zit aan des Vaders rechterzij.

HIJ IS OPGESTAAN! Wát een boodschap! Hij, die  
dood was, is weer levend geworden. Dat noemen  
wij met recht een HEILSFEIT.

Op onze rekening staat een ONHEILSFEIT. In  
Adam stortten wij ons in de dood. Een ontzet-  
tend onheilsfeit is dat. Wij hebben daar ook  
nooit een HEILSfeit tegenover gezet..integen-  
deel!

Het onzalige feit van onze val werd gevolgd  
door een stroom van ongerechtigheden.

Nu horen wij: HIJ, JEZUS IS OPGESTAAN! Hij, de  
tweede Adam, staat op, niet tot aller afgrij-  
zen, maar tot de heerlijkheid van de Vader.

In de eerste plaats gaan onze gedachten naar  
het "eenzijdig" werk van God. Adams kroost  
kwam er niet aan te pas, toen Hij opstond uit  
de doden. Mensen, die opdracht hadden het graf  
te bewaken sloegen op de vlucht. Trouwe volge-  
lingen vormden geen erewacht om de Vorst des  
levens te begroeten. Geruste vrouwen in Sion  
sliepen hun slaap en ongeruste vrouwen kwamen  
te laat. Petrus verloochende zijn Meester in  
Zijn stervensure, en in de ure van Zijn opstan-  
ding was hij absent.

De discipelen hadden het woord aangaande Zijn  
opstanding gehoord; maar het feit van Zijn op-  
standing hadden ze niet verwacht.

Hoe beschamend en tegelijk troostvol is de  
boodschap dan: HIJ IS OPGESTAAN! Wij kwamen te

laat..maar Hij kwam op tijd!

't Is beschamend voor alle vlees dat er geen mens aan te pas kwam. Maar het is tevens een grote troost dat de opstanding van de Heere Jezus doorging. Hier mogen we bewonderen de "onafhankelijkheid" van God. Zijn Woord wordt vervuld en staat op..ondanks vijanden en vrienden..ondanks grafwachters en slapenden..ondanks de keizer te Rome en Pilatus te Jeruzalem!

Zijn verhoging heeft een aanvang genomen. Jezus wordt verheven en verheft Zich boven alle machten en krachten. Zieltogend liggen de machten ter aarde. Jezus leeft tot in eeuwigheid.

Hoe vaak worden we bedolven onder de gedachten aan de grafwachten en aan de onverzettelijke dood..en aan onze "bijdrage".

Maar de Koning is niet afhankelijk van onze bijdrage. De Koning rust op Vaders trouw. Tegenover het angstig vragen naar "ik", zegt de Schrift: HIJ!!

Zijn werk ging door. Zijn werk gaat nog heden door.

Jezus is niet afhankelijk van Joden of Romeinen, kapitalisten of communisten. HIJ IS OPGESTAAN! Dat kan de hele wereld niet maken en niet tegenhouden. Als God werkt, wie zal dan keren?

Maar Heer', Gij zijt veel sterker dan 't geweld der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt;  
De grote zee zwijgt, op Uw wenk en wil,  
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;  
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;  
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer',  
Eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer.

Onze gedachten gaan ook naar het HEILSFEIT..

dat de Vader in de opwekking van de Zoon getuigenis heeft gegeven van Zijn volle tevredenheid met het werk van Zijn geliefde Zoon.

Jezus opstanding is als het ware het stempel van de Vader op de waarheid van Jezus hellevaart. Jezus is in der waarheid het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg. Zonde en duivel kunnen geen enkele aanspraak op Hem maken. Immers..Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Zo is de duivel, met al zijn rechten, verpletterd in de dood van Jezus. Razende machten zijn uitgetogen.

Er is de nieuwe schepping in de opstanding van Jezus Christus! Beef dan! Satan! Ge zijt als een bliksem uit de hemel gevallen.

Jezus Christus is door de Vader gemaakt tot een Heere en Christus.

Hij heeft de duivel alle macht ontnomen, hem ten val gebracht.

Hallelujah, hallelujah.

Hij heeft gelijk een grote held de boze reddeloos geveld.

Hallelujah, hallelujah.

Onze gedachten gaan ook naar de heerlijkheid van de Zoon, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.

Hij had gezegd: Ik heb macht Mijn leven af te leggen en om hetzelfde wederom aan te nemen.

Jesaja noemde Hem: **STERKE GOD.**

Jezus kan en mag Zichzelf rechtvaardigen in Zijn opstanding.

Jezus is die Hij heet: Zaligmaker! Ruimtemaker! Dat is Hij heden!

Deze **LEVENDE** zal Zich verheerlijken in de doden en de murmureerders zullen de lering aannemen. Hij zal voorspoedig rijden op het Woord der

waarheid. Jezus kwam binnen, terwijl de deuren gesloten waren. Hem is de zege! en alle macht in de hemel en op de aarde! Wij hebben te doen, niet met een machteloze, dode Jezus, maar met de opgestane Levende Heere!

Nu is alles, zonde en doodsnacht,  
leven, heil in Zijn macht.  
Hij kan behouden,  
wie zich Hem toevertrouwen.  
Kyrie-eleison.

Luther.

Jezus opstanding is een fontein, springende tot in het eeuwige leven.

Wanneer Hij niet was opgestaan,  
dan zou de wereld zijn vergaan.

Jezus, de Levende, nam een dode kerk mee in het graf. In Zijn opstanding heeft Hij MEDE-LEVEND gemaakt. Dat moge het geloofsoordeel van de kerk zijn: MEDE LEVEND GEMAAKT MET HEM.

Vervolgens is in Jezus opstanding de weg vrijgekomen voor het wonen van de Geest in de harten van mensen. Die Geest zal Christus verheerlijken!

Ten derde dage opgestaan van de doden!

Troost voor u, zinkende broeder en zuster!

Ons leven reikt naar het graf. In Jezus opstanding hebben we de garantie dat we niet voor eeuwig vergeten zijn. Wij hebben ons vlees in de hemel tot een zeker pand van onze opstanding. De Opgestane zal over het stof opstaan, en het land zal de overledenen uitwerpen.

Wanneer Christus zal geopenbaard worden, zullen ook wij met Hem geopenbaard worden!

Reikhalzend zien we uit naar die dag! In deze tijd van reikhalzen probeert satan ons te ver-

giftigen met twijfel en moedeloosheid! Daar komt nog vlees en wereld bij! Ach, wanneer zal Hij komen?

Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem! Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven.

Laten we ons niet laten bedelven onder een paar duizend jaar geschiedenis. Laten we ook niet bezwijken onder de zeventig of tachtig jaren van ons nietig leven.

Ik geloof de wederopstanding des vleses. In dat geloof zullen we leven en sterven. In dat geloof zijn we tevreden met de schep zand op onze aardse tabernakel en op onze oude mens.. zand er over. Het zaaisel zal in onverderfelijkeid worden opgewekt. Van maaien en oogsten zal geen sprake zijn. Wij komen niet "op". We verwachten het van de Schepper van Jakob en de Formeerder van Israël.

Kom Haastig! Heere Jezus! De aarde is geworden tot een groot kerkhof.

Wek Uw Lazarus op! Iedereen zegt: Hij riekt al! Maar U roept de doden levend.

Herder Israëls! Neem ter ore! Wij zijn zo moe en zo slaperig. Wij vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.

Wij hebben de strijd verloren..de strijd voor kerk en school en staat en politiek. Wij herkennen U daar niet in..

Hij is opgestaan! Hebt goede moed! Het is Paasfeest geweest. Lieve vriend en vriendin - - Hij geve ons daaruit te leven!

HEERE GOD, in Christus Jezus onze Heere. U zij de Glorie!

Wij leven en sterven zo'n beetje. Maar we geven daar geen betekenis aan. Betekenis heeft alleen Uw opstanding uit de doden.

Ik heb geen enkel heilsfeit. Alleen Uw feiten van Heil kunnen mijn arme ziel troost schenken.

Zelf heb ik niet anders dan het feit van mijn  
verloren bestaan. U hebt mij geconfronteerd  
met het feit van Uw heil! U bent opgestaan.  
Ik beroep mij op U. Op U alléén. Ik kan me  
niet beroepen op mezelf of op m'n gezin of op  
de gemeente. Neen, ik beroep mij op Uzelf.  
U bent immers de Levende en Opgestane Heere?

Licht dat vol van zegen is,  
schijn in onze duisternis,  
neem de harten voor U in.  
Zonder Uw geheime gloed  
is er in de mens geen goed,  
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,  
overstroom ons dor domein,  
heel de ziel die is gewond,  
maak weer zacht wat is verstard,  
koester het verkilde hart,  
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef Uw gaven zevenvoud  
ieder die op U vertrouwt,  
zich geheel op U verlaat.  
Sta ons met Uw liefde bij,  
dat ons einde zalig zij,  
geef ons vreugd die niet vergaat.

D.C.O.

\*

\*\*\*

\*