

"En de zaligheid is in geen anderen; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden".

Handelingen 4:12.

### Geen andere Naam.

Waar vind ik redding, verlossing, zaligheid? Redding voor eeuwig? Een kreupele man werd genezen. Door de Naam van Jezus sprong hij op, stond en wandelde, en ging in de tempel, wandelende en springende, en lovende God.

Waar vind ik verlossing van al mijn ongerechtigheid? Vrijspraak in het gericht? Eeuwig leven? Waar moet ik het zoeken? Zullen we het zoeken in een of andere godsdienst? Christelijk..heids..joods? Zullen we het zoeken bij Plato en Aristoteles? de wijzen van deze wereld? Zullen we het zoeken bij de grote Godsmen Mozes? Elia? Samuël? Job? David? Salomo?

Zeg, waar is Salomo, die kroon en scepter droeg? En Simson, sterke held, die elke vijand sloeg? De mooie Absalom, wiens haar golfde in de wind? De trouwe Jonathan, door iedereen bemind?

De grote Caesar zelf, waar is hij heengegaan? De Xerxes, de tyran, vol wellust en vol waan? En waar is Cicero, sprekend met gouden mond? En Aristoteles, die alles heeft doorgrond?

Zoveel aanzienlijken zovele eeuwen lang,  
zoveel geweld en pijn en liefde en gezang,  
zovele koningen van grote heerschappij,  
ach in een ogenblik voorbij, voorgoed voorbij.

Niemand zal z'n broeder kunnen verlossen. De

verlossing is te kostbaar. Hoe zal de ene verlorene de andere verlorene redden?

Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Wat dan? God! De ene Waarachtige God. Hij is onzer gedachtig geweest. Hij is gedachtig geweest Zijn Genade. Vrijwillige liefde!

Deze God gooit het machtigste wapen in de strijd. Zichzelf!

Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.

God zendt een Naam. Hij stort een Naam uit.

Wat moet ik met een Naam? In de Naam spreekt God Zichzelf uit! In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder Hem is niet één ding gemaakt dat gemaakt is.

In Hem was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Woord en Naam zijn in het begin. God roept, en Zijn roepen is Naam..Woord..Openbaring..Bekendmaking.

Het Woord roept de mens: Waar zijt gij? Het Woord geeft antwoord waar wij geen antwoord hebben. Wij: verloren! Hij: Spreekt!

God spreekt Zich uit in het Woord: Ik zal! Ik ben! Ik roep! Ik schep wat nieuws!

Dit Woord wordt door de hemel genoemd: JEZUS. Wij hebben dat niet bedacht. De eeuwige Vader openbaart het: Gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. De Naam is uitdrukking van de Persoon. De Zoon van God heet niet alleen JEZUS, maar Hij IS JEZUS! Zaligmaker!

In deze Naam is iets van de geheimnisvolle Naam JAHWE..JEHOVA..Ik zal zijn..Ik zal zijn die Ik zijn zal..Ik zal er voor u zijn..Ik leef.

DE ZALIGHEID IS IN GEEN ANDER! Zo getuigt Petrus, door de Heilige Geest, tot de priesters, de tempeloverste, de sadduceën, de overste en de ouderlingen.

Hij staat daar in het midden met de NAAM, de éne Zaligmaker. Dit getuigenis van de ene Zaligmaker sluit alle andere namen uit. Het kon niet anders. Het mocht niet anders. De zaligheid is in geen ander!

Jezus Christus is de van de Vader Verkorene en Gezalfde. Buiten Hem is de duisternis. Het licht van de Naam schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Vandaag is dit nòg zo! Er is geen andere Naam.. geen andere Persoon..geen andere Persoon dan Jezus Christus, de Zoon van God en de Zoon des mensen.

Weet u een betere of andere Naam?

Weet u een zoetere Naam?

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar!

U zult door genade, van harte instemmen met het getuigenis: De zaligheid is in geen ander. In Jezus Christus is redding, verlossing en eeuwig leven.

Geen andere Naam ONDER DE HEMEL. Onder de hemel liggen de naamloze doden machteloos neer. Het graf verslijt onze gedaante.

Zullen we opklimmen ten hemel? Gij zult u niet buigen voor hetgeen boven in de hemel is, noch voor hetgeen onder de aarde is, noch voor hetgeen in de wateren onder de aarde is.

God heeft Zijn Beeld gegeven in Christus Jezus. Jezus is het Beeld van de onzienlijke God. Nabij u is het Woord! Het is de NAAM die onder de hemel gegeven is. Die Naam hangt niet in de lucht. Die NAAM is gegeven ONDER DE MENSEN.

De Naam is vlees en bloed. Hij heeft onder ons getabernakeld..onder de mensen..als onzer één, doch zonder zonde.

Maar ook: Er is voor de mensen maar één Naam en één Weg!

Er zijn geen twee wegen. Een Naam is de echte weg.

Jezus zegt: Ik ben de weg. Die Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Vader kent maar één weg: Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde. In Hem heb Ik Mijn welbehagen. Hoort Hem!

Door deze Naam MOETEN wij zalig worden! Wie maakt dat uit? Dat zegt God! Dat zegt de Getrouwe Getuige! De Eerstgeborene uit de doden! De Overste van al de koningen der aarde.

Dit Woord is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Het is het Woord van de eeuwig Levende. Vader heeft getuigenis gegeven in de dood en de opstanding van Zijn Zoon. Daarom zegt Hij: Door Hem MOET ge zalig worden.

En als ik dat niet wil? Dat kost me m'n leven. Gij, die niet gewild heb dat Ik Koning over u zijn zou...breng ze hier, en sla ze voor mijn voeten dood.

En als ik dat wel wil? 't Is niet desgene die wil, noch desgene die loopt. Het is de ontferming van God! Dank Hem, voor de genade aan u bewezen. Prijs Zijn Naam, die sterker blijkt te zijn dan onze onwil. Hij maakt een gewillig volk op de dag van Zijn heirkraft. Ge behoeft niemand te danken dan Hem alleen!

Ja, maar ik zie zo'n tegenstelling in mezelf: ik wil wel, ik wil niet.

Schreeuw tegen alles in: Jezus, Gij Zoon van David, ontferm U over mij. Heere, ik ben een tegenspreker. Wilt U me er maar bij trekken. Ja Heere, ik geloof dat U gelijk hebt: Er is geen andere Naam, geen andere Zaligmaker. Uw eigen Zoon, heeft tot de troon, de weg ons weer ontsloten.

Maar... houd nu eens op met dat "maar"...houd

eens op met dat zoeken in jezelf. In de hemel, op de aarde, onder de aarde, is het niet te vinden. Gij zult u voor die niet buigen. Ja, maar... Zwijg, alle vlees, voor het Aangezicht des Heeren! want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

De Naam dringt door tot aan de uitersten der aarde. De Naam komt in ziekenhuizen en inrichtingen. De Naam dringt door op slagvelden. DE NAAM! Kinderen en grijsaards, bewoog zich boven het water van de Heilige Doop. Die Naam was achter u, voor u, onder u, boven u. In die Naam zullen zich beroemen het ganse zaad Israëls.

Zijn Naam en Roem zal eeuwig groeien,  
ook zal, eeuw in eeuw uit,  
het nageslacht Zijn grootheid zingen.

Dat we dan, samen, mogen meestamelen en stotteren: Uw Naam is een olie, die uitgestort wordt. Daarom hebben de maagden U lief. Trek mij, wij zullen U nalopen.

O Jezus, Uw gedachtenis  
vervult het hart met lachen  
maar honingzoete zaligheid  
is pas Uw tegenwoordigheid.

Er is geen liefelijker lied  
en in het oor zo'n zoetheid niet,  
en geen gedachte ooit zo schoon  
als Jezus is, Gods lieve Zoon.

Geen taal weet daar voldoende van,  
geen pen die dat beschrijven kan.  
Wie in 't geloof is ingeleid,  
die weet van Jezus innigheid.

O dat elk hart nu voor Hem zingt,  
Laat Hij met lied'ren zijn omringd,  
totdat wij zijn rondom Hem heen  
in 't hemels licht voor eeuwig één.

D.C.O.