

"Gij zijt het licht der wereld".

Mattheüs 5:14a.

Dat is toch ongehoord onder de mensen! Jood en heiden staan hier voor een zodanige omkering, dat de oren tuiten.

Ogen worden groot van verbazing..verachting.. blijdschap.

Waarom? GIJ ZIJT HET LICHT DER WERELD!

Gij? Wie? Zijn dat die mannen uit Galiléa? daar, rond de rabbi van Nazareth? Zijn dat die vissers en timmerlieden? Zijn dat die idioten en zwakbegaafden? Zijn dat die spelende kindertjes op straat?

Is dat die tollenaar, wiens huis op instorten stond?

Gij! Kijk..Lazarus en Maria en Martha. En daar ligt er één op z'n matras die niet gaan of staan kan.

En dáár...die is op weg naar het kerkhof.

En die..is aan haar zesde man bezig. En die wordt overmorgen opgehangen.

Zijn dat lichten der wereld? Nee, dat durf ik niet te zeggen.

Maar ze ZULLEN het zijn. Wat het Woord zegt zullen ze zijn.

Wat zegt u? Vindt u het ongepast? Moet ik

zwijgen? Bent u het er niet mee eens? Maar

waar wij het mee eens zijn moet je wantrouwen.

Wij zijn het met onszelf eens geworden. Dat zal ons echter niet baten! Jezus heeft gelijk.

Daar staat dan dat "ongeregelde" en "oncourante goed", rond de rabbi van Nazareth.

Zalig de armen van geest. Hunner is het Koninkrijk!

Een mongooltje begint hard te lachen. Een zwakzinnige blaast op een snerpend fluitje. Anderen staan met opengezakte mond dit aan te horen.

Thomas fluistert naar Filippus: Wie zou Hij bedoelen?

Kajafas sist Annas toe: Bespottelijk! dat zou Hij wel willen. Moet je die halve garen zien staan....

Kijk..daar staat er een zachtjes te huilen: Zo iets heb ik nog nooit gehoord. Wie denkt er nu aan een koninkrijk? Alsof je water ziet branden. Zalig die treuren. Je zult getroost worden. Zalig-zalig-zalig.

Daar krijgt een onreine het te kwaad. Nee maar, wat is hier aan de hand?

Gij! Ik? Dat gaat erop of eronder. Het Licht der wereld zegt: Gij! Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen.

Ik kom er niet uit. Kun jij die lachende mongool een licht, het licht noemen? Kun jij, smoezelige, armzalige sloeber, jezelf als een licht beschouwen? En jij, die beter thuis bent in het oude Boek, jij zegt: Jezus alleen is het Licht der wereld.

Het licht dat in mij is, is duisternis.

En jij, die daar woedend om je heen ziet en neerziet op de vervloekte schare, die de wet niet weet. Jij, die bij jezelf betrouwt te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. Een onderrichter der onwijken, een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet?

Waarom kijk je zo boos naar Jezus en Zijn jongens?

Waarom zeg je: Naar die lui luister ik nooit..

'k Ga nog liever naar de hel. Is dat uw licht?
Zijn jullie bezig kinderen der hel te maken,
tienmaal erger dan jezelf bent?
Jezus wijst aan wat wij afwijzen. Jullie noemen
zoiets paarden voor de zwijnen werpen? Blijf
dan in je eigen licht!
In smart zult ge nederliggen.

Komaan mensen! Je weet het niet meer? Ik weet
het ook niet.

Maar Jezus heeft gelijk. Hij spreekt altijd de
waarheid. In Zijn mond is geen bedrog gevonden.
Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen.
Hij, Jezus, zegt: Gij zijt het licht der wereld.
Niet een pitje in je eigen kleine hoekje,
maar het licht der wereld!

Het licht voor de mensen en de dieren en de
bloemen en planten en de sterren en de zon
en de maan.

GIJ, Petrus! Nee Heere, ga uit van mij, ik ben
een zondig mens.

Heere, Gij zijt het Licht der wereld. Geloof je
dat, Petrus? Geloof je dat, Samaritaanse vrouw?
Geloof je dat Ik het Licht der wereld ben?

Dan zeg Ik je: Gij zijt het licht der wereld!

Ik? Jij? Dat kan niet. Maar IK zeg het. Mijn
Vader heeft gezegd door Mij: Er zij licht.

Jullie zijn licht omdat Ik het zeg. Jullie zijn
licht omdat Ik je beschijn. Ik zet jullie in
het zonnetje.

Maar Heere...hoe ben ik dan licht? Je bent het
licht van Mijn ontferming. Je bent een toon-
beeld van Mijn ongemeten liefde, Samaritaanse!
Je bent het licht der wereld. Weet je wat je
gezegd hebt? "Deze heeft mij gezegd alles wat
ik gedaan heb. Is deze niet de Christus?"

David! je bent het licht der wereld. Licht in

een koude, verloren wereld. Waarom? Ik heb je horen zingen: Geef mij weder..o Heere, geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtredders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren...

Gij zijt het licht der wereld! Dat is niet ons weten, onze macht, onze eer, onze invloed, onze hoge morele maatstaven, ons gerechtigheidsgevoel. O nee! Dat licht in ons is duisternis.

DIT is het waarachtige licht, dat schijnt in de duisternis, dat zich voortplant van stad tot stad, tot aan de eindender aarde: De HEERE is genadig en rechtvaardig. Hij heeft mij aangezien, mij, de grootste der zondaren. Hij heeft Zijn eigen Zoon in duisternis gezet vanwege Zijn gerechtigheid.

Mij heeft Hij licht gegeven toen ik, vloekende, naast Hem hing.

Hij heeft gezegd: Ik zie licht! Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

Zo wordt de belofte van het licht vervuld. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.

Het volk in duisternis ziet een groot Licht. Het straalt hun ogen uit.

Sta op, wordt verlicht, want Uw Licht komt, de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.

Want zie, duisternis bedekt de aarde, en donkerheid de volken; doch over u gaat de HEERE op, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot de glans die u is opgegaan.

GIJ ZIJT HET LICHT DER WERELD. Ongelofelijk.

Jezus zegt het!

Daar komen ze aan..de lammen, de blinden, de kreupelen, de doven, de doden. Ze komen aan, door Goddelijk licht geleid.

Daar treedt Manasse naar voren. Hij bekent dat de HEERE God is.

Daar, stevig gearmd, komen Rachel en Lea. Ditmaal zullen ze de HEERE loven.

Daar is Efraïm! De afkerige, ontrouwe Efraïm! Hoe komt hij hier? Het Licht straalde Efraïm in de ogen. Toen hoorde hij de stem uit het Licht: Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd..

In lange rijen komen ze aan langs 's HEEREN wegen. Gaandeweg klaren de gezichten op. Ze naderen de stad die fundamenten heeft. Ze zingen van Gods goedertierenheen. Ze zingen van het Lam. Ze belijden: Hij is het Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Hem gelooft in de duisternis niet blijve. Want de duisternis is de dood. En de dood is mijn ho-vaardij en zelfhandhaving.

Zeven zonnen zullen schijnen, want het Lam is het Licht dat ons verlicht.

GIJ ZIJT HET LICHT DER WERELD.

Ik? U, Heere Jezus zijt het Licht der wereld!

Nu zegt Hij: Daarom noem Ik u het licht der wereld.

De Vader heeft u lief. Die Mij eren zullen door de Vader geëerd worden.

Lezer..buiten deze Heere en Zaligmaker is er alleen duisternis. Buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.

De dag komt aan. De stad daalt neder. Nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde.

David is daar met harp en al,
koormeester van de stad,
Maria, denkend aan de stal,
zingt het magnificat.

Simeon heft zijn lofzang aan,
Mirjam en Hanna zijn
bij alle vrolijkheid vooraan
met trom en tambourijn.

Te Deum zingt Ambrosius
en alle vaders mee,
Johannes en Gregorius
zingen laudamus te.

En Luther zingt er als een zwaan
en Bach, de grote Bach,
die mag de maat der engelen slaan
die lieve lange dag.

Van alle kanten komen zij
de lange lanen door,
het is een eindeloze rij,
de kinderen gaan voor.

Jeruzalem, mijn Vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? wij zijn op reis
naar u en naar de Heer'!

D.C.O.

oo00oo