

"Een zoon zal zijn vader eren, en een knecht zijn heer; ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? En ben Ik een Heere, waar is Mijn vreze?"

Maleáchi 1:6.

"Deze zal groot zijn, en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven".

Lucas 1:32.

Advent.

Meer dan vier eeuwen vóór de komst van de Zoon, profeteerde de profeet Maleáchi.

Wie was Maleáchi? Is de naam Maleáchi een eigennaam? Maleáchi betekent: Mijn bode..of.. Mijn engel.

Sommige oude verklaarders hebben gedacht aan een engel; een engel in mensengedaante. Die engel zou dan deze Godsspraak tot Israël hebben gericht.

Misschien zou het zò kunnen zijn, dat de engel Gabriël deze Godsspraak aan een man uit Israël heeft doorgegeven.

Merkwaardig is, dat in de door ons genoemde tekst uit Lucas, de engel Gabriël aan het woord is.

Gabriël is de uitverkoren engel, die de meest ingrijpende en wonderbaarlijke geheimen van God mag verkondigen aan Zacharias en Maria.

De oude bedeling eindigt met de bode die God zendt, en de nieuwe bedeling vangt aan met de bode die God zendt.

't Is geen kleinigheid, wat de bode van God heeft te zeggen! De boodschap is gericht aan het adres van de priesters. Later komen ook de zonden van het volk aan de orde.

Waar is de koning uit het huis van David? Het huis van David heeft, voorzover het de koninklijke waardigheid betreft, afgedaan. Doodgelopen in de ballingschap. Na de ballingschap werd stad en tempel weer herbouwd en Aärons huis mocht opnieuw aantreden voor het aangezicht van de Heere.

Davids huis echter is als een afgehouden tronk. Bovengronds is er niets waar te nemen.

Ook de profeten lijken uit te sterven. Hoe dichter bij het einde, hoe donkerder het wordt. Het Licht zal inderdaad opgaan in 's werelds duistere wolken. Tegen de tijd, dat de Zon gaat schijnen, zullen de sterren verdwijnen. Gelukkig, de priesters zijn er nog! Wat is een volk zonder priesters? Zij bedienen het ambt van de verzoening.

Maar is het wel zo "gelukkig"? De door God gezonden bode heeft een aanklacht tegen de priesters. Deze aanklacht richt zich tegen hun afschuwelijk gedrag: Zij eren de Heere niet. Zij hebben geen eerbied voor de Heere. Zij verachten de Naam.

Zij brengen minderwaardige offers..blinde en kreupele dieren.

Wat voor de mensen niet goed genoeg is, wordt overgeheveld naar de Heere. De afdankertjes, waar niets aan valt te verdienen, krijgt God. Zo zijn wij er mooi van af en de Heere mag er blij mee zijn.

Priesters! priesters! Maken jullie van de HEERE een stortplaats voor het vuil? Is jullie God een voddenman?

Een zoon eert toch zijn vader?

Een knecht vreest toch zijn heer?

Als je dan geen liefde hebt..weest dan gehoorzaam aan de rechten en inzettingen van God. Het is toch je leven? Gelukkig dat er priesters zijn? Of konden ze maar beter doodvallen bij hun altaren?

Ja, dat Hij hen, met al hun zaad,
Zou bij de heid'nen om doen zwerven,
Van elk gevloekt, van elk versmaad.

En dan nog die vreselijke waan! Ze zeggen:
Waarmee verachten wij Uw Naam?

Zijn dat de uit Babel teruggekeerden? Inplaats van zich te gedragen als zonen, stellen ze zich aan als bastaarden.

Dit doen zij ook: Ze bedekken het altaar van de Heere met hun tranen, met hun wenen en hun zuchten, zodat de Heere het spijsoffer niet meer zien kan.

Om dit alles zendt de Heere een vloek onder de priesters. Drek zal Hij op hun aangezichten strooien..het vuil van hun feesten. Ze krijgen de afdankertjes, in de vorm van mest, in hun gezicht terug. Omdat ze God niet verheerlijkt hebben, en voor Zijn heilige Naam geen eerbied hebben getoond.

Wat blijft er nu nog over? Koning weg..Priesters weg..Profeten weg. SCHULD. Alleen maar SCHULD. Geen schuldenaars.

Nee, zo slecht zijn we nu ook weer niet.

Hopeloos? Ja, maar er is een antwoord op de vraag: Wat blijft er nu nog over? De HEERE!

IK BEN DIE IK BEN. IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL!

Vóór we daar op ingaan nog een vraag: Hoe kijken wij tegen dit alles aan? Vinden we de tijd van Maleáchi een droevige tijd? Vinden we dat het ver gekomen is met het huis van Aäron?

Bestaat ons uithangbordje uit tranen, zuchten en geweent? Vanwege zulke droeve tijden?

Goed..misschien wandelt u in oprechtheid voor het aangezicht van de Heere. Dankt Hem daarvoor! Maar..erkennen wij, dat we allemaal de heerlijkheid Gods derven? Dat wij ons allen bevinden onder de rechterlijke uitspraak van God over alle vlees?

Dan stemt u toe, dat het een aflopende zaak, een afgelopen zaak is met profeten, priesters en koningen en "gewone" mensen, zoals u en ik. Laten we dan ook bedenken, dat alles, wat we de Heere in de handen willen stoppen, minderwaardig is. Het kan voor Hem niet bestaan.

Niet het offer, dat ik breng,
Niet de tranen die ik pleng,
Schoon ik ganse nachten ween,
Kunnen redden..Gij alléén!

Hoe we de zaak ook keren of draaien..telkens worden we geconfronteerd met het oordeel. Dat oordeel betreft het huis van David..het huis van Aäron..het huis van de profeet en het huis van ons.

Opeens moet ik denken aan een onlangs gestorven profeet. Ik meen dat hij eens zei: Als de Heere een brief naar de KERK in Nederland zou schrijven, zou het adres zijn: Ger.Kerk Vrijgemaakt. Van harte hoop ik dat deze profeet nog een briefje heeft gekregen en gelezen vóór z'n verscheiden. Misschien stond er in: Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en naakt, en blind... Of zouden we zeggen: Verkeerd geadresseerd?

Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk niet beerven. Het bedenken van het vlees is de dood. Je vraagt je af: Is er dan niets meer te hopen? Is dan alles even donker en uitzichtloos? Ja, het is goed dat te geloven en van harte te

beamen. 't Is goed om niet te lang te zeuren met onze Ja-maars. Daartoe helpe ons God almachtig!

Er is een blijde en goede boodschap. Die boodschap bevestigt het minderwaardige van alle vlees. Die boodschap doet ons, door de kracht van Woord en Geest verstaan, dat alle vlees z'n weg verdorven heeft. Aan dat medicijn zullen we onze kwaal kennen. Die boodschap zal de onvruchtbare vrolijk doen zingen. Het is de boodschap van dat ENE Kind, van de brandende lamp voor Aäron en David en de profeten.

De HEERE heeft Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.

Deze Zoon zal de erfgenaam zijn van Verbond en Belofte, Vloek en Zegen, Dood en Leven.

Een ZOON zal Zijn Vader eren en een Knecht Zijn Heere!

Daar heeft de Heere voor gezorgd. Onder al de mensen, heidenen, joden en christenmensen, bekeerden en onbekeerden, heeft Hij er niet één gevonden. Zijn arm heeft Hem heil beschikt!

Weer is daar de Maleáchi, de bode Gods. Het is Gabriël. Hij haast zich naar Názareth in Galiléa. Dwars door 's werelds duistere wolken vliegt de hemelbode over Jeruzalem naar Názareth..naar de afgehouden tronk van Isai..naar de begenadigde Maria.

Daar moet de boodschap heen, de boodschap van de Zoon, die de Vader zal eren..de Knecht, die de Heere zal vrezen..het Zaad dat de Heere zoekt.

Wonderbare boodschap van eeuwig welbehagen. De tronen van de koningen der aarde wankelen. De verhevene te Rome zit nog op zijn hoge zetel..maar de dagen zijn geteld. DE KONING KOMT! Machten, krachten en tronen zullen worden tot incidenten op de weg van de Koning. Hem is de zegen beschoren.

Eliza kijkt verbaast naar beneden. Lang geleden riep hij: Waar is de God van Elia? Ja Hij? Toen sloeg hij met de profetenmantel de Jordaan en er werd een pad. Straks ziet Eliza de God van Elia zich buigen in de Jordaan.

Hier is de boodschap van de Zoon, het Zaad, de Zaligmaker, Jezus.

DEZE ZAL GROOT ZIJN EN DE ZOON VAN DE ALLERHOOGSTE GENAAMD WORDEN.

DEZE..met uitsluiting van al de anderen.

DEZE..Gods eigen Zoon in ons vlees en bloed.

DEZE zal de erfgenaam zijn, ondanks de woede van de oneerbiedige knechten die Hem zullen doden.

DEZE zal GROOT zijn. Deze, de kleinste en minst geachte onder de mensen, zal GROOT zijn. GROOT in geboorte. Groot in leven, lijden en sterven. Groot in Opstanding en Hemelvaart en zitten ter rechterhand van God.

Wonderbare omkering...de meeste wordt de minste, de meerdere gaat dienen, de rijke wordt arm, de levende wil de dood aandoen.

GROOT voor het aangezicht van de Vader.

Vaders welbehagen rust op Hem. Deze Zoon zal de troon van vader David beklimmen. David en zijn huis zijn er afgevallen. Lange tijd stond de troon leeg. Nu is daar de erfgenaam.

Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben.

En welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

Wie hunner is, o Heer! met U gelijk te schatten?

Dit ZAAD zal de plaats van Aärons zonen innemen. Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizédek. Aärons vuur is vreemd geworden, maar de ijver van Gods huis heeft de Zoon verteerd.

Grijpt moed! Nadab en Abihu! Jullie vreemde

vuur wordt vervangen door het ware, Godvruchtige vuur. Kajafas zal dat vuur niet kunnen blussen, zijn lampen gaan uit. Maar zijns-ondanks zal hij het heilige vuur aanwakkeren tot een heldere vlam. Hij zal de ENE Zoon aanwijzen.

En u, Maleáchi? Bode van God? Hebben uw woorden een einde? Is de profetie uitgebloed?

Wees getroost! Uw profetieën zijn uit-ge-bloed in de ZOON. De Zon der gerechtigheid gaat op. Onder Zijn vleugelen is genezing. Dan zal weer gezien worden het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen hem, die God dient en hem, die Hem niet dient.

En wij, lezer? hoe is het met u? De priesters vroegen: Waarmee verachten wij Uw Naam?

Laten we nog eens luisteren naar de bode van God: Ja, vervloekt zij de bedrieger, die een mannetje in zijn kudde heeft, en de Heere belooft, en offert dat verdorven is....

Is er een mannetje bij de kudde? Een volkomen man? Ja, Gode zij dank! Het is de Zoon, de MAN naar Gods hart!

Waarom zouden we bij de Heere komen met wat verdorven is? Zonde? Schuld? Hij gaf het offer op het altaar. De Heere heeft een welbehagen in de echte ZOON, de VOLMAAKTE MAN:

Kerstfeest! Nu? Terwijl de kerstbomen al vlam vatten?

Luister nog even, vriend en vriendin..ik meen in uw ogen te herkennen iets van aanklacht en verdriet..alsof u zachtjes zeggen wil: ik heb het verloren en Jezus niet verkoren.

ZIE HET LAM GODS, DAT DE ZONDE DER WERELD WEGDRAAGT!!

Wij hebben Hem niet uitverkoren. Hij heeft ons uitverkoren! We wensen elkaar het beste..dat is de ALLERBESTE.

D.C.O.