

"Jezus alleen".

"Zo werd Jezus alleen gevonden".

Mattheüs 17:8.

Lucas 9:37.

Gij badt op eenen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wil mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn oogen sla.....

Jezus klom op de berg om te bidden. Eer de
bergen geboren waren, was Hij ons een Toe-
vlucht. Als de in ons vlees gekomene, beklom
Hij de berg. Hij klimt voor ons heen en boven
ons uit. Waarom op de berg? Omdat Hij alleen
de biddende is. Hij is de Man met de ramshoorn.
Hij is de overste Leidsman van een "laag bij de
gronds" en "platvloers" volk. Jezus alléén!
Boven op de berg. Ver boven onze bedehuizen.
Jezus alléén.

Vrienden vallen in slaap terwijl Hij bidt en
weent. Er is niemand die God zoekt, ook niet
één. Niemand vraagt: waar is God, mijn Maker?
Die de psalmen geeft in de nacht? Niemand?

Ja toch: Hij! Jezus alleen.

Waar is uw bidvertrekje? Waar zijn uw venster-
tjes naar het Oosten? Mijn bidvertrekje is
weggespoeld. Er is slagregen gevallen. Storm-
winden kwamen tegen het bidvertrekje waaien.
De val was groot.

Jezus alléén! Terwijl de verloren zonen slapen,

oefent Jezus gemeenschap met de Vader. In het bidden klimt Jezus in de geest opwaarts. Zijn gedaante wordt veranderd. Stralend als de zon wordt Zijn aangezicht, en Zijn kleding wordt wit en zeer blinkende.

Het lijkt of de vroegere heerlijkheid bezit van Hem neemt. Ziel en lichaam doortrokken van hemelglans. Plotseling zijn daar twee mannen uit de hemel: Mozes en Elia. Zij spreken met Jezus. Mozes, door wiens bemiddeling de wet aan Israël werd gegeven. Mozes, wiens aangezicht glinsterde vanwege de heerlijkheid van God. Mozes, die ondanks zijn ongehoorzaamheid, mocht ingaan in het hemels Kanaän.

Ook Elia, de ijveraar voor de wet, spreekt met Jezus. Op zijn gebed werd er een droogte, langer dan drie jaar. Op zijn gebed werd de weg van het zaad geblokkeerd.

De wortel in de dorre aarde werd door uitsterven bedreigd. Met hete adem blies de vloek van de wet door het land. Gelukkig maakte de Heere er een einde aan. De Heere zoekt het zaad. Tenslotte mocht Elia op kosten van de Heere ten hemel varen. Ongeschikt bevonden om in de aarde te vallen en te sterven. Deze mannen spreken tot het Zaad op de berg. Ze spreken van Zijn uitgang uit Jeruzalem. Ze spreken van het Zaad dat in de aarde moest vallen en sterven. Jezus kan niet naar omhoog. Dan moeten zij beneden blijven, en sterven onder de vloek.

Opeens worden Petrus, Jacobus en Johannes wakker uit hun doodslaap. Met grote verbazing slaan ze dit tafereel gade. Petrus komt het eerst terzake: Dit is het moment van bezinning. Had hij niet, even tevoren, gezegd: Dat zal U geenszins geschieden? Nu blijkt z'n gelijk. Ziedaar de heerlijkheid van hun Meester.

Mozes en Elia stellen hem, Petrus, in het gelijk. Dit is de dag, de roem der dagen! Nu zal Jezus als koning heersen. Petrus zal wel even een paar tenten in elkaar zetten. Hier begint de victorie! Maar dan..... daar nemen de hemelingen afscheid van hun Meester. Een laatste kus... tot wederziens! Opeens is daar de bekende wolk. Teken van Gods openbaring en Gods verbergings. Mozes en Elia stappen in de lichtende wolkenwagen... klaar voor het vertrek. Dan: Een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem! Weg is de wolk. Weg zijn Mozes en Elia. Tot grote teleurstelling van de vrienden komt er plotseling een einde aan de heerlijkheid. Vrees vanwege de stem uit de wolk grijpt hen aan. Ze zien Jezus alléén! Gans alléén! Blinkende schittering trekt weg uit Zijn gelaat. Jezus alléén gelaten. Niet één profeet is hun tot troost gebleven. Zij zien niemand dan Jezus alléén. Zo dichtbij de glorie, en nu: Jezus alléén! Toch zullen ze het met "Jezus alléén" moeten doen. Ja, ze kunnen zich wel verenigen met de waarheid: alleen Jezus. Toch zullen ze leren geloven in Jezus alléén. Bij mensen is dat onmogelijk. Mensen zoeken het hogerop. Mensen zoeken glorie. Hoe zullen ze verder gaan met deze "Jezus alléén gelaten"? Er is het Woord van de Vader: Deze achterblijvende, alleen gelaten Zoon is Mijn geliefde; in Hem heb Ik Mijn welbehagen, hoort Hem! Vaders welbehagen rust op de zich ontledigende Zoon. Vader wil het Zaad dat in de aarde valt en sterft. In dat Zaad zullen mensenkinderen óók een behagen hebben. Vader heeft gezegd: Hoort Hem! Zo zal Jezus alléén dierbaarder worden dan "alleen Jezus".

In Zijn diepe vernedering vertoont Hij de

Knechtsgestalte: het Lam, dat de zonde der wereld wegdraagt. De blijdschap zal groeien vanwege Jezus alléén!

U zult echter langer niet zeggen met Elia: Ik ben maar alleen overgebleven. Alleen Jezus is alléén overgebleven. Van God en mensen verlaten. Zó heeft Jezus gehoorzaamheid geleerd. Zó wordt Hij ons dierbaar: Jezus, gans alleen gelaten.

Zulk een is mijn liefste!

Zulk een is mijn vriend!

Hoort Hem! O, dochters van Jeruzalem!

Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld,
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlost en zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

D.C.O.

*

*