

## "DE VORST DES LEVENS".

Hand. 3:15.

Geliefde lezer in de Heere Jezus Christus:  
Het leven in Egypte leek reddeloos verloren..  
Groot en dreigend stonden duistere machten  
tegenover een slavenvolk. Satan neemt de zaak  
van de "Vorst des levens" ernstiger op dan wij  
doorgaans doen. Het is Satan er alles aan ge-  
legen de Belofte en de Beloofde te vernieti-  
gen. Hij gunt ons geen Vorst des levens. Zelf  
is hij een vorst van de dood. In zijn handen is  
het geweld van de dood. Satan wil, als de aap  
van God (Luther), ons vlees en bloed aannemen.  
Daartoe vervult hij de Farao van Egypte met on-  
menselijke hardheid. En dat slavenvolk in Egypte?  
Ach, nu wordt het leven nog onmogelijker...  
dat slavenvolk is niet geschikt om verlossing  
te bewerken. Het slavenvolk staat óók aan de  
verkeerde kant. In hun slavenleven is het E-  
gyptische denken en doen aanwezig. Groot is de  
duisternis...groot gegroeid in de eeuwenlange  
verwereldlijking. Abraham heeft deze eeuwen-  
lange duisternis voorvoeld: En het geschiedde,  
als de zon was aan het ondergaan, zo viel een  
diepe slaap op Abram; en ziet, een schrik, en  
grote duisternis viel op hem. En het geschied-  
de, dat de zon onderging en het duister werd;  
en ziet, daar was een rokende oven en vurige  
fakkel, die tussen de stukken doorging. Gen.  
15. In de rokende oven wandelt het licht, o-  
ver een pad van bloed, tussen de geslachte of-  
ferdieren. Souvereine openbaring van het le-  
ven! Groot zijn Uw werken, o HEERE!  
Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit de duister-  
nis van Egypte verlost. De VORST DES LEVENS is

de BEWERKER van het leven en de LEIDSMAN tot het leven. Hij is de WEG, de WAARHEID en het LEVEN!

Lieve vrienden..mag ik u toeroepen: Er is de VORST DES LEVENS! Ziet u zwart van dienstbaarheid? Gaat u gebukt onder tichelstenen? Staat u aan de verkeerde kant? Hoort naar de Vorst des Levens! Hij is aan de verkeerde kant gekomen. Hij is aangekomen bij de slaven in het land van de schaduw des doods. Wij verstonden niet, dat Hij gezond was om ons te verlossen. Vluchten moest Hij naar veraf gelegen streken. En toch is Hij de Vorst des levens.

Lang geleden werden de slaven opgewekt om de voeten te schoeien en de lendenen te omgorden. Buiten was het donker. De dood waarde rond in het diensthuis. Op de dikke duisternis volgde de dood van de eerstgeborenen. Maar binnen werd het Lam gegeten en de bittere saus gedronken. Wat staat ge daar, slaven? Kunt ge de strijd opnemen tegen de machten der duisternis? Neen! Maar de Vorst des Levens heeft gezegd: Ik leef, en gij zult leven. Waar moeten we naar toe? Naar het land van de belofte! De Vorst des Levens wijst ons de weg uit de sloppen van Egypte, door de vreselijke woestijn van onze godsdienst, naar het land van het leven.

Heilig zijn, o God, Uw wegen! De Eerstgeborene werd gedood in drie uren van dikke duisternis ...in dezelve was de eeuwigheid, opdat wij behouden werden.

HIJ, de Vorst des levens, daalde neer in de krochten van helse verlatting. De oudste Broeder vond geen Schutsheer of Behoeder. Wij keerden ons naar onze eigen weg. Zodoende keerden we ons af van de Vorst des Levens, die zoveel wonderen had verricht. Wij hebben Hem gedood

met onze zonden. Toch, de HEERE is zo groot, dat Hij ook deze ellende heeft ingepast in Zijn grote plan. Wat wij ten kwade gedacht hebben, heeft Hij ten goede gedacht.

Vorst des Levens! Ook op het bloedig slagveld bleef U de Vorst des levens. Juist op dat slagveld bewerkte U het leven.

Beminnelijk Vorst, Uw schoonheid, hoog te loven, Gaat al het schoon der mensen ver te boven!

Vorst des Levens: Ik ben de HEERE uw God!

Deze Vorst van het leven lag te bedelen in de hof. Een worm, en geen man. Maar Hij blijft de Vorst des levens!

Terwijl U het bloedig zweet wordt uitgedrukt in de hof, maakt Gij mijn beker overvloeiende van heil.

Wat heeft U, Man van smarten, bewogen, in zo diepe hel te willen verzinken? Vorst des levens... ik heb zulk een jammer verdiend... met mijn zonden! Waarom hebt Gij dan die beker vol beroering, genomen en leeggedronken? Waarom maakte U zulk een reis door de nacht, terwijl ik in het duister eeuwig om moest zwerven?

Waarom zonk U in zo bodemloze put? En waarom werd het deksel boven Uw hoofd toegedaan?

En Hij zegt: Kind... zo ben Ik de Vorst des levens! Zo ben Ik het leven en de bewerker van het leven. Zo ben Ik je Leidsman naar het land van de belofte.

Hij zegt: Kind, vergeet ook niet dat Ik het leven heb afgelegd, opdat Ik het wederom aan zou nemen. Houd in gedachtenis dat Ik uit de doden ben opgestaan! Ik ben de VORST des levens.

Van paradijs tot paradijs ben Ik de Boom des levens.

Hij zegt: Kind, Ik laat je niet los in je weerspanningheid... in je twijfel en aanvechting... in je reis naar het vergelegen land.

Kind...Ik laat je niet los. Ik heb Vader beloofd dat Ik je thuisbreng, gekleed en wel bij je verstand.

Kind...dàárom ben Ik de Vorst des Levens!!

Daar zit ik nu, blinde aardworm... Daar zit Mirjam, m'n zuster, en Maria van Magdala. Door de donkere wolken van ons vlees zijn, valt een straal licht van de Levensvorst in onze blinde ogen. Als een huivering vaart een mengeling van verdriet en verlangen door ons heen. Wanneer?... Wanneer komt de Vorst des levens terug? Ja, Hij komt in de windselen van Woord en Geest! Maar Hij zal toch ook komen om het diensthuis in brand te steken en om een nieuw huis te maken?

Hij zegt: Ik kom haastig! Ik zal al de kinderen uit de dood halen.

Als Vorst des levens zal Hij al de tranen uit de ogen wissen.

Kom...lieve lezer, oud of jong, ziek of gezond...wij gaan weer verder. Het zijn zalige ogenblikken waar ons Jezus komt verkwikken... maar wij moeten weer verder.

Simon van Cyrene is weer op weg naar z'n akkertje. De schenker neemt z'n plaatsje weer in aan het wereldlijk hof. De manager is weer druk met z'n planning. Moeder staat weer aan de wasmachine, en moppert over het vuile wasgoed van de kinderen.

Maar de Vorst des levens ziet u! Hij ziet de blijden en de bedroefden...de verdwaalden en de weerspannigen.

Het paradijs van de Vorst des levens is groot, groter dan het oude paradijs. Er moet nog meer bij! Het bloed van de Vorst des levens drupt onder de heggen en steggen.

Lammen, blinden, melaatsen, doden...kijk, daar gaan ze. Ze hebben de ster gezien, een glans

van de Vorst des levens viel over hun akelig pad. Nu zijn hun voeten toch gericht naar een stad ter woning.

HIJ IS OPGESTAAN! HIJ HEEFT DE VOLLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIJN REKENING GENOMEN... VAN KRIBBE TOT KRUIS! VAN DE HEL TOT DE HEMEL. Er werd en wordt gezegd: Wees gegroet, Gij koning der Joden! Maar Hij kwam terug, en zei tot de vrouwen: Weest gegroet! Vreest niet! Zegt het voort! Gij zult Mij zien! Gij zult Mij eeuwig zien!

Hij heeft de duivel alle macht ontnomen, hem ten val gebracht. Halleluja, halleluja. Hij heeft gelijk een grote held de boze reddeloos geveld. Halleluja, halleluja.

O Gij die onze Heiland zijt, die zondaars uit de dood bevrijdt, halleluja, halleluja, om Uw genade en liefde leid ons binnen in Uw heerlijkheid. Halleluja, halleluja.

D.C.O.

\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*  
\*