

"De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes".

Rom. 15:13.

(We denken inzonderheid aan Anne-Mieke en Marjke, die met ons de Naam mochten aanroepen en belijden).

Hoop! Wensende verwachting. Uitgestelde hoop krenkt het hart, maar de begeerte die KOMT, is een boom des levens.

Hoop...hoe kom je eraan? Nou ja, elk mens leeft in hoop.

Wat leeft hoopt! Leven zonder hoop is geen leven. Het jonge kind en de grijze oude, hopen ..hopen.

Een dodelijk zieke had wel eens een goede dag tussen de pijnen door. Toen op zo'n dag de dokter even kwam kijken en vroeg, hoe de zieke het maakte, was het antwoord: 't Gaat vandaag een stuk beter. Ik hoop dat het zo blijft..hopelijk kan ik dan nog een poosje leven. Na korte tijd was het afgelopen met de zieke. Het laatste beetje hoop verging met de dood.

Waar is de hoop van:

De metselaar die van de ladder stortte, wiens hoofd werd op de keien tot een omelet, en de arbeider in een machien getrokken, die, vóórdát men één wiel had stopgezet als nameloos gehakt alweer was uitgeworpen.

De kleine meisjes, die door de ijslaag schoten, wier doodskreet tot een sliertje stoombevroos,

en naar wiens lijkjes niemand heeft gedoken;  
het kind uit de achterbuurt dat achteloos  
met kokend water, telkens weer, wordt overgo-  
ten.

Hoop! We hopen! Hopen is lopen..verdergaan..  
ver-wachten.

Maar, wordt tenslotte de sterkste hoop niet  
de bodem ingeslagen? Bij de oude Grieken deed  
de mythe van Pandora de ronde: Wereldheerser  
Zeus zag hoe het vuur in het bezit van de  
mensen gekomen was. Onmiddellijk zond hij de  
mensen een groot kwaad om hun macht te beper-  
ken. Hij stuurde een schone, jonge vrouw, aan  
wie alle goden een onheilbrengende gave had-  
den meegegeven. Haar naam was Pandora. Arge-  
loos aanvaardde Epimetheus een fraaie doos  
uit de handen van Pandora.

Helaas, nauwelijks werd het deksel van de doos  
gelicht, of állerlei ziekten, rampen en smar-  
ten vlogen eruit en verspreidden zich onder  
de mensen. Eén enkele goede gave was in de  
doos verborgen: De HOOP! Maar voordat zij kon  
ontkomen, sloeg de boze Pandora de deksel toe  
en hield ze voor altijd gesloten.....

Wij kunnen niet komen tot een echte, gegronde  
hoop!

Wij kunnen niet vinden de Hoop die niet be-  
schaamt.

Wij hebben geen hoop die KOMT!

Wat zal nog hopen, wat zal nog vrezen,  
Hier of hierna, wie 't geloof heeft verloren?  
Enkel het graf kan zijn jammer genezen.  
Enkel het graf kan zijn snikken smoren.

H. de Vries.

Soms vinden we nog iets als een vage, onzeker-  
re hoop.

Ik denk aan de dichter Keuls:

Laat mij dit eene:  
De hoop, dat ik U vind voorbij de laatste heg  
Van dezen doolhof en in U alleene.  
Al mijn verlangen dan ter ruste leg,  
O Gij zo lang verwacht en immer onverschenen,  
Laat mij dit eene.

Ach, ik hoop dat Keuls, die het niet kon vinden, gevonden is door die EENE.  
Oorsprong van de hoop is God! Vóór Hij hoop geeft, IS Hij hoop. Dat kunnen wij niet begrijpen, kinderen! Wij kunnen niet begrijpen dat er HOOP is vóór de HOPELOOSHEID. Wij kunnen niet begrijpen dat de Verwachting is, eer de bergen geboren waren. Eer duisternis de aarde bedekte, brandde het licht.  
Hij, God, is een Licht, en in Hem is geen duisternis.

Wij zijn niet begonnen te hopen, nadat wij de hoop lieten varen vanwege onze val en ongehoorzaamheid. Hijzelf is de God van de Hoop. Hij hoopte niet op ons. Hij verwachtte van Zichzelf!

Deze God, de voor ons onbekende God, is verschenen als de God van de Hoop. Hij heeft Zich geopenbaard in Belofte en Vervulling. Hijzelf is Israëls Verwachting!

Waar was mijn hoop en moed gebleven?  
O, de God van de Hoop heeft Zich geopenbaard in Christus Jezus. Het Woord is vlees geworden. Hij is gekomen: De Hoop, die niet beschaamt!

Het is wonderlijk. Ons mag gezegd worden: DE GOD VAN DE HOOP!

Hij is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus!

De Hoop van de Vader is de ZOON. En de Hoop van de Zoon is de Vader. En de Hoop van de Vader en de Zoon is de Heilige Geest.  
De hemel boven de hopeloze aarde is gescheurd.

Hoop is neergedaald uit hoge hemel in **kribbe** en kruis.

Zo alleen is de Hoop gegrond. Haar oorsprong is God..haar openbaring is Christus..haar hoopvolle werkelijkheid is de Geest van het Pinksterfeest.

Hoop op God, lieve kinderen! Hij is er mee begonnen. Hij zal het ook voleinden. **HIJ IS DE GOD VAN DE HOOP!!**

De apostel begeert: De God nu der hoop **VERVULLE U LIEDEN MET ALLE BLIJDSCHAP EN VREDE IN HET GELOVEN.**

Blijdschap: Innerlijke vreugde en kinderlijke verwondering vanwege Gods onuitsprekelijke Gave. Vader heeft de Zoon voorgesteld tot een Verzoening voor onze zonden.

Blijdschap vanwege de Begenadiging in deze geliefde Zoon. De rechtvaardige Vader vergeeft mij mijn onmetelijke schuld. Hij verdoemt en rechtvaardigt Zijn Knecht Jezus! Hij betreft Zijn Kind in het gericht, opdat doemschuldigen in het gericht vrij-uit zouden gaan.

Kinderen..Hij heeft geruild! Geruild met de zondaar! Leef en sterf op deze Waarheid.

Jullie belijden niet één of andere waarheid of religie..ook niet een christelijke. Jullie belijden niet het geloof van anderen, met de overweging dat dat wel het echte geloof is.

De Heere is **ECHT!** Wat Hij gezegd heeft toen jullie werden gedoopt is **ECHT.** Het verschuiven van de kinderdoop naar de volwassendoop berust op menselijke overwegingen.

Wij, menselijke dwaalgeesten, willen God behoeden voor vergissingen en voor onszelf een stukje zelfbescherming inbouwen.

Jullie hebben alzo niet geleerd. Blijf daarbij! Het is ons leven! Wat? Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven.

De rechtvaardige Vader sprak het schuldig uit

over Zijn Knecht. Maar door diezelfde rechtvaardigheid heeft Hij Zijn Knecht opgewekt uit de doden en Hem verhoogd tot de hoogste heerlijkheid. Ieder die in Hem gelooft zal niet ten verderve gaan, maar eeuwig leven. De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Blijdschap: Hij werd mij en ik werd Hij. Dat is de goede boodschap van het Evangelie voor zondaren, zieken, stervenden, verworpenen, en wat je maar bedenken kunt.

VREDE....die het verstand te boven gaat! Midden in de oorlog - midden in de strijd.

VREDE....De Heilige Israëls zegt:

Ik zal niet meer op u toornen.

Ik zal niet meer op u schelden.

Gij zult allerlei vrede bewaren.

VREDE op aarde. Jezus Christus is onze vrede. Hij heeft gezegd: Mijn vrede geef Ik u. Mijn vrede laat Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Jezus vrede gaat het verstand te boven.

Fel is de woede van de macht der duisternis tegen de waarheid van deze VREDE. Op alle mogelijke manieren worden wij aangevallen en aangezet tot vertwijfeling.

Strijd echter de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Jezus Christus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus; Welke te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en de Heere der heren; Die alleen onsterfelijkheid heeft, en

een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelke geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Wat begeert nu de Apostel voor de gemeente te Rome, en voor jullie, kinderen, en voor ons en voor de hele kerk?

Dit: God vervulle jullie met blijdschap en vrede IN HET GELOVEN. Hij schenke ons in, en make onze beker overvloeiende van blijdschap en vrede tijdens ons wonen in het huis van het geloof. Je zou kunnen vragen: Hoort dat niet vanzelfsprekend bij elkaar? Geloof, Blijdschap, Vrede??

Maar dat "vanzelfsprekende" kunnen we wel vergeten. Wij zijn niet zulke goede gelovigen! Daarbij zou ik heel wat mensen en momenten uit het Woord kunnen noemen, waar alle blijdschap en vrede voor altijd leek uitgeblust, en toch hebben geschreeuwd: Heere, ik geloof! Kom mijn ongelovigheid te hulp!

We denken aan Satan, wereld, en inzonderheid ons eigen vlees, dat ons niet nut is.

Als deze machten ons de blijdschap hebben verduisterd, vragen ze ons: Er klopt niets van bij jullie! Waarom ben je niet blij? Als je echt geloofde zou je wel een gat in de lucht springen van blijdschap.

Kinderen! Je moet de vijanden niets toegeven! Tegen Satan en eigen arglistig hart mag je zeggen: Ik ben eeuwig blij! Mijn blijdschap zit aan de rechterhand van de Vader. Mijn blijdschap en vrede is mijn trouwe Zaligmaker. Ik kom niets tekort. Ondertussen bidden we, stilletjes: Lieve Heere, geef mij weder de vreugde van Uw heil en laat Uw goede Geest mij troosten. Vergeef toch mijn gruwelijk ongeloof en mijn boze lusten. U bent toch Zelf begonnen, Heere? U hebt de hoop in de wereld gedragen, en U hebt mij op Uw heil doen hopen!

Zo, kinderen, vulle de God van de Hoop jullie beker met blijdschap en vrede. Zo doe Hij ook aan ons, verslijtende gelovigen. Dat geve ons de goede God, opdat wij OVERVLOEDIG MOGEN ZIJN IN DE HOOP, DOOR DE KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST.

De hoop die gezien wordt is geen hoop. Waarom zouden we hopen hetgeen wij zien? Maar nu verwachten we het met lijdzaamheid, door de kracht van de Heilige Geest.

De HEILIGE GEEST. Hem hebben we meer nodig dan brood. Hij verandert de dorre vlakten der woestijnen in waterbeken. Hij maakt het dorre land tot staand water. Waar zijn geloof, hoop, liefde, blijdschap en vrede, zonder en buiten de Heilige Geest?

Buiten Hem is slechts de droefheid der wereld. Buiten Hem is hopeloze woestheid en ledigheid. De Geest doet overvloedig leven in de hoop. Hij doet de blijdschap groeien. Hij overvalt ons vaak midden in de moedeloosheid en ledigheid en onvruchtbaarheid.

Dan zingen wij, in God verblijd!

Geliefde kinderen en gemeente: Wij zijn heden getuige geweest van een wonder. Enkele jonge zusters hebben de Toevlucht mogen nemen tot de NAAM, de ENIGE Naam, doorwelke wij moeten zalig worden. Allen die het van deze NAAM verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden, die trouweloos handelen. De Genade van onze Heere Jezus Christus zij met ons allen, nu, en tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen.

D.C.O.

oo00oo