

"De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob".

Psalm 87:2.

Aan de vakantieperiode is een einde gekomen. Langzaamaan komen we op dreef. Catechisaties.. Bijbellezingen etc. beginnen weer. Wat heeft de HEERE ons te zeggen? Hij zegt dat Hij ons een lied geeft om te zingen. Een gezang ter plaatse van onze vreemdelingschappen. In dat lied wordt ons iets verteld van de HEERE en van Zijn kerk. Het is een lied voor de kinderen van Korach.

Deze kinderen van Korach waren dienstknechten van de HEERE..nakomelingen van Levi..Korach. Van Korach valt niet veel goeds te vermelden. Met Dathan en Abiram kwam hij in opstand tegen de Heere en tegen Mozes en Aäron. Korach kwam in opstand tegen de verkiezende God. Het oordeel van God maakte een einde aan het leven van de opstandelingen. De kinderen van Korach hebben het oordeel overleefd. Zij waren door God voorbestemd om te zingen en te spelen voor het aangezicht van de HEERE in het land van de overlevenden en boven de graven van de overledenen.

Buigen mogen ze voor de genadige, verkiezende God van Abraham, Izak en Jakob. Boven dat, want dáár gaat het om, ze mogen buigen voor de door God uitverkoren Knecht!...de priester naar de ordening van Melchizédek.

Zo mogen wij de kinderen van Korach ontmoeten als zangers en dichters en poortwachters in het huis van Gods gunstbewijzen. Kinderen van

Korach zullen niet blijven steken in verbitte-
ring en opstand vanwege het oordeel over hun
voorvader Korach. In de afwijzing van hun op-
standige voorvader zullen zij zien de ontfer-
ming van God. De Plaats die Korach wilde inne-
men, is bestemd voor het grote ZAAD! In dat
Zaad worden de kinderen van Korach gezegend.
Van Zijn Liefde, Lijden, Dood en Opstanding zul-
len zij zingen.

Volgens Dr. Böhl betekent Korach waarschijnlijk
KAALHOOFDIG.

Anderen geven de betekenis van Korach weer als:
KAAL.

Misschien vinden sommige lezers het commentaar
van Romaine op de "Kinderen van Korach" wat te
ver gaan. Toch wil ik u zijn commentaar niet
onthouden. Hij schrijft: "Een psalm om gezongen
te worden door de kinderen van Korach", dat is:
van de gevallen mens. Het Woord KORACH betekent
de toestand, waarin bomen zich bevinden gedu-
rende de winter, wanneer zij beroofd zijn van
bladeren en vruchten. In dezelfde zin wordt
het woord ook gebruikt voor het kale hoofd,
als ouderdom of krankheid het beroofd heeft
van zijn heerlijkheid en het zonder haar heeft
gelaten. Dat is een treffende schildering van
de gevallen mens. Zijn oorspronkelijke schoon-
heid en vruchtbaarheid heeft hij verloren.
Nadat hij God had verlaten en zich gewend had
tot zijn eigen wegen, werd hij als de bomen van
het veld in de winter, aanwelke de koesterende
warmte van de zon is onthouden, of als het
hoofd, dat door de afnemende natuurlijke warmte
en kracht kaal geworden is. Maar tot het recht
besef hiervan gebracht zijnde en zich ontbloot
ziende van al de heerlijkheid, die de eerste
Adam bezat in het Paradijs, is hij er ook toe
gebracht om de herstelling van natuur te zoe-
ken, en zo heeft hij van de tweede Adam, de

HEERE van de hemel, een veel betere staat ontvangen, dan die hij had verloren...tot zover Romaine.

Terwijl ik dit schrijf, denk ik aan m'n dove zus Corry. Op school had ze iets geleerd van de betekenis van het woord "onvruchtbaar". Ze had wel begrepen dat het te maken had met slecht groeien en niet-groeien.. Het gebeurde eens, in gezelschap, dat ze haar kennis vruchtbaar maakte. Enthousiast wees ze naar een heer met een kaal hoofd, en zei, redelijk goed verstaanbaar: On-Vrucht-Baar.

Zo komen we, als vanzelf, bij de wonderbaarlijke profetie van Jesaja: Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaar hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde, zegt de HEERE.

Zojuist hoorde ik van een zuster het volgende: Ze zat onder een preek van een dominee, die met vervaarlijke stem uitriep: Je moet niet denken dat het je aan komt waaien!!!!!!

Wij horen liever: De wind waait, waarheen hij wil....en: Kom o Noorderwind! En kom, gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien.....

De HEERE bemint....God is LIEFDE. Deze liefde is een peilloze liefde in God. Ze ligt vast in de Naam HEERE. De LEVENDE zal ZIJN. Hij openbaart zich in de NAAM aan gevallen en gevangen schepselen.

De HEERE Bemint de poorten van Sion. In deze psalm is "Sion" aanduiding van de Stad Gods en de tempel Gods. Dáár wilde de HEERE wonen. Dáár wilde Hij zich bekend maken.

Dáár klopt het hart van de liefde allermeest. Harteklop van Zijn liefde..gerechtigheid en heiligheid.

Dáár is de Ark, die van Zijn gunst getuigt.
Dáár zijn de liefelikheden van Zijn tempel.
Dáár werd in schaduwen en voorafbeeldingen de
VERKONDIGING gevonden.
Dáár werd gevonden de dienst van Offerande en
Verzoening.
Dáár werd door God, niet door ons, het offer
gegeven op het altaar.
SION...JERUZALEM...door God verkoren tot woon-
stede.
Van u zingt de ellendige:

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen!
Hoe blonk Uw Godd'lijk eer alom.

De HEERE BEMINT DE POORTEN VAN SION.

Wij zijn al heel wat deuren in en uitgegaan,
lieve lezer!

Achter de ene deur was het wel eens wat beter
dan achter de andere deur. En wie kent niet
het blijde gevoel dat we soms ervaren bij het in-
gaan van de deur van ons huis????

Dat huis draagt het stempel van u en van uw
huisgenoten. U hebt het ingericht naar uw idee.
In dat huis speelt zich voor een groot deel
uw leven af. Uw leven...met vreugde en verdriet.
In uw huis wordt gelezen, gebeden, geruzied en
nog veel meer. Als de muren van onze huizen
eens konden praten??

Wat zouden we dan een verhalen horen! Mooie en
lelijke verhalen. Zinnvolle en onzinnvolle verha-
len.

Soms is het stil in ons huis. Zijn we met va-
kantie?? Neen...er is overal een tijd voor. Nu
is de vakantie weer voorbij!

Waarom is er dan niemand thuis??? Het is zon-
dag!!! De bewoners zijn naar de kerk. Ze zijn
naar een ANDER huis. Dat huis is ingericht

door de HEERE! Als je kijkt met je gewone ogen zie je een mooi of minder mooi gebouw. Toen deze psalm geschreven werd kon je spreken van een bijzonder mooi gebouw in Jeruzalem. Maar toch moet je anders kijken. We hebben ogen van GELOOF nodig. Belijden we niet: Ik GELOOF een Heilige Algemene Christelijke Kerk?? Daarom is SION ook in gevangenschappen en kampen! SION is daarom ook: Het vast gebouw van 's HEEREN gunstbewijzen. In dat huis en van dat huis is God de HEERE! Het gebouw verrijst naar Zijn gemaakt bestek. In dat huis van de HEERE wordt ons verkondigd het Heilig Evangelie. Dáár wordt ons voorgesteld het Lam, dat de zonde der wereld wegdroeg. In dat huis en in die stad wordt geweend en gezongen. Soms hoor je iemand fluisteren: De HEERE was aldaar! De Gastheer in dat huis laat ons wonderlijke dingen zien...dingen die wij niet kunnen begrijpen. Wonderlijke dingen zie je in dat huis. Soms gaan mensen er heel anders uit dan ze er in gingen. Harde gezichten werden zacht. Dode beenderen werden levend. Arme sloebbers gingen schatrijk naar buiten! Doven begonnen te horen en blinden gingen zien.- Er kwamen mensen binnen, zonder zin..jongens en meisjes, die met hun gedachten in heel andere huizen woonden. Daar zitten ze dan, in het huis van de Heere. Kijk, opeens luisteren ze. Hoe komt dat toch? Omdat de Heere gezegd heeft: Ik bemin de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob. Hij heeft die poorten zelf gemaakt. Hoe? Hij heeft ze gemaakt in de Heere Jezus Christus! Jezus zegt: IK BEN DE DEUR. Deze Deur wordt door de HEERE bemint. Vader hecht de grootste waarde aan het bloed en de wonden van Zijn Kind

Jezus.

Dit is, dit is de POORT des HEEREN,
Daar zal 't rechtvaardig volk door treen!

Van deze poorten mogen we horen in de kerk...
als het Evangelie wordt verkondigd.

De apostel Paulus schreef aan de Romeinen:
Hoe zullen zij in Hem geloven, van Welke zij
niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen,
zonder die hun predikt? En hoe zullen zij pre-
diken, indien zij niet gezonden worden?

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het
gehoor door het Woord Gods.....

Ook heeft de HEERE beloofd: Ik zal ze verblij-
den in Mijn bedehuis.

De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle
woningen van Jakob. Je hoort mensen wel eens
zeggen: Oost..West..Thuis is het ook niet al-
les. Ze hebben gelijk!

Thuis is het ook niet alles.

Op school is het niet alles.

Op kantoor is het niet alles enz.

Laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet na-
laten!

De woningen van Jakob worden tenslotte onbe-
woonbaar.

Ondanks al de zegeningen in ons huis...eens
wordt het ons sterfhuis. Maar die in het huis
van de HEERE geplant zijn, dien zal gegeven
worden te groeien in de voorhoven van onze God.

Laat ons dan Zijn aangezicht tegemoet gaan met
lof; laat ons Hem juichen met psalmen.

In Woord en Sacramenten wil Hij ons ontmoeten.

Dáár maakt Hij Zijn leven en liefde bekend.

DE HEERE IS ALDAAR.

Een hartelijke groet aan de kinderen van Korach!
In de geslachtsregisters kwam ik ze tegen, zo-
wel in de familie van Ezau als in de familie van
Jakob.

D.C.O.