

"WANT IK BEN VERZEKERD".

Romeinen 8:38a.

Had je dat nou gedacht? Dat de apostel Paulus in de verzekering zat? Toch is het zo! Paulus was in het bezit van een levensverzekering. 't Was ook een goede verzekering, met volledige dekking tegen alle voorkomende gebeurtenissen.

Al onze verzekeringen hebben een aantal uitsluitingen: Atoomgeweld, en veel andere zaken. Zulke uitsluitingen kent de verzekering van onze apostel niet. Zijn verzekering is ook niet berucht vanwege de kleine lettertjes. De polis bestaat geheel uit GROTE LETTERS. Dat is een kostbare verzekering. Hoeveel premie moet voor die verzekering worden betaald? De apostel heeft niets voor die verzekering betaald! Hij was trouwens geen VERZEKERINGSNEMER.

O ja, hij had wel een verzekering lopen..eerstijds. Hij probeerde de Heere een premie te betalen in de vorm van een gerechtigheid uit de werken der wet. Naar zijn gevoel betaalde hij een hoge premie. Z'n hele leven stond in het teken van DOEN..BETALEN...EEUWIG LEVEN VERWERVEN. Hij hield zich serieus bezig met de kleine lettertjes. Alles moest wijken om aan de verplichtingen te voldoen en aan uitsluiting te ontkomen. Om dat doel te bereiken ging hij over lijken. Elke aanval op zijn verzekering werd op manhaftige wijze afgeslagen. Totdat...Jezus van Nazareth zelf kwam. Toen viel de aan alle kant verzekerde man op de grond..blind. Waar bleven nu de rechten van de verzekerde? Wie stelde zich voor hem garant bij God?

Wat heeft de goddeloze aan zijn verzekeringen in het uur van de dood? Wat heeft de "vrome" aan zijn gerechtigheden als de Rechtvaardige onderzoek doet?

WANT IK BEN VERZEKERD! Hoe? Heb ik een verzekering GENOMEN? Een betere verzekering bij nader inzien? Neen. Ik ben overreed. De HEERE is mij te sterk geworden. Hij heeft overmocht! Ach, Paulus wilde wel een uitverkorene zijn.. maar niet een uitverkorene IN CHRISTUS. Hij wilde niet wandelen in de werken die God heeft voorbereid in Christus Jezus. Dat druist immers tegen alles van ons-zelf in? Maar de Heere heeft hem overreed en overmocht tot een andere verzekering. Een VERZEKERING die niet staat of valt met Paulus en onze gevoelens, besluiten, overleggingen enz. Ook is deze verzekering niet een bepaalde trap of hoogte in zijn en ons geestelijk leven!

Integendeel! Juist bij het verlies van ons geestelijk leven..onze gerechtigheid..onze hoop, komt daar van 's hemelswege de VERZEKERING. Juist waar bij ons geen raad is tegen de dood..verdrukking..benauwdheid..leven..engelen..overheden..machten..tegenwoordige en toekomstige dingen..hoogte en diepte, dat hele regiem van machten en krachten dat zich verheft tot onze ondergang. Machten, waar ik, mensje, het altijd van verliezen moet. Gerechtigheden, die mij ten verderve slepen, al keur ik mezelf onberispelijk.

Hoog boven dit alles is tot mij de verzekering gekomen: IK BEN UW HEIL. God, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid, de grote VERZEKERAAR, roept mij toe: Ziet, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Dewelke Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht de heidenen voortbrengen.

Ik ben verzekerd: Hoor nu, Mijn Knecht Jakob, en Israël, die Ik uitverkoren heb: Vrees niet, o Jakob, mijn knecht, en gij Jeschurun, die Ik uitverkoren heb! Want Ik zal water gieten op het droge; Ik zal Mijn geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. Deze zal zeggen: Ik ben des HEEREN; en die zal zich noemen met de naam van Jakob; en gene zal met de hand schrijven: Ik ben des HEEREN, en zich toenoemen met de naam van Israël (Jesaja).

HIJ heeft mij VERZEKERD, met GROTE LETTERS: HIJ IS OM ONZE OVERTREDINGEN VERWOND, OM ONZE ONGERECHTIGHEDEN IS HIJ VERBRIJZELD; DE STRAF, DIE ONS DE VREDE AANBRENGT WAS OP HEM, EN DOOR ZIJN STRIEMEN IS ONS GENEZING GEWORDEN. Hij heeft mij verzekerd: IK DELG UW OVERTREDINGEN UIT ALS EEN NEVEL EN UW ZONDEN GEDENK IK NIET.

Wie is toch een God gelijk Hij? Die de ongerechtigheid vergeeft!

Hij verzekert mij: GIJ ZIJT REIN OM HET WOORD DAT IK TOT U GESPROKEN HEB.

Mijn zekerheid ben ik kwijt! Hij heeft mij overreed en overmocht om mijn verzekerdheden schade en drek te achten. Hij heeft mij gebracht tot het be-amen van een andere gerechtigheid..een mij "vreemde" gerechtigheid.

Hij VERZEKERT mij: De premie is betaald! Niet met goud of zilver..ook niet in de vorm van menselijke gerechtigheden. Voor God zijn mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleet!

Het BLOED, het LEVEN, was de prijs. Het leven van de ZOON!

Hij heeft betaald met een leven in gehoorzaamheid tot de dood. Voor hemel en aarde heeft

Hij uitgeroepen: VOLBRACHT!!

Vader is tevreden. Hij heeft Zijn Knecht opgewekt uit de doden! Daar gaf Hij de VERZEKERING: Ik ben tevreden. Het recht is gered en de ge-

rechtigheid de heidenen voortgebracht. De schuld van het volk is uit het boek weggedaan ..aan het kruis genageld.

De hitte van Gods gramschap is geblust.

O, dierbare VERZEKERINGEN! Zwart op wit. Geluk bij een ongeluk.

HIJ HEEFT MIJ VERZEKERD. Nu mag de apostel, midden in de beproevingen, getuigen: WANT IK BEN VERZEKERD! Hij heeft mij OVERREED tot Zijn VERZEKERENDE stem: IK BEN, OM CHRISTUS WIL, OOK UW GOD EN VADER.

Zou ik, leugenaar, Hem tot een leugenaar maken? Zou ik doen alsof Hij niets gedaan of gezegd heeft? Dat zij verre! Hij heeft mij op het hoogst verzekerd: Ik ben de HEERE, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Met Mijn liefde en ontferming draag Ik u, sla Ik u..help Ik u, en breng Ik u thuis. Zeg je: ach man, ik ben te arm, te geesteloos, te vleeselijk enz. Dan moet ik u zeggen dat u verkeerd denkt! Als u het meent met uw zeggen, moet u niet zo hoog in de boom blijven zitten met uw armoede. Hij zegt immers tot armen en geestelozen: Ik verzeker u van Mijn hartelijke liefde en trouw jegens u!

Of ben je zo rijk, dat je de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal aan de kant schuift? Dat is niet best! Dan bent u niet arm, maar rijk en verrijkt, U hebt dan ook andere zekerheden in plaats van de ENE ZEKERHEID. Jezus Christus is de ene ZEKERHEID.

Een ander werpt tegen: Ja, maar dat moet ingeleefd worden.. Maar u bent toch, zo oud als u bent, aan het inleven en uitleven van Adam? Zowel uw hoge als uw nederige gevoelens bieden u enig houvast. Liever zeg ik: Dat moet GEHOORD worden. Die trouwe Heere is bezig ons te overreden tot horen en gehoorzamen van de WOORDEN van de ware polis: Zijn eeuwigblijvend

Woord. Daar buiten zijn geen zekerheden te vinden. Hij is geen man, dat Hij liegen kan, of een mensenkind, dat het Hem berouwen zou. Zou Hij het zeggen, en niet doen? Spreken, en niet bestendig maken? Hij, de eeuwige Trouwe, geve ons heden Zijn Woord te horen en te geloven. Hij doe ons erkennen: Ik ben een mens, vol met valse zekerheden. Ik ben een mens, die zichzelf van alles tracht te verzekeren op losse en onbetrouwbare gronden.

Maar ik ben een mens, die door geen enkele verzekering, door niets en door niemand "gedekt" word.

Echter, Hij heeft mij verzekerd van Zijn hartelijke liefde en trouw. En ik word overreed om mijn lege en verwarde hoofd dáár op neer te leggen. Midden in het donker van de nacht zie ik soms opeens een ladder, welker opperste in de hemel reikt. Engelen klimmen op en neder. En daar, bovenaan, is Hij, Die zegt: Ik geef het aan u... Ik ben met u. Ik beloof het u. Ik zweer het u.

Ach arme, wat moet ik u verzekeren? Leef en sterf op Zijn Verzekering. Ik heb ook niets, en ik weet niet wat ik Hem verzekeren moet. Toch ben ik verzekerd. Hij heeft het gezegd! Dat wij dan moed mogen scheppen uit Zijn Belofte en Eedzwering.

Het zijn de twee onveranderlijke dingen, inwelke het onmogelijk is, dat God liegen zou!

Lieve lezer...je moet dit stukje niet zo lezen alsof ik u de les wil lezen. Ik houd mezelf voor de onzekerste van allemaal. Maar toen ik een paar weken geleden over deze woorden mocht spreken, werd ik zo blij met Gods lieve verzekeringen. Tegelijk is er dan zo'n beschaamdheid, omdat ik nooit de kant uit wil, die God wil. Nou, dat wilde ik u graag doorgeven. Misschien worden er meer verblijd bij het lezen van Gods

VERZEKERINGEN.

Hartelijk gegroet, lieve lezer, van een zeer onzeker, nochtans goed verzekerd menschenkind.

De God aller genade
die u geroepen heeft,
die zal u wel bewaren,
zo waar Hij eeuwig leeft.
Lijdt nog een kleine tijd,
God zal u niet begeven,
Hij staft en sterkt uw leven,
en geeft u zekerheid.

D.C.O.

oo00oo