

"Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting".

Psalm 62:6.

DOCH..zo begint de tekst voor onze meditatie. Inplaats van DOCH, kunnen we ook lezen: VOORWAAR. VOORWAAR gij, o mijn ziel! zwijg Gode. Wat vreemd! Praat deze man met zichzelf? Dat doen wij, dagdromers, soms ook. Dan houden we hele redevoeringen met onszelf. Vaak spelen we de denkbeeldige tegenpartij, en dienen hem van replek.

Zo'n 25 jaar geleden werd ik door een paar mannen in de boot genomen. Ze belden aan, en vertelden dat ze nog één kruiwagentje grond bij zich hadden. Zou ik dat kruiwagentje grond willen hebben? Voor vijf gulden mocht ik het hebben..ze zouden 't wel even op de tuingooien. Even later kreeg ik een fikse bedrag te betalen.. 't waren een paar kruiwagentjes méér geworden. Hoewel ik van kleur verschoot, had ik niet de moed de betaling te weigeren. Ontdaan reed ik naar m'n werk, terwijl ik geweldige redevoeringen tegen de oplichters uitsprak in m'n binnenste.

Dat ging een heel poosje door..m'n betogingen werden klemmender en dreigender. Opeens schoot ik in de lach als een boer die kiespijn heeft.. en zei tegen mezelf: Ezel! Dat had je moeten zeggen toen die kerels er bij waren. 's Avonds las ik in de krant, niet zonder leedvermaak, dat ik niet de enige domkop was, die zich had laten beetnemen.

Wat ik er mee bedoel? Dat er zich in één mens heel wat afspeelt! Iemand, ik meen Goethe, sprak van twee harten in één borst.

Mensen praten ook wel over hun BETERE IK. De

bedoeling ervan is: Er zijn twee ikken in mij. Een niet zo best IK en m'n betere IK. Moeten we ons het zó ongeveer voorstellen als we lezen: VOORWAAR, o gij, mijn ziel?

Nee, lieve lezer. Laten we het ons zo niet voorstellen. De Bijbel weet niet van zo'n beter ik. Hoe is het dan?

De dichter van Psalm 62 wordt aan alle kanten bestormd door vijanden. Zij hebben het op zijn ondergang gemunt. Boze plannen worden gesmeed om hem te vernielen. Vandaag gebeurt dat nog! Waar Christus is, loopt het storm.

Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden.

Geestelijke boosheden uit de lucht, storten als een wolkbreuk over ons heen. Onwillekeurig denk ik aan m'n arme (rijke) zus Mientje. Van haar geboorte aan mist ze haar verstandelijke vermogens. De laatste tijd wordt ze verscheurd door boze machten. Alles gaat aan flarden.

Gisteren hoorde ik van m'n bedroefde ouders, hoe erg het nog is. Toch is de rekening betaald voor zus Mientje...

Laten we verder gaan. Groot is het woeden van de duivelse geesten. Groot en sterk is de macht van de zonde. Mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. Zelf ben ik van mijn God afgegaan. Hoe donker is mijn geestelijke dood!

Hoe opengebroken is mijn ziel..als een stad zonder muren. De wereld hoef ik niet ver te zoeken, dat ben ik zelf. Dat wereldse gedoe om mij heen is maar kinderspel vergeleken met mijn wereld zijn. Nergens is er een rustpunt in mijn ziel. Wat moet ik zeggen tegen mezelf?

Eigen schuld? Waar is God? De goddeloze is als een voortgedreven zee? Ik, ellendig mens? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? De dwaas zegt in z'n hart: Er is geen God? Aanschouw mijn moeite en mijn verdriet?

Ach, nu denk ik aan wat m'n oud-oom zaliger, Ds. Jan, mij vertelde van een ver familielid, die een kind van verstand beroofd, in huis had. In die tijd waren er niet de voorzieningen zoals in onze tijd. Die man had een ijzeren kooi in de kamer gemaakt. Daar kroop z'n naakte kind, als een dier achter de tralies, rond. Aan de tralies hing een plankje met de woorden: Sla op mijn ellende d'ogen,
Zie mijn moeite, mijn verdriet.

Lezer..we zijn aan alle kanten bedreigde zondaren, aan allerlei ellende onderworpen. Wat zullen wij zeggen? Er is niets goeds te zeggen, niets goeds te vinden.

VOORWAAR, O MIJN ZIEL! ZWIJG GODE. Wie zegt dat? Horen we daar die klagende, benauwde man of vrouw? Is dat dezelfde persoon? Is dat z'n betere ik? Is dat?? Nee! niet ik, maar Hij! Hier is de macht van Gods genade en ontferming in de arme ziel! De Geest van Christus grijpt in de bevende snaren van de ziel. Het is de genade van de ANDERE zijde.

Ik weet dat in mij, dat is in mijn ziel, geen goed woont. Maar ik weet ook, uit genade, dat Zijn NAAM Ontfermer is.

Zie, daar worstelt de Geest der genade van onze Heere Jezus in, tegen alle machten die ons te boven gaan. Daar worstelt de ZIN VAN CHRISTUS tegen de stormen en stromen die ons voort-slepen. Hij speelt op de gebroken snaren. Hoe is het mogelijk: Gebroken snaren! Hij speelt: VOORWAAR, O GIJ MIJN ZIEL! ZWIJG GODE; WANT VAN HEM IS MIJN VERWACHTING.

Stil. Stil maar..Daar komt de wind in de zeilen. Daar rollen de tranen over de wangen. Huil maar gerust. Niemand hoeft het te zien. Hij, uw ontfermer, aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Zijn hand geve.

Zwijg Gode! Zeg geen kwaad van Hem. Hij is goed.
Hij maakt het goed! Van Hem is uw verwachting.
Hij heeft het goed gemaakt. Toen Hij het goed
maakte, dobbelden de soldaten om Zijn kleding,
en schreeuwden bezetenen hun ellende uit.
Spotters durfden Hem vragen: Waar is God, die
Gij verwacht? Onder hoongelach bleef Hij hangen
aan het hout.

Daar, op Golgotha, riep een Kind, en kreeg
geen antwoord..en Zijn ziel zweeg Gode. Hij
bleef de Heere verwachten!

Hij werd een vloek, en heeft niet gevloekt.

Wacht op de HEERE! Wees sterk: Laat uw sterk-
te varen. Hij zal uw hart versterken..Gij, die
op de HEERE hoopt.

Voorwaar! Hij heeft de deur van het paradijs ge-
opend toen alle deuren gesloten werden.

De Macht der bozen heeft de strijd verloren!

Verloren is de strijd van Legio.

Het Lam heeft de dood overwonnen.

Ontferm U! Heere, onze God!

Ik..nee. Voorwaar, o gij mijn ziel! Zwijg Gode;
want van Hem is mijn verwachting. Ja, HIJ IS
mijn VERWACHTING.

Duizendmaal dank! Trouwe Herder. Wij kwamen en
komen er niet door. Maar U ging en U gaat er
door.

Breng ons thuis en verlos ons voor eeuwig van
de boze.

Van U is het koninkrijk, en de kracht, en de
heerlijkheid! Tot in der eeuwigheid. Amen.

Gij die zijt in't nauw gedreven,

hebt vrij baan

gij moogt gaan

op de weg ten leven.

Kom, Hij wil u vrolijk maken;

gij zult zijn

daar waar pijn,

nood noch dood u raken.

Gij, die onder uw geweten

deerlijk lijdt,

kom, gij zijt

niet door God vergeten.

D.C.O.