

"ERE ZIJ GOD IN DEN HOGE".

Lucas 2:14a.

O HEMELS Licht, dat God ons geeft,
Licht, dat in licht zijn oorsprong heeft,
o Zoon, o zuivere fontein,
ons daglicht, onze zonneschijn.

Ja onze Zon, die stralend staat,
die dag en nacht niet ondergaat,-
geef, dat Uw Geest te allen tijd,
in licht en waarheid ons geleidt!

Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen,
Bethlehem...de hemel kust de aarde! Wat heb-
ben mensen, met hun horizontale denken en doen
bereikt? De dood! Onze geschiedenis geeft dui-
zenden voorbeelden daarvan. Altijd weer wordt
het Woord bevestigd: Vernieling en ellendig-
heid is in hun wegen; en de weg des vredes
hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods
voor hun ogen.

Het Kind in de kribbe is niet de vrucht van
een evolutieproces, waarbij in het Kind de top
wordt bereikt!

Ganselijk niet! Wereld en kerk zijn vol van zul-
ke geluiden.

Jezus wordt vooral genoemd als het grote voor-
beeld...de echte mens...een mens zoals God het
wil. Hoe aangrijpend men ook op deze manier o-
ver het Kind kan spreken...hoe waardevol som-
mige notities mogen zijn...tóch, één zaak ver-
dwijnt onder de tafel: God in den Hoge alleen
zij d' eer. De verticale lijn van Gods reddend
handelen wordt omgebogen tot een menselijk ge-
beuren. Aan die verticale lijn wordt zoveel op-

gehangen, en zoveel handen trekken er aan, dat de Hoge in de hoge uit het gezicht verdwijnt.

We murmelen nog wat over vrede en gerechtigheid en menswaardigheid, maar uitsluitend op ons platte, menselijke niveau.

Dit is een duivelse aanslag op het Heilig Evangelie, dat ons spreekt van de inkomst van het Woord, dat vleesgeworden is.

Ons horizontale denken is de dood voor het Wonder!

Wel lezen we in het Evangelie van de komst van het Kind in de wereld van koningen en keizers. We lezen van het dogma van keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven moest worden. Ook, hoe Jozef en Maria op weg moesten naar Bethlehem.

Maar, juist door het geloof, past ons de jubel: God, de HEER, regeert;

Beeft, gij volken, eert,

Eert Zijn HOOG BESTEL!!

Hier gaan de engelen ons voor! Verbaasde herders zagen een menigte van hemelse heirlegers, prijzende God.

De herders hoorden geen Judaïstische lezing aangaande de verwachte Messias! Hun knipperende ogen werden hemelwaarts gericht. Zo alleen kan echte blijdschap en verwondering geboren worden!...een blik naar boven...een ster...een hemelkoor...een stem uit de hemel.

Wij komen niet via een stalletje in de hemel. Wij komen niet via de tempel tot de aanbidding. Kerstblijdschap doen we niet op in ons wereldje, maar alleen als reflex op Hem, die boven aan de ladder staat, en Zijn geliefde Kind doet afdalen op de aarde. Daarom zijn daar die lieve, ons en alle mensen beschamende engelen. Zij zingen een lied tot eer van God!

Achter Bethlehem ligt het verloren paradijs.
Boze engelen hebben gezongen en gedanst rond
de gevallen mens. Met grote vreugde zagen zij,
dat de mens God in den hoge de eer niet gaf,
maar het dwaalspoor van de duistere machten
volgde.

Onze lampen gingen uit en het licht werd ge-
doofd.

In de vallende duisternis zongen de legioenen
van Satan hun lied van overwinning. Maar de
eeuwig rijke God begaf Zich naar de vluchtende
mens, en riep hem tot Zijn Belofte: IK ZAL!
Bethlehem. Weer zijn daar mensen in het veld.
't Is geen paradijselijke nacht. De kou jaagt
huiveringen door de lijven van de herders. Er-
gens is het zo'n trieste situatie: Herders op
de velden.

Men hoort der vromen tent niet weergalmen,
van hulp en heil ons aangebracht-

Toch zullen zij zingen met dank'bre psalmen:
Gods rechterhand doet grote kracht.

Hun oren gaan open..ogen worden opwaarts ge-
richt om op God te letten.

Een menigte hemelse heirlegers, prijzende God:
Ere zij God in den Hoge!!

Zojuist droomde herder Mordechai dat hij werd
weggesleept door helse gedrochten naar een
diepe put. En nu: Ere zij God in den Hoge!

Heerlijkheid en luister voor God in de hemel.

Hij heeft gedacht aan Zijn genade!

Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning!

Hij heeft Zijn heilige arm ontbloot!

Hij voert Zijn eeuwig welbehagen uit!

Hij geeft het liefste dat Hij had!

Hij heeft Zichzelf een Lam ten brandoffer voor-
zien!

Hij gedenkt aan Zijn Verbond tot in eeuwigheid!

Hij heeft een krachtig werk gedaan!

Hij is de Eerste en ook de LAATSTE!

Hij maakt alle dingen nieuw!

Tronen van heerschappijen en al dat soort boosheden beginnen te wankelen. Duistere machten vluchten voor dit engelenlied.

Hij breekt de boog en slaat de spies aan stukken. Hij grijpt kinderkens van Babel, en zegent ze; maar Zijn eigen Kind legt Hij in de kribbe in de rots.

ERE ZIJ GOD IN DEN HOGE! Allemaal opzij, eerrovers! Nooit hebben we Zijn eer gezocht..niet in de hemel en niet op de aarde. We zwerven over de velden en verlangen naar een warm bad en een behagelijk bed.

Stil..horizontalisten! Laten we ophouden met dat vermetele praten over gerechtigheid en vrede. Hier zijn de voorzangers in de lucht. Zij hebben geen last van raketten en ander oorlogstuig in de ruimte. Ze zingen het hoge lied voor de Allerhoogste.

Ze zingen voor de Heere en voor herders en fietsenmakers en schoenlappers: ERE ZIJ GOD IN DEN HOGE!!!

Vrede is gekomen op het bloedig slagveld van deze aarde.

Vrede, die ons verstand te boven gaat.

Wie een oor heeft, hore!

Hij wekt wie in de duisternis

in zware slaap gevangen is,

Hij roept de slaper op te staan:

ontwaakt, ontwaakt de dag breekt aan.

't Onzichtbaar licht is nu nabij,

de Goddelijke heerschappij

verbreekt de diepe duisternis,

waarin het hart gevangen is.

Reeds komt het bitter kwaad tot rust,

de zwarte schuld wordt uitgeblust.

De dodelijke schade is

verwelkt in eigen duisternis.

Je hoeft niet eerst naar huis om je te verkle-
den. De tocht gaat zo uit het veld naar de stal.
Hier gaat het om God! Hij zal zijn geprezen. Wij
hebben de weg niet gevonden. Hij heeft de weg
gelegd en Hij doet wandelen op de weg!

Wij dragen liever 't zwaarste juk
Van eigenwilligheid en waan,
dan dat ons hart deemoedig bukk'
de steile weg naar 't kruis zou gaan.

Het hemels zangkoor is spoedig verdwenen. Even
hebben zij voor ons gezongen. Ze hebben gezongen
om ons de sleutel aan te reiken van de goede
muziek op de juiste toonzetting.

ERE ZIJ GOD IN DEN HOGE!! Ze gingen terug naar
de hemel. Voor ditmaal genoeg!

En het geschiedde, als de engelen van hen weg-
gevaren waren naar de hemel, dat de herders
tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar
Bethlehem, en laat ons zien, het WOORD dat er
geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkon-
digd... Zij gaan en vinden en maken bekend en
prijzen God!

God en engelen horen met blijdschap de schorre
stemmen van de herders: Dies vertelt men in
ons land: Al de wonderen van Uw hand.

't Was het begin van het nieuwe lied, waar
geen einde aan zal komen.

Kerstfeest! Blijdschap in de hemel. Blijdschap op
de aarde. Blijdschap in God en door God. Hij heeft
de blijdschap groot gemaakt.

En het Kind? Ach, dat Kindje ligt te schreien
in de kribbe. Het kan nog niet zingen. Hij was
rijk, en werd arm.

GODE ZIJ DANK VOOR ZIJN ONUITSPREKELIJKE GAVE!

Lieve lezer..we hoeven niets te maken. We heb-
ben al genoeg kapot gemaakt. HIJ HEEFT ONS BE-

ZOCHT MET DE OPGANG UIT DE HOOGTE!
Hartelijk gegroet, en:

De zonne voor wier stralen
het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig Licht!

D.C.O.