

Juni 1988

"Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven"

(1 Thessalonicensen 4 : 8b)

O Heilige Geest, o heilige God. Hoe zullen wij U prijzen, o Heilige Geest? Gij zijt Geest, en wij zijn vlees! Het is ons niet "eigen", U te prijzen. Vlees is stof en as ... wereld zonder U.

Hoe zullen wij U prijzen daar het bedenken van het vlees de dood is?

Toch bent U gekomen ... gekomen tot het woeste en ledige. Gekomen als Levensadem over de ongevormde klomp. U kwam over de mensenkinderen in het schone paradijs. Toen kwam de boze geest, en zaaide het boze zaad in onze harten. Wij boden dat boze zaad ruimte om vrucht te dragen ... vrucht van de dood.

Uw schone huis werd tot een bouwval, onbewoonbaar voor U, Heilige Geest. U, de Heilige, kon toch niet wonen in zulk een verdorven huis, vol onreinheid en schandelijkheid.

Toch bleef U! U bleef in het Woord, dat in de beginne was. U wilde zó zijn in het Woord van de belofte, dat Adam zijn arm om zijn ontlusterde vrouw sloeg, en haar noemde: Eva, moeder van de levende.

O Heilige Geest! Duizendmaal dank! Dank voor de Eenheid in de Drieheid. Ook U bent de van eeuwigheid Bewogene. U wilde blijven in het WOORD van de VADER. Door U is het Eeuwig-blijvende Woord. In dat Woord bent U teruggekomen tot de mensenkinderen.

Zelfs bent U met dat Woord IN hen gekomen. U bent erin gekomen ... in gebroken bakken, die geen Geest kunnen houden. U hebt smart gekend, omdat niemand U huisvesting kon of wilde verlenen. U waaide om de mensenhuisen, maar de vensters bleven gesloten en de deuren zaten op slot.

U moest Uzelf toegang verschaffen door deuren te ontgrendelen en vensters in te drukken.

U zocht vergeefs een "Zaad Gods".

Wanneer U zich een weinig onttrok aan het bedriegelijke mensenkind, zonk het weg, als in een bodemloze put.

Toch ging U dóór, jaren en eeuwen-lang.

O Heilige Geest, o heilige God! Door de Eenheid in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid is het onmogelijke mogelijk geweest.

In het Woord van de Vader kwam U tot weglopers om te redden van de dood.

Toen kwam U, in het Woord, tot de maagd, en zij werd zwanger. U bracht haar, Maria, tot het antwoord: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.

JUNI 1988 (NR 197)

Vreugdevolheid van tijd! Het Woord werd vlees, door de kracht van de Heilige Geest. Hoe zullen wij U prijzen, o Heilige geest? Hoe zullen we Uw eeuwige liefde aanbidden? Hoe zullen we Uw onuitsprekelijk geduld naar waarde schatten? Gij hebt dat Woord het lichaam toebereid. Gij hebt geformeerd uit Maria's vlees en bloed.

O Heilige Geest, o heilige God! Voor U verduistert de duisternis niet; maar de nacht licht als de dag.

O Heilige Geest! U strooide het Woord dat Zaad werd. U vond een Zaad Gods. Niet door de wil van een man, maar door Uw kracht is het geschied.

Daar was een mens, die God was en bleef. Hij nam onze natuur aan uit de maagd Maria. Op Hem rustte de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren. Zijn rieken was in de vreze des HEEREN. Gerechtigheid was de gordel Zijner lendenen.

Hij, de Man naar Gods hart. O, daar is HIJ, het ANTWOORD. De tweede Adam. Levendmakende Geest. Vader krijgt stem in het Woord, door de Heilige Geest. Hoort Hem: De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN.

Nu heeft de Duif een rustplaats gevonden. Het droge wordt gezien!

O Heilige Geest, o heilige God! Wie zal de onzegbare betekenis kunnen noemen van Uw werk in de Middelaar? In danken en bidden? In roemen en zuchten? In leven en in sterven?

Groot is Uw liefde! Groot is Uw kracht, o Geest der heiligmaking, in de opstanding van Jezus Christus, onze Heere.

Op Zijn gebed bent U gekomen, van Vader en Zoon, om nu te WONEN in het lichaam van het Hoofd. Tot in de kleinste en onaanzienlijkste leden bent U gekomen ... op alle vlees ... om Jezus wil. Jezus, die ons vlees aannam, en toch bleef de ge-hoor-zame.

In Hem ligt de grond van Uw komen tot ons en in ons.

O Heilige Geest, o heilige God! Wij zijn niet waard dat U onder ons dak komt. Tóch bent U gekomen! U vond het Zaad Gods, en daarom wilde U ook ons vinden. U wilde mij vinden. Ik ben niet waardig dat U onder mijn dak komt. Maar ... lieve Heilige Geest ... kom toch! Kom over de hoge drempel en door de gesloten deuren van mijn bouwvallig huis!

Kom, Heilige Geest! Ik heb U niets te bieden, maar buiten U ben ik dood. Wil in mij leven, Heilige Geest. Alleen door Uw adem stamel ik: Abba ... Vader. Alleen door Uw adem buigt het onbruikbare gekrookte riet. Door Uw adem wordt de stinkende vlaswiek niet voor eeuwig uitgeblazen.

Door Uw adem belijd ik mijn schuld, en verberg geen kwaad dat in mij wordt gevonden.

Door Uw adem begeer ik U te prijzen, o Heilige Geest, o heilige God.

Uw adem in het Woord breekt mijn harde, koude hart.

Uw adem doet mij verlangen naar een kus van Jezus mond.

Uw adem is zo sterk en zo lang ... een eeuwigheid lang!

Op Uw adem word ik gevoerd uit het land van de duisternis en door schaduw van de dood.

Uw adem blaast een weggedreven blad naar huis. Wanneer zullen we het beeld van de Hemelse dragen?

JUNI 1988 (NR 197)

Uw adem is het heimwee naar huis.

O Heilige Geest, o heilige God! U troost ons met het Zaad ... de Vrucht ... het Lam. U brengt Hem nabij en verheerlijkt Hem. U vult mijn lege handen met gerechtigheid.

U vult mijn lege hart somwijlen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wanneer zal ik van ik ontslagen, U roemen? Zonder zonde? Zonder onderbreking?

O Heilige Geest, o heilige God! Uw hand is niet verkort!

Indien dat zo ware: Geen vlees zou behouden worden. Maar U bent er tóch! U bent echter de adem van het Woord. De duisternis is bij ons, omdat wij Uw Woord niet achten. Wij zijn te groot en te sterk en te wijs. O Heilige Geest

U kunt de wijsheid van het vlees doen vergaan. U kunt weer de rechte verwondering en bewondering bewerken. Kom, Heilige Geest! De avond is gedaald ... blijf bij ons! Blijf met en in het Woord bij de gemeente ... in de harten.

O Heilige Geest ... Het Woord is toch LEVEND EN KRACHTIG. U bent toch de Energie en de Drijfveer! U bent als de warmte van de zon in het zaad. Verlaat ons niet ganselijk in dit leven.

O heilige God! Hoe zullen wij U prijzen? Wij hebben nieuwe tongen gezien en gehoord! Tongen die Uw werken verkondigen.

Open onze lippen door Uw adem opdat wij zingen en wenen. U woont in harten die door U verslagen en verbroken zijn.

Straks, als we thuis mogen komen, zullen we U, met de Vader en de Zoon, eeuwig loven en prijzen.

O heilige God, wil vergeven wat ik verkeerd denk en zeg. Maar ik wil U zo gaarne zeggen dat we straks niet alleen voor de Vader en de Zoon, maar ook voor U, voor U, een lied zullen zingen. U hebt een lange tijd verdriet van ons gehad ... meer dan we ooit beseffen, maar een eeuwigheid zullen we U prijzen!

O Heilige Geest! U spreekt van Uzelf niet. Maar wij zullen eeuwig van U spreken. Wij zullen, als we thuis mogen komen, de Drieheid in de Eenheid en de Eenheid in de Drieheid eren!

O Heilige Geest ... in onze woorden ontbreekt de overtreding niet. Vergeef ons om Jezus wil.

O Heilige Geest, o heilige God!
Gij ware Trooster in ons lot!
Gij zijt gedaald van 's hemels troon,
o Geest van Vader en van Zoon,
o Heilige Geest, o heilige God.

O Heilige Geest, o heilige God,
verlaat ons niet in 't stervenslot,
dan brengen wij U trouwe Heer,
hier en daarboven lof en eer,
o Heilige Geest, o heilige God!

Ds. D. Ch. Overduin