

"Gij zijt onze Pottenbakker".

Jesaja 64:8.

1989! De wereld is vol van gedruis. Alles roept ons toe: De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Bodem, lucht en water raken vol gif. Regen bijt als azijn in de ogen. Wordt de wereld onbewoonbaar? Toch gaan mensen door met vechten, vernielen en vertrappen. Er is ook nog een kerk... een kerk, die alle zeilen bijzet om een beetje mee te sturen in zaken als oorlog en vrede, Israël en de Palestijnen, samenleving en milieu. De voormannen van de kerk zien duidelijk nieuwe taken voor de gelovigen.

Bewustwording van onze verantwoordelijkheid voor de schepping enz. Anderen zitten bij de pakken neer in de stemming van: 't Helpt toch allemaal niets.

Kerken hebben te maken met kerk-verlating. Wetenschap en techniek ondermijnen het kinderlijk toevoozocht van het geloof.

Duizenden jonge mensen vluchten naar groepen en secten. Wie vindt het nieuwe woord om de jeugd van nu aan te spreken? De kerk is duf en de groep is stuff. Onderzoekers confronteren ons met de uitkomst van hun onderzoeken. Statistieken geven aan hoe het erbij staat. Commissies laten hun licht schijnen en dragen nieuwe initiatieven aan. Misschien helpt het als we meer eenheid uitstralen? Nee, roept een ander: Eerst schuld belijden. We mogen niet over de schuld heenstappen. Zo staat daar de vaderlandse kerk als een planting des Heeren, alsof dat voor uitruk-

ken behoedt. Een dolerende kerk, volgens vaderlanders een planting van Kuiper...een afgescheiden kerk, die halsbrekende toeren verricht om het rechtzinnige hoofd boven water te houden. En wat te denken van dat driedubbel afgescheiden kerkje in Hilversum? Die lui denken zeker dat ze het alleen weten! Lieve lezer...je moet niet denken dat ik overal mee spot! Je moet ook niet denken dat ik van mening ben dat we de aarde en de mensen maar mogen of moeten vernielen. Het Woord van God staat vol van schone ordeningen, óók voor de aarde en ook voor de mensen en hun onderlinge verhoudingen. Wat is er veel te leren uit Mozes en de profeten! Wat ik dan wel bedoel? Wel, ik mis de diepste intentie voor alle handelen: God.. Woord..Liefde, en dat wij mensen zijn en dat God God is. Daarmee verachten we de werkzaamheden niet van de mensen die op allerlei gebied actief zijn, misschien meer buiten dan in de kerk. Maar in de kerk zien we uit naar de verdieping, naar het inzicht dat een paradijs zonder God een hel is, en een wereld die leefbaar is voor ons en onze kinderen, kan alleen een wereld zijn, gedragen door het geheim van de Liefde. Waar de liefde wordt gemist, neemt de wetteloosheid toe. Jesaja de profeet sprak van donkere dagen, vol jammer en ellende. Oorlog..honger..ballingschap..verlating over het volk van Gods keus. O, als God een stap terug doet, waar blijft dan het volk? Zijn we niet, vanwege onze zonden, overgegeven aan het kwaad? Wie of wat zal de val van een volk of een mens kunnen stuiten? Wat of wie moet ons en de aarde redden als we de HEERE en Zijn Gezalfde versmaden? Wie denkt niet aan de majestestelijke woorden van Psalm 2:

Die in de hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

Is dát niet de nood van onze tijd? Zal God de Evangeliebespotters niet bespotten? Zal God niet alles, een afgeknapte of een opgeknapte wereld, in brand steken? Is hij niet, buiten Christus, die ontzaglijke, majesteitelijke Rechter, die vloekt wat Hem vloekt?

Geloofd zij God! Hij heeft Zijn Koning gezalfd over Sion, de berg van Zijn heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd. Als leem lag de Middelaar Gods en der mensen in het stille graf. Om onze zonden heeft Vader Hem gebroken met breuk op breuk. Hij in wiens mond geen bedrog gevonden is, daalde neder in de benedenste delen der aarde. Maar de HEERE heeft gesproken: Gij zijt Mijn Zoon! Heden heb Ik U gegeneerd! Sta op en wandel! Zit aan Mijn rechterhand... Lezer.. Hier ligt het geheim voor de hoop: De Pottenbakker!

Jesaja erkende: Wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind..

IJdel vertrouwen wordt beschaamd! Valse hoop wordt ontmaskerd! Wij zijn van 't heilspoor afgegaan. De Heere verbergt Zijn aangezicht voor ons. Hij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden.

En toch..wij zijn leem. De hoogmoedige mens, met al zijn drukte, is leem. De mens, in al

zijn weerspanning overtreden, is leem.  
Dat is grote genade: Dat een mens, een kerk,  
een volk zou erkennen: Wij zijn leem. Dat is  
afstand doen van de hoge pretenties die wij  
voeren.

Dat is erkennen: Hij is God, de grote Souve-  
rein. Hij doet al Zijn welbehagen.

Dat is grote genade: Gij zijt de Pottenbakker  
..onze Pottenbakker. Gij zijt God, en niemand  
meer.

Ach, wij zijn zo groot en welbespraakt! Wij be-  
schikken in onze waan over Woord en wereld.  
Wie zal opstaan en Zijn Naam aanroepen? Daar  
is echter de Geest van Christus in het hart  
van de profeet. Die Geest doet hem naar de  
HEERE kruipen..met de scherven..met de mis-  
vormingen..met het gebroken aardewerk..met  
de vaten ter on-eer. Ja, ik, wij, de duivel  
en de zonde hebben er wat van gemaakt!

Maar nu, HEERE! Maar tòch, HEERE! Gij zijt on-  
ze Pottenbakker. Gij hebt ons zo goed gemaakt,  
en niet wij. Gij hebt gezegd: Ik ben Die Ik  
ben. IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. IK ZAL ER  
BIJ ZIJN. IK ZAL ER VOOR U ZIJN. Wij zijn  
leem.

O, grote Pottenbakker, hier ligt een volk  
dat geen leem wil wezen..een volk dat U  
niet erkent als de Pottenbakker.

En toch: GIJ ZIJT ONZE POTTENBAKKER! Gij  
staat boven ons al of niet erkennen. Gij  
staat boven onze inwilligingen.

Gij hebt gezegd tot stof en as: Ik zal uw  
God zijn!

Nu dan HEERE, Gij zijt toch onze Pottenbakker?  
Gij hebt beloofd en gegeven het VAT ter ere!  
Een VAT, vol van genade en waarheid!

Jesaja doet een beroep op de grote, souve-  
reine, eeuwig trouwe GOD. Hij legt die onge-  
vormde en misvormde klomp aan de voeten van

IK ZAL ZIJN. We horen hem zeggen: Hier is het overschöt, het afval en het uitval, eeuwig Trouwe! Dit hebben wij gepresteerd en zo hebben wij het eraf gebracht. HEERE! Uw Naam is er mee gemoeid! Uw eeuwig Verbond! Uw Zoon! Uw Nochtans! Gij zijt toch de FORMEERDER Israëls? HEERE, waarom doet Gij ons van Uw wegen dwalen? Waarom verstokt Gij ons hart, dat wij U niet vrezen? O, HEERE, bij ons is de schuld, maar bij ons is niet de vergeving! O HEERE, bij ons is de vloek, maar bij ons is niet de zegen! Grote Pottenbakker! maak ons vaten van Uw barmhartigheid! Jesaja zoekt het hart van God, die alle dagen toornt tegen de zonde, en tegelijk bewogen is door de innerlijke bewegingen van Zijn barmhartigheid.

Wij zijn leem. Gij zijt onze Pottenbakker. DAT ZOU TOCH EEN GEZEGEND BEGIN VAN DIT NIEUWE JAAR ZIJN? In deze belijdenis wordt alles aan de voeten van de HEERE gelegd. Kyrieleis.

Hoop? Nee! Hoop? Ja! Waarom NEE? 's Mensen heil is ijdelheid! Waarom JA? Wij staan achter Golgotha! Wij staan achter de grote Pottenbakker, die Zijn eigen Kind wilde verbrijzelen. Maar Hij heeft dat verbrijzelde Vat ook opgewekt uit de dood!

Vanwege dat gericht gaan wij hoopvol verder ..dat geve God genadig! Een ander perspectief zie ik niet.

Zeg nu niet: Zo blijft alles zoals het is.. of, erger nog: zo maak je God tot een auteur van de zonde. Om Godswil: zeg dat niet. Probeer dat te zeggen als God zal zeggen: Ik heb alles gewrocht om Mijnszelfs wil; ook jou, goddeloze!

Ach, dat het begin moge zijn en worden: Gij  
zijt de Pottenbakker! Ik ben leem, Maak mij  
levend door Uw Woord. Berg mij in Uw Vat  
ter eer.

Immers: EEN KIND IS ONS GEBOREN EN EEN ZOON  
IS ONS GEGEVEN! ERBARM U, HEERE!

Spreek zelf in ons het rechte Woord.

Aarde, wijk uw schoon en luister,  
verkeert gij, zon en maan in duister,  
dan blijft Gods heerlijkheid de Zon!

Eeuwig heil voor de geslachten

(doe ons Heer, dat heil verwachten)

ontspringt uit U, o Levensbron!

De wereld gaat voorbij,

vast staat Uw heerschappij,

hallelujah!

Getrouwe Heer,

vertoef niet meer,

kom Jezus, ja kom haastig Heer.

D.C.O.