

"Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God".

Kolossensen 3:3.

Zonder Jezus Christus moet de mens in ondeugd en ellende leven. Met Jezus Christus is de mens van ondeugd en ellende vrij. In Hem is al onze deugd en al ons gelijk. Buiten Hem is er niets dan ondeugd, ellende, dwaling, duisternis, dood, wanhoop.

(Pascal).

WANT GIJ ZIJT GESTORVEN.....Stel je toch eens voor: Je krijgt bericht dat je bent gestorven! Ja, lees het nog maar een keer: GIJ ZIJT GESTORVEN. Is het een gruwelijke grap? Is het een bloedstollende boodschap uit de onderwereld? Er lopen maniakken rond, die een rouwadvertentie durven plaatsen met de naam van iemand die nog in leven is. Onlangs kon je nog in de krant lezen dat stembiljetten werden verzonden naar mensen die al lang geleden overleden waren. GIJ ZIJT GESTORVEN...Nee, dit is geen rouwadvertentie, maar de goede boodschap van de Herder, die zijn leven gaf voor de schapen. Merkwaardige situatie...een boodschap voor mensen, die gestorven zijn! Dode mensen kunnen toch niet lezen? Dat is nu juist het uitzonderlijke: We hebben bericht van onze dood ontvangen, en toch leven we nog. Misschien is het daarom juist nodig dit overlijdensbericht toch nog maar eens te lezen!

GIJ ZIJT GESTORVEN. Wanneer? Het is gebeurd in het sterven van onze Heere Jezus Christus. Dat is al een heel poosje geleden! Onze dood dateert niet van vandaag of gisteren. Het is ook geen voor-af bericht voor morgen of overmorgen. Nee: GIJ ZIJT GESTORVEN. 't Is afgelopen met ons. Op 't laatst ging het nog snel. We lezen dat Pilatus zich verwonderde dat Jezus alrede gestorven was. De soldaten zagen het ook: Hij is gestorven.

Daarom zagen ze geen heil in het breken van Zijn benen. Een van hen doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. CHRISTUS IS HET, DIE GESTORVEN IS. U zegt: Ja, dat was Christus! Maar dat ben ik niet. Ik verkeer nog in redelijke welstand, en ik probeer alles om het zo te houden. Ja, beste lezer..dat deden de Kolossensen óók. Zij probeerden zich in leven te houden door het al of niet gebruiken van spijzen en dranken. Sommigen leken in hun gevoel meer op engelen dan op gestorvenen. Zo probeerden ze, net als wij, door een eigenwillige godsdienst God en mensen te bedriegen.

't Lijkt een beetje op de doden-cultus in Amerika. De dode directeur wordt keurig gesminkt en in het pak gestoken.

Dan zetten ze hem op z'n vertrouwde plekje achter het bureau, een glaasje in de hand en wat men maar wil.

De groetende voorbijgangers fluisteren elkaar toe: Echt hè?

Aan zulk een vertoning wil het Woord niet meewerken. Dat Woord zegt onomwonden: GIJ ZIJT GESTORVEN. Dit bericht wil GELOOFD worden. En het ZAL ook geloofd worden..om Jezus will!

Je kunt om dit bericht niet heen. 't Is ja of nee. Of wij zijn gekruisigd en gestorven,

of we moeten eeuwig sterven in de eeuwige dood.

GIJ ZIJT GESTORVEN. Dit Woord laat zich niet verdringen, ook niet door onze opstandige opstanding uit het graf.

Toen Christus stierf, bent u gestorven. Weet u dat niet?

Dan wordt het tijd om het te weten. Als je al bijna 2000 jaren dood bent, moet je niet doen alsof er niets aan de hand is!

We moeten ons ook niet blijven bedriegen door onszelf wijs te maken dat we leven. God sprak: Ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Hoe lang is dat al geleden?

In het midden van de dag heeft God de dood gebracht over Zijn Kind. In een gans bittere verlatenheid hing dat Kind te sterven aan het hout. Toen werd een onherroepelijk vonnis geveld over alle vlees. Hier valt niet aan te tornen. Vervloekt is Hij, die aan het hout hangt.

CHRISTUS IS HET, DIE GESTORVEN IS. Hij hing daar in mijn vlees te sterven..in mijn plaats.. op mijn plaats.

ZO waarachtig heeft Hij mijn ongerechtigheden gedragen, dat ik daar op Golgotha terechtgesteld ben. Hij wilde mij zijn...een vloek geworden voor ons; opdat Hij degenen die onder de vloek der wet waren, verlossen zou. Onze God kan niets met zondaren aanvangen. Gemakkelijker schept Hij hemel en aarde uit niets, dan dat Hij de zondaar kan tolereren. Er is maar één oplossing: Dood aan de zondaar..uit het midden weg doen.

Het is geschied: Christus is het, Die gestorven is.

Wat zal de HEERE nu doen? Wat is ZIJN antwoord op de dood van de Knecht? Zal Hij de Knecht, gehoorzaam tot de dood, laten vallen?

Nee, dat kan niet bestaan. De bloedprijs is betaald! De wil van God is gedaan. Vader heeft Jezus opgewekt en opgenomen. Er is een nieuwe mens, naar God geschapen.

GIJ ZIJT GESTORVEN..CHRISTUS STIERF DE VLOEK VOOR MIJ! Christus is voor mij gestorven!

Heeft gena voor mij verworven! 'k Ben van dood en zonde vrij!

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe.

EN UW LEVEN IS MET CHRISTUS VERBORGEN IN GOD..

Wat is uw leven? Ook op deze vraag bestaat maar één antwoord: Christus. Buiten Christus is geen leven. Buiten Hem verheffen we onze dood tot leven. Dan is er geen enkele verwachting. Met Christus is de onverderfelijkheid en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht.

't Is de uitspraak van de Vader: HIJ ZAL LEVEN EN ZAAD ZIEN. Het welbehagen van God zal door de hand van Christus voortgaan.

LEVEN is HEIL, VREUGDE IN GOD, GEMEENSCHAP MET GOD.

LEVEN is gestorven zijn aan de machten van dood, zonde, duivel, en eigen vlees.

Dit LEVEN is in de ZOON. Het is in geen ander schepsel te zoeken of te vinden, ook niet in mezelf. Dat is maar niet een constatering van een feit, maar veelmeer: WELBEHAGEN van God..UITSPRAAK van God! Allen zijn wij afgekeurd en onder de zonde besloten.

Merk toch, lieve lezer, op zulk een vrijmach-
tig en souverain welbehagen! Jezus Christus
is de Zoon van het welbehagen. Wij zijn NIETS
en ALLES in Hem! Vloek en zegen liggen in
Hem verklaart. Uw leven is MET CHRISTUS VER-
BORGEN IN GOD. Ons leven is in Christus be-
grepen. Nu nog verborgen in God. Christus is
immers aan de rechterhand van de Vader. Van
dat LEVEN weten wij slechts een klein stukje.
Het is het beginsel der eeuwige vreugde.
Het echte volle leven zal geopenbaard worden
met de openbaring van Jezus Christus. Hij zal
alles meebrengen. Dat zal een eeuwig Godver-
heerlijkend leven zijn. Met de openbaring van
de Heere zal het rijk van de duisternis, in en
buiten ons, volledig verdwijnen. Geen zonde
zal meer zijn. Daarom: Zoekt de dingen die bo-
ven zijn, waar Christus is. Tussen dood en le-
ven moge dat de bron voor ons leven hier be-
neden zijn. En wat ik nu in het vlees leef,
dat leef ik door het geloof van de Zoon van
God. Zo is "leven" mogelijk, ook in de gestadi-
ge dood. Het Woord noemt dat: Een wandelen
naar de Geest. Kom, lieve Heilige Geest, laat
ons niet hulpeloos varen in het rijk van de
duisternis. Dat het leven ons Christus moge
zijn!

Broeders..dat we bij deze waarheid mogen le-
ven. Dat we niet versagende, het leven gelo-
ven en de dood liegen.

Jezus Christus heeft het leven verlost van het
verderf.

Nog een kleine tijd, en Hij, die te komen staat,
zal komen, en niet achterblijven. Het aardse
plein van de hemelse vrede is met bloed be-
vlekt..maar het Nieuw Jeruzalem is rein en
heilig.

De strijd om de heelheid van de schepping is
gewonnen door het Lam. Hij komt echter door

het bloed, vuur en rookdamp van de oude
schepping heen. Straks mogen we in grote ver-
wondering wederom uitroepen: Het oude is
voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw ge-
worden.

Ontferm U Heeré! Uw Koninkrijk kome!

Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.

Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.....

D.C.O.

oo00oo