

OM 'S HEEREN HUIS. NR. 216. (april '90.)

"Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven".

Johannes 5:24.

VOORWAAR! VOORWAAR! AMEN! AMEN! Het zal WAAR en ZEKER zijn! Het IS waar en zeker! Zulke woorden van zekerheid hebben wij wel nodig! Waarom? Omdat wij mensen zijn, op weg van het leven naar de dood. Ook omdat ik een ongelovige gelovige ben. Steeds ben ik weer van mening dat één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht.

Om zulke gedachten zou God ons eeuwig kunnen veroordelen. Hij is geen man dat Hij liegen zou! Wat heb ik trouwens in handen? Niets! Ik heb zwarte handen. Echter..tegenover mijn lege, zwarte handen, bevinden zich de doorboorde en met bloed gevulde handen van de Middelaar. Tegenover mijn ongelovig hart, staat Zijn met vertrouwen gevulde hart.

Tegenover mijn leugenachtige mond staat de mond in welke geen bedrog geweest is. Jezus treedt ons tegemoet als de Mond der Waarheid. Voor Zichzelf heeft Hij niet nodig te zeggen: Voorwaar! Wij hebben dat wél nodig. Uit onszelf komen we niet verder dan ja-maar.

Amen, amen. Ik zeg u, wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis... Wonderbaarlijke Paasboodschap! Dat is wel wat anders dan de vage belofte van Prof. Delfares met z'n boek "120 jaren jong".

't Blijft toch "maar" een leven naar de dood. Nu Komt dat wondere woord van Jezus Christus: Wie Mijn woord hoort en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft.

Het HOREN van het Woord van de Gezondene HOORT bij het geloven in de Zender.

Dit HOREN is meer dan beluisteren. Een dominee kun je gaan beluisteren, maar het woord van Jezus Christus zal GEHOORD worden!

Het zal gehoord worden als de boodschap van de eeuwig trouwe God en Vader. Het is het antwoord van God op de dood. Een ander antwoord is er niet. Dit antwoord is in geen mensenhart opgeklimmen. God heeft het zelf gegeven, uit grondeloze barmhartigheid!

Nee..dat antwoord bestaat niet in het aanwijzen van één of ander duister middelkje. Dit antwoord op onze totale dood..geestelijk.. lichamelijk..eeuwig, is een volledig antwoord. Die Mijn woord gelooft..Welk woord? Ik BEN het. Ik BEN de DEUR. Ik ben de WEG, de WAARHEID en het LEVEN. Ik BEN de ware WIJNSTOK. Ik BEN het LICHT der wereld. Ik BEN het levende BROOD. Ik BEN de goede HERDER, die Zijn leven voor de schapen stelt. Ik BEN het LAM, dat de zonde der wereld wegdraagt. IK BEN UW HEIL.

Jezus Christus is het ENE en ENIGE antwoord van de Vader op de dood. En dat voor een schepsel dat zelfs niet weet te vragen of te zoeken!

Zulk een geloof in het antwoord van God, brengt eeuwig leven met zich. Hoe? Jezus Christus ging de weg van het vlees..van het leven naar de dood. Hij kwam uit hoge heerlijkheid in lage vernedering. Hij werd geen slachtoffer van menselijk onbegrip. Geen martelaar is onze Heere Jezus! Hij is DAAD en

DADER van God. Wie Zijn Woord als Woord van God gelovig hoort, heeft eeuwig leven. Niet een misschien krijgen van eeuwig leven. maar: die HEEFT eeuwig leven!

Hoe heeft een mens eeuwig leven? De mens heeft het niet in z'n handen. Hij heeft het ook niet in zijn hart. Dit LEVEN IS IN DE ZOON. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Hoe heb ik de Zoon? Alleen in geloof. Wat geloof ik dan? Dat Jezus Christus het ene antwoord van God is. Dat Jezus Christus mijn plaats heeft ingenomen. Dat Hij alleen de Uitverkorene van de Vader is. Dat Hij alleen de verwerping en verwerpelijkheid van mij op Zich heeft genomen. Dat Hij, terwijl ik sliep, waakte. Dat Hij, terwijl ik niet geloofde, geloofde. Dat Hij, terwijl ik liefdeloos was, liefhad. Dat Hij, terwijl ik zonder hoop in de wereld was, hoopte op God.

Terwijl ik wegvluchtte, ging Hij naar het gericht.

Toen ik alles verdobbelde en verkwanselde, ging Hij naar de hel. Toen ik erbij ging liggen, stond Hij op uit de doden. Hij zocht mij en Hij vond mij, vertreden in mijn bloed. Hij zei: Doden zullen Mijn stem horen en leven. Hoe heb ik eeuwig leven? Hij, de Gezondene van de Vader, is mijn eeuwig leven! Hij ging in de verdoemenis, opdat ik, onwaardige, bij de Heere zou wonen.

Jezus Christus is doorgegaan uit de dood naar het leven. Vader wakte en de Zoon hoorde. Hij stond op uit de doden.

Nu is Zijn staat STAAT VAN VERHOGING EN VERHEERLIJKING.

Zo is nu een jammerlijk schepsel overgegaan van de dood in het leven! Het glinsterend zwaard ging de Egyptenaar voorbij, en trof de Eerstgeborene in het hart.

Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat.

Overgegaan uit de dood in het leven. Dat is
de Paasboodschap van onze verrezen Heere en
Zaligmaker.

Geen mens is zo melaats en klein
die hier niet kan genezen,
want alle wonden worden rein
en ieder ijdel woord een schijn
als Christus is verrezen.

Dat geldt nu mede voor al de begunstigden,
die de dood hebben verdiend. Hij voor mij.
daar ik anders de eeuwige dood had moeten
sterven.

Overgegaan van het huis van de dood naar het
huis van het leven. Dat huis met zijn vele wo-
ningen.

Als Christus zal geopenbaard worden, zullen
ook wij met Hem geopenbaard worden. Tot dan
zullen we de ongelofelijke boodschap van onze
overgang uit de dood in het leven, in ons
aarden en aardse vat meedragen. Het gebars-
ten vat zal breken, maar het Woord houdt
stand in eeuwigheid.

Deze Paasboodschap moge onze harten vertroos-
ten: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: DIE MIJN
WOORD HOORT, EN GELOOFT HEM, DIE MIJ GEZONDEN
HEEFT, DIE HEEFT HET EEUWIGE LEVEN, EN KOMT
NIET IN DE VERDOEMENIS, MAAR IS UIT DE DOOD
OVERGEGAAN IN HET LEVEN.

Eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus,
dat wij U mochten prijzen! U gaf wat U het
liefste en naaste was. Uw eigen Zoon. U wil-
de Hem verdoemen, om ons te kunnen vrijspre-
ken in Uw rechtvaardig oordeel.
Deze Zoon gaf Zijn hart aan U en Zijn ogen wil-

den Uw wegen bewaren. Door de arbeid van Uw lieve Zoon is het leven aan het licht gebracht.

Schenk ons Uw Heilige Geest! Onze geest kan niet komen uit de dood in het leven. Wij kunnen niet aannemen dat U het echt meent dat we bij U mogen komen. Laat Uw Geest met onze geest stamelen: Abba..Lieve Vader.

Goedertieren HEERE, wil ons uit Egypte halen, en wil ons brengen naar Uw goede land.

Wij bidden U, dat velen op dit Paasfeest zich mogen neerleggen bij de Overgang uit de dood in het Leven.

Troost ook de bedroefde rouwdragenden met de Opstanding uit de doden en een eeuwig weerzien. Wil de zieken, waar wij van zeggen dat ze niet meer beter kunnen worden, troosten met de boodschap dat Uw lieve Zoon onze krankheden gedragen heeft, en dat ze daardoor beter zijn en beter zullen worden.

Wees de gedachte voor de gedachtelozen.

Het verstand voor de verstandelozen.

De raad voor de radelozen.

De moed voor de moedelozen.

De kracht voor de krachtelozen.

Het schild voor de weerlozen.

De gerechtigheid voor goddelozen.

Het oog voor de blinden.

Het oor voor de doven.

Het leven voor de doden.

Goedertieren Vader in onze Heere Jezus Christus..Zie ons toch leven in Uw Geliefde Zoon. Van U is toch het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. AMEN.

D.C.O.