

"Wat staat gij, en ziet op naar de hemel? Deze Jezus zal alzo komen".

Handelingen 1:11.

Daar staan de discipelen, met hun voeten op de aarde, de ogen gericht naar de hemel. Daar staan wij, op de aarde, en zien zo menigmaal op naar de hemel.

Soms, in lichte zonnedagen, wordt het oude lied opnieuw geboren:

De hemelen vertellen Gods eer!
Het uitspansel Zijner handen werk!

Soms, in schemernachten, wordt het oude lied weer nieuw: Als ik Uw hemel aanzie, de sterren en de glanzende maan... Wat is de mens? Dat Gij zijner gedenkt!

Toch kan de felle zon en de strakblauwe hemel ons als een koperen deksel zijn.. benauwend en verschrikkend.

Ook kan dat onmetelijk heelal, met z'n vreselijke afstanden, ons eenzaam maken, alsof taal noch teken ~~ons~~ geschreven staat. Leegheid die ons dreigt te verslinden.

Opzien naar de hemel.... Wat is daar te zien? Is er een vluchtweg naar de hemel? bij dag of bij nacht?

Heeft Hélène Swarth het gevonden?

Lief, de dag is zo druk en zo nuchter, zo voor 't kleine en voor 't stoffelijke alleen, En de mensen verlooch'nen hun ziel en naar 't eeuwig leven vraagt geen.

Kom met mij, waar de heilige nacht met haar
ogen van sterren wenkt,

Waar een adem van liefde ons omzweeft en de
Hoop met haar beker ons drenkt.

Wat staat gij, en ziet op naar de hemel? Ziet
ge een scheur in de hemel? Is er een weg uit
de toegesloten aarde? Is ergens een pad uit
de nachtwereld, door de wolken naar de ande-
re zijde? Hoe hoog is de hemel boven de aarde?
Opeens staan daar twee in 't wit geklede man-
nen naast de ten hemel starende mannen. De in
smetteloos wit geklede mannen kijken niet uit
de hoogte neer op de starende mannen. Ze heb-
ben hun voeten op dezelfde aarde geplant als
waar de discipelen op staan. Ze staan BIJ hen.
Blinkende mannen bij bedroefde mannen! Dat moet
zo zijn! Telkens komen we die blinkende mannen
tegen. Bij het ledige graf stonden blinkende
mannen de bedroefde vrouwen aan te spreken.
Nogmaals..dat moet zo zijn! Als eenzame mannen
en vrouwen naar de hemel staren, voelen ze
zich vaak zo ontbloot, zo naakt in het groot
heelal.

Wat is de mens onder dat grote uitspansel? Hij
zou willen schreeuwen, maar de woorden vallen
terug.

Hij zou kunnen proberen een steen, met een
boodschap daarin gegrift, omhoog te werpen,
maar..de steen en de boodschap vallen terug.
Op aarde gaat het niet.

Tussen hemel en aarde gaat het niet.

In de hemel gaat het niet.

Waar moet ik het zoeken? Let op! Hier zijn de
in het wit geklede mannen! Wie zijn ze? Enge-
len? Adam? Abraham? Mozes? Elia?

Mannen in 't wit. Kan dat, arme man, met je
sombere kleren?

Kan dat, treurende broeder in rouwgewaad?

Kan dat, treurende zuster, met je verborgen strijd en aanvechting? Uit dat voor ons ontoegankelijke licht zijn daar, opeens die twee mannen. Zij staan bij ons. Hun verschijning verkondigt ons het wonder van de BEKLEDING.

Zij mogen hier staan om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN en de dag der wraak van onze God; om alle treurigen te troosten; om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven is sieraad voor as, vreugdelie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest.

Waak op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion! trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem! Bedroefde mannen en vrouwen! wat staat gij, en ziet op naar de hemel? Ziet op deze wit geklede mannen!

De HEERE heeft gesproken: Doet de vuile klederen van hen weg. Ziet, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en Ik zal u wisselklederen aandoen.

De hemel is gescheurd om de Zoon door te laten. Zó is God tot ons gekomen. In mijn vlees! Zó heeft Hij zijn voeten op de aarde geplant.

DEZE JEZUS. Naakt is Hij uit de moederschoot gekomen. Naakt hing Hij aan het kruis, de gans ontblote Middelaar. Hij is de gescheurde hemel! Hij is de WEG!

O, hoe kunnen toch die blinkende mannen zo staan bij die arme mannen? Dat is nu juist de blijde boodschap uit hoge hemel: Gij zijt rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb! Ik heb u lief. Ik heb u in Mijn beide handpalmen gegraveerd. Ziet de tekenen der nagelen! Gij waant u een stad zonder muren. Gij waant u zonder bescherming op deze aarde, maar Ik ben uw muur.. uw bescherming..uw stad.

O, mannen en vrouwen..DEZE JEZUS, de gekruisig-

de, is uw kleet, uw mantel der gerechtigheid.
In deze Jezus is de hemel tot u gekomen.
Dat is vrije genade en ontferming! DEZE JEZUS!
Hij komt met Zijn genade en Geest tot ons. Hij
komt met Zijn zegenende handen.
Hij komt tot ons in het reine kleet van het
Heilig Evangelie. Hij slaat Zijn rein gewaad om
ons heen en fluistert ons toe: Ik blijf bij je
en straks zult ge Me zien, van aangezicht tot
aangezicht. Ik kom terug met duizenden blin-
kende mannen. Geloof me, kind..ook voor jou
is er dat witte kleet..wit door Mijn bloed.
Geloof alleenlijk.

Mannen en vrouwen..Jongens en meisjes! Het is
en blijft: DEZE JEZUS!

Hij heeft de vloek gedragen. Hij heeft de wil
van God gedaan.

De straf, die ons de vrede aanbrengt was op
Hem. Door Zijn striemen is ons genezing gewor-
den.

Door onweder voortgedrevenen: u hoort in de
verte de donder rollen, maar, dat u het hoort
betekent dat DEZE JEZUS reeds door de bliksem
werd getroffen. Maar Hij is opgestaan en ten
hemel gevaren. Hij zond direct twee mannen om
arme zwarte mannen en vrouwen te verkondigen:
Gij zijt gevonden! Gij zijt gerechtvaardigd..ge-
reinigd...geheiligd.

Niet uit uw werken..die brachten u de dood!
Om ZIJN werken!

Met een kleine variatie op Jan Luyken:

Ik meende ook, de Godheid woonde verre
In eenen troon, hoog boven maan en sterren.
En heffe menigmaal mijn oog
Met diep verzuchten naar omhoog.

Toen stonden nevens mij twee blinkende mannen
wier monden mij verkonden:

DEZE JEZUS.

Dies ben ik blij, dat Gij, mijn Hoogbeminde,
Mij nader zijt, dan al mijn naaste vrienden.

Trouwe Heere, God en Vader van onze Heere Je-
zus Christus.

Wij staan zo vaak bang en blode onder het uit-
spansel van de hoge hemel. Doe ons toch
standvastig blijven bij Uw genade, die ons toe-
gebracht is in Christus Jezus.

Laat ons wandelen op de weg waar Hij zijn voet-
stappen wilde zetten.

Wij kunnen niet door de wolk heen zien, maar U
ziet ons wel! Bewijs ons Uw genade en doe ons
wandelen in geloof, door Uw Heilige Geest.
Vergeef ons onze schuldige duisternis. Door
Uw licht zien wij het Licht. Amen!

D.C.O.