

"Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid....."

Handelingen 2:2.

Een "verhaal" hebben we allemaal. GOD maakt geschiedenis.

Misschien een beetje eenzijdig gezegd: Verhalen horen bij mensen. GESCHIEDEN hoort bij GOD.

Wij hebben oude en nieuwe verhalen en verhaaltjes, maar er komt wel een einde aan ons verhaal. Het verhaal zit ingesloten tussen de muren van het menselijke en het zondige. Natuurlijk..er zijn mooie verhalen, leerzame verhalen, korte en lange verhalen. Maar eens is het verhaal uit. De mens die in waarde is en geen verstand heeft, blijft niet.

Dagelijks worden we geconfronteerd met de punt achter het verhaal: En hij stierf.

Dat komt doordat we het verhaaltje van de duivel hebben geloofd: Gij zult als God zijn.

We lezen: Er geschiedde haastelijk uit de hemel! Nu is het tijd ons te verwonderen!

't Zou ronduit verbijsterend zijn, als we zouden horen of lezen dat een wezen van een andere planeet op de aarde was geland. Toch zou het alleen maar een "verhaaltje" zijn.

Maar als we lezen, met een ontsloten hart: Er geschiedde uit de hemel..is er reden tot onuitsprekelijke blijdschap en verwondering.

Uit de hemel horen we dat, hoewel er een punt achter onze verhalen gekomen is, God ons niet heeft vergeten!

In de hemel wordt gewerkt. Ja, er wordt gewerkt aan de uitvoering van de geschiedenis.

Dat werk treedt naar buiten en komt op ons af.  
O diepte van rijkdom en kennis van God!  
Midden tussen de ijdele verhalen van mensen is  
daar de eeuwige liefde van God!  
Lucas heeft zo vaak dat "geschieden" genoemd!  
Van het begin aan heeft hij ons voorgehouden  
het geschieden van het leven..Jezus Christus,  
de in het vlees Verschenene.  
Jezus, de lijdende, gehoorzame Knecht van de  
HEERE.

Pinksterfeest is het feest van de HEILIGE  
GEEST! Vóór dat feest geschiedde het werk van  
de Heilige Geest óók. Door die Geest hebben  
profeten, priesters en koningen hun dienst  
verricht. Ook werkte de Heilige Geest in de  
harten van mensenkinderen. Maar..de Heilige  
Geest woonde niet blijvend bij de mensen. Na  
het volbrachte werk van Jezus Christus zou  
dat wonen van de Heilige Geest bij mensen het  
grote Heilsfeit worden. Tot die tijd streden  
vloek en zegen om de voorrang.

In het boek van het Verbond lezen we van ze-  
geningen en vervloekingen: Zegeningen zullen  
over u komen en u aantreffen, wanneer gij de  
stem des HEEREN uws Gods zult gehoorzaam zijn.  
Gezegend zult gij zijn in de stad en op het  
veld.

Gezegend zal zijn de vrucht uws buiks en de  
vrucht uws lands.

Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Ge-  
zegend zult gij zijn in uw ingaan en in uw  
uitgaan.

Kortom: De HEERE zal u opendoen Zijn goede  
schat, de hemel, om aan uw land regen te ge-  
ven te zijner tijd, en om te zegenen al het  
werk uwer hand; en gij zult aan vele volken  
lenen, maar gij zult niet ontlennen.

Daarentegen zal het geschieden, indien gij de  
stem de HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam

zult zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en inzettingen, die ik u heden gebiede, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen..

Vervloekt in de stad en op het veld..vervloekt uw korf en uw baktrog. Vervloekt de vrucht van uw buik en de vrucht van uw land... Vervloekt in uw ingaan en vervloekt in uw uitgaan. De HEERE zal onder u zenden de vloek, de verstoring en het verderf, in alles waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult, totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij haastelijk omkomt, vanwege de boosheid uwer werken, waarmee gij Mij verlaten hebt.

Wat leert ons nu het verhaal van de mensen? Dat wij geen hart hebben om de HEERE te vrezen. We lezen in het Verbondsboek: De HEERE heeft u lieden niet gegeven een hart om te verstaan, noch ogen om te zien, noch oren om te horen, tot op deze dag.

Het Verbondsboek spreekt echter ook van verlossing: Gij zult u bekeren tot de HEERE uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel!!!!!!  
Lezer., zo werd de hemel telkens ontsloten en toegesloten.

Het werk van de Heilige Geest stond in het teken van de Komende en de Gaande. Ach, dat Gij de hemelen scheurde!

Ontzet u hierover, gij hemelen! Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe Zijns HEEREN; maar Mijn volk kent Mij niet!

Dáárom gingen de hemeldeuren telkens op slot.

Dáárom zond de hemel de grote vloed.

Dáárom regende de hemel vuur en sulfer.

Dáárom werd de hemel van koper in Elia's dagen. Maar de hemel is gescheurd!

Een engel uit de hemel verkondigde de geboorte

van de Zoon des mensen.

De hemel scheurde boven de Zoon des mensen en de Heilige Geest bleef op Hem.

De hemel sloot zich boven de Zoon des mensen. Toen schreeuwde Hij uit de vloek omhoog.

De hemel opende zich om de Zoon des mensen te ontvangen.

De hemel aanschouwde de Priester die inging in het binnenste heiligdom, met Zijn eigen bloed.

In de hemel knielde de priester en bad om de uitstorting van de Geest op alle vlees.

En uit de hemel geschiedde, op dat gebed, haastelijk een geluid, als een ademtocht van God.

Niet om te verderven, maar om te blijven bij de mensen en Christus te verheerlijken. Nu kan de Heilige Geest, op grond van de aangebrachte gerechtigheid, wonen bij de mensen.

De eeuwige deuren zijn geopend! Zolang de wereld staat zullen de deuren open zijn!

Dat is onze hoop, midden in de duisternis. Dat is onze verwachting! Niet het verhaal van mensen..niet het verhaal van Jezus..maar het GESCHIEDEN van God. De Levende Geschiedenis van Gods tegenwoordigheid onder de mensen!

Nooit in het verhaal van mensen, heeft de Zoon van Gods geschiedenis zo helder geschenen!

De neerslag van vele eeuwen aanwezigheid van God zijn zichtbaar en tastbaar onder ons. Toch bedekt duisternis de aarde. Niet omdat God zo karig is, maar omdat wij de duisternis liever hebben dan het Licht. God is niet onrechtvaardig als Hij toorn over ons brengt! Maar Hij geve ons verder te mogen gaan in het NOCHTANS des geloofs. Wij weten van het geluid uit de hemel!

Alle andere geluiden zijn bij-geluiden. Velerlei meningen en voorspellingen overspoelen ons, maar alleen de soevereine God en Vader van onze Heere Jezus Christus heeft het

voor het zeggen. Hij doet al wat Hem behaagt. Hij zegt: Dit is Mijn lieve Zoon! Luister naar Hem!

Wat konden de discipelen beginnen na Christus hemelvaart? Niets! Hij begint! Onze hoop zal niet zijn op de mogelijkheden en krachten van mensen, maar op God, Die de doden levend roept, en de dingen die niet zijn, alsof ze waren.

Altijd weer hebben wij nodig Geluid uit de Hemel...want 's mensen heil is ijdelheid.

Eeuwig trouwe God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Uw Geest is uitgestort over alle vlees. Doe ons toch niet rusten in ons verhaal, maar betrek ons in Uw levende geschiedenis. Wij behoeven niet meer in tongen te spreken, maar geef ons te spreken in een andere taal. Een taal die we niet kunnen leren van vlees en bloed.

Geef ons een taal om Uw onuitsprekelijke ontferming uit te roepen. Taal van Uw genade! Tale Kanaäns!

O Heilige Geest, wil ons verootmoedigen. Laat ons nul-moedig zijn over onszelf, en geef ons moed uit de geschiedenis die Gij schrijft. Wil ons, mensen die zo graag geschiedenis maken, bekeren tot Uw geschiedenis. Neem toch weg alle ongerechtigheid, en geef het goede! Zo zullen wij Uw Naam prijzen tot in eeuwigheid. Laat ons leven naar Uw laatste feest: Het Loofhutfest.

Dan zullen we U recht hartelijk danken voor Uw onuitsprekelijke Gave. Hoor ons, eeuwig Trouwe Vader, om Uw lieve Zoon, door Uw Heilige Geest. Amen.

Licht dat vol van zegen is,  
schijn in onze duisternis,  
neem de harten voor U in.

Zonder Uw geheime gloed  
is er in de mens geen goed,  
is de ziel niet rein van zin.

Was wat vuil is en onrein,  
overstroom ons dor domein,  
heel de ziel die is gewond,  
maak weer zacht wat is verstard,  
koester het verkilde hart,  
leid wie zelf de weg niet vond

D.C.O.

\*  
\*\*\*  
\*