

SCHRIFTMEDITATIE

"...en ziet, de hemelen werden Hem geopend..."

Mattheüs 3:16c

Door onze val en bondsbreuk in Adam leven wij allen onder een gesloten hemel en derven Gods heerlijkheid. Hoe zou een heilig en rechtvaardig God gemeenschap kunnen hebben met zondaren?

Hij ziet van ver met gramschap aan,

de ijdele waan van trotse zielen...

Waar de Heilige Geest komt wonen en werken wordt het verstaan: "De hemel is gesloten".

Wij kunnen de hemeldeur niet meer openen.

De weg naar de gemeenschap met onze schepper is voor ons onbegaanbaar. De oude kerk zuchtte: "Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt".

Vóór de Heere Jezus - als de tweede Adam - Zijn ambtelijk werk in het openbaar gaat verrichten, begeeft Hij Zich naar de Jordaan om gedoopt te worden.

Hij, de Reine en Heilige buigt Zich in de golven en de baren van onze ongerechtigheid. Hij zal de schandelijke melaatsheid van Naäman daaruit op Zich nemen.

Beladen met de last van onze overtredingen klimt Hij op uit het water. Wat een wonder: Die rijk was, is arm geworden. Hij verlaat Zijn heerlijkheid om als een ontledigde de weg te gaan.

Hoe groot moet de eeuwige liefde van de Vader wel zijn: Hij gaf zijn geliefde Zoon.

Daar staat de Heere Jezus nu. Het water van de Jordaan druipt van Hem af. O schamel gebeuren, als onzer één, te midden van tollenaars en zondaren.

"En ziet..."

Ellendige, verlorenen, tollenaars en zondaren, die hier vergadert zijt,

- Zie eens op naar die gesloten hemel...

- Zie eens op uit uw doodsschaduwen...

- Zie eens op uit uw zonde en schuld...

Wie geeft de Zoon van de Vader de eer? Zie op de arm van de Vader. Hij maakt de hemel open. Hij wil niet langer zwijgen. Zijn ingewand is ontroerd om Jezus' wil. De hoogwaardige Majesteit geeft Zijn stem met kracht: "Déze..." Dat is geen ander. Dat ben ik niet. Dat is de eerste Adam niet. Dat is Johannes niet.

De Geest overtuigt en roept ons toe: "Niet gij, maar Hij, Hij alléén".

Voor niemand scheurde de hemel. Voor Hem alléén.

Niemand is rechtvaardig. Hij alléén.

Niemand is er die goed doet. Hij alléén.

Niemand is er die God zoekt. Hij alléén.

Niemand is er die draagt. Hij alléén.

Allen zijn ze met hun schuld van God afgeweken.

Wie bleef staan voor de hoge God? Hij alléén.

Iedere dwaas zal de schuld verbloemen. Hij alléén niet.

Hij staat daar als de met schuld beladene.

En ziet, de hemel is nu opengegaan. Wij doorgronden het niet: de hemel open voor de Beladene. Nee, nog niet om Hem binnen te laten in eer en heerlijkheid. De hemel wordt heden geopend voor het getuigenis van de Vader. Het getuigenis dat God getuigd heeft van Zijn Zoon.

Dat getuigenis uit de hemel wijst aan en af.

Het wijst aan de eeuwige raad en liefde van de Vader. Het zegt ons dat de Vader behagen heeft in Zijn Zoon zoals Hij daar staat, beladen met krankheden en zonden. O, mijn ziel, zegge nu Israël, prijs Hem die behagen heeft in de Vernederde, Die verkoren heeft in Christus Jezus. Die door de geopende hemel een blik geeft in Zijn Vaderhart. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. De Vader spijzigt Zijn Zoon in de ure van de vernedering met hemels brood. Hier zal de Heere Jezus het mee doen.

Dit hemels getuigenis wijst ook af.

Het wijst de vermetele zondaar af. Het wijst onze vleselijke hovaardigheid af. De hemel werd voor Hém geopend. In Hém heeft de Vader een welbehagen.

Niemand vergisse zich. De Vader zet het keurmerk van Zijn eeuwige wilsbeschikking op de Persoon en het werk van Zijn geliefde Zoon. De Vader verklaart Jezus te zijn de Weg, de Waarheid en het Leven. Straks worden de hemelen voor de Borg gesloten en alle lichten uitgedoofd. Dat wil de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Maar door de nacht, hoe zwart en dicht,
worstelt Hij naar 't eeuwig licht.

Straks zal de hemel weer opengaan. De Koning zal binnentreden door de poorten der gerechtigheid.

En u, ellendige, wat staat gij en ziet op naar de gesloten hemel?

En u, arme, die door ontdekking van de Geest bemerkt Gode dat rantsoen niet te kunnen voldoen.

En u, aardworm, die zucht tot de levende God?

En u, lamme, blinde, kreupele? Hoe moet gij komen in het paleis van de Koning?

Alleen in en door Hem is de weg ontsloten

Wat hebben we dan nodig?

Een oor om de stem van de Vader te horen.

Een oog buiten onszelf op het Lam Gods: een oog des geloofs.

Een hart om verwonderd te zijn over Zijn uitnemende liefde. Een mond en een tong, o God, een mond en een tong om U te prijzen. U al mijn liefde waardig te schatten. U te beminnen, U de Vernederde en de Verhoogde. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen.

Genade is uitgestort op Uw lippen. Gij zijt van God gezegend.

Kunt u dit alles niet vinden?

Is er droefheid bij het gemis van zulk een glans?

Hebt goede moed. Jezus heeft duizenden oren, ogen en harten.

De hemel werd voor Hem geopend.

De hemel werd door Hem geopend.

Lazarus? Hij kan erdoor. Manasse ook. Een moordenaar werd gezaligd.

Engelen komen af en aan. Zij dragen in Abrahams schoot ellendige die het geloof in hùn zoonschap verloren en geloofden in Hem, wien de hemelen geopend werden.

Och, of nu al wat in mij is Hem prees...

Looft, looft, den HEER', gij Zijne legerscharen,
Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.
Dat hemel, aard' en zee en berg en dal,
Hoe ver men ook Zijn scepter ziet regeren,
Nu Zijnen Naam en grote deugden eren;
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

Psalm 103:11

D.C.O.