

SCHRIFTMEDITATIE

"De Heere is waarlijk opgestaan"

Lukas 24:34a

Een hoogst verblijdende waarheid: de Heere is waarlijk opgestaan.

Het gaat over Hem, Die Zichzelf ontledigde, gehoorzaam zijnde tot de dood, ja de dood des kruises.

God heeft overwonnen. Christus heeft overwonnen.

Verraders en verloochenaars hebben de slag verloren.

Mensen en duivelen mogen toezien.

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Het stille graf is ontsloten tot Gods lof.

Ongeloof, bijgeloof noch klein geloof konden de steen op het graf houden.

De doodsmacht werd gebroken. De kluisters vielen af.

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

De doodsklokken uit Genesis "en Hij stierf", moesten plaats maken voor het levenslied: "Hij is opgestaan".

De apostel vermaant tot "in gedachtenis houden van Jezus Christus, Die uit de doden is opgestaan".

De opstanding van Christus vormt het grote keerpunt in de geschiedenis. Hij heeft de weg ontsloten. Hij IS de Weg, door dood en graf heen. Uit Zijn verrijzenis wordt het woord geboren: "Als stervende, en ziet, wij leven".

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN, een blijde begroeting in de gemeente van Christus.

Verdonkerde aangezichten zijn nu getekend door de blijdschap van Gods Heil.

Sedertdien zijn bijna twintig eeuwen verstreken.

De einden der eeuwen zijn op ons gekomen. NOG mogen we elkaar begroeten met: DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Een uitnemend medicijn voor zieken en stervenden.

Wat buigt ge u neder in mij. O mijn ziel?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Wat zijt gij onrustig in mij, o mijn ziel?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Ligt u neergebogen in uw geestelijke doodservaring?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Hij draagt de sleutels van de hel en van de dood.

Zijn de geestelijke boosheden en machten u te sterk?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Hij heeft de machten uitgetogen. Drukt uw geesteloosheid u neer?

Blijft uw gebed hangen tussen de wanden van uw kamer?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Wat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Er is een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige.

Worstelt het "bedenken des vleses" tegen al wat goed en heerlijk is?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Indien wij met Hem één planting geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding.

Waarlijk, onze krankheden heeft Hij gedragen. Hij is ook de Drager van alle gerechtigheid.

Heeft de lichamelijke dood zijn vangarmen om u heengeslagen? Word uw ziekbed een sterfbed?

Wordt uw lichaam langzaam gesloopt?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Opgestaan tot hulp en heil.

Opgestaan als Sions grote Koning.

Opgestaan om Zijn kudde te leiden en te weiden.

Opgestaan om te troosten met Zijn liefelijke Boodschap: "Vrees niet".

Opgestaan om te doen vermelden:

De misdaad van Uw volk hebt Gij weggenomen;

Gij hebt al hun zonden bedekt.

Gij hebt weggenomen al Uw verbolgendheid;

Gij hebt U gewend van de hitte Uws toorns.

Wie is hulpeloos?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Wie heeft niet anders dan armoede en twijfel in zijn benarde hart?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Wie ligt als invalide zonder hart en handen neer?

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Daar zal onze vroomheid of goddeloosheid niets meer aan kunnen veranderen.

Dit zal door de gehele wereld en het "Jeruzalem van beneden" niet vernietigd worden.

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

De doden zullen horen de stem van de Zoon van God.

En die de stem hebben gehoord ZULLEN leven.

De schapen HOREN Zijn stem.

Hij geeft ze het eeuwige leven.

Al wat de Vader Hem gegeven heeft zal tot Hem komen.

Gods water zal over Zijn akker lopen.

Hij doet al wat Hem behaagt

Is het "einde" in 't gezicht?

Moet u afscheid nemen van de uwen?

Denkt u aan uw aanstaande begrafenis?

Zoekt u tevergeefs naar heldenmoed en dapperheid?

U, die Hem vreest, u die het alleen van Hem mag hebben: duizendmaal neen. Het is het "EINDE" niet.

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Hij is het BEGIN en het EINDE. De EERSTE en de LAATSTE.

Hij is dood GEWEEST en weer LEVEND geworden.

Zijn doden ZULLEN leven. Ook uw dood lichaam.

Uw ogen zullen Hem zien, van aangezicht tot Aangezicht.

Welhaast behoort het zien door een spiegel in een duistere rede, tot de dingen die zijn voorbijgegaan.

God zal u met Hem daarstellen.

Troost, troost mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem, en roep haar toe, dat haar strijd VERVULD is, dat haar ongerechtigheid VERZOEND is, haar dood VERSLONDEN, want:

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Die Hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.

Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

Maar nu, Christus IS opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. (1 Korinthe 15)

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Ik geloof de vergeving der zonden  
wederopstanding des veles  
en een eeuwig leven.

Ik heb de dood verdiend. Ik heb het graf verdiend.

Ik heb een steen aan mijn hals verdiend, die mij altijd dieper trekt.

Jezus heeft MEER verdiend, DIE OOK OPGESTAAN IS.

Reeds nadert de Geest in de tekenen van wind en vuur.

Die zal onderwijzen en leren.

Die zal het uit Christus nemen en verkondigen.

Die zal indachtig maken Zijn grote Genade.

U dan, die met alle plichten niets kunt verrichten.

U dan, die aan geen enkele voorwaarden kunt voldoen.

U dan, die geen handen hebt om iets aan te nemen.

U dan, die niet blij kunt worden met een halve Zaligmaker, omdat u niet voor de andere helft kunt zorgen.

U dan, die moe wordt van het oude liedje: Je moet dit en je moet dat.

U dan, die alleen door een VOLKOMEN Zaligmaker kunt zalig zijn:

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Hoopt volstandig op de genade.

En waar u al te zeer benauwd wordt door de naspraak van velen, die u toeroepen: "Schrik van rondom":

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Alle volgelingen van Arminius en drijvers van een vrije wil zullen dit moeten laten staan:

HIJ IS DE OPSTANDING EN HET LEVEN.

Hoe dierbaar is de troost van Zijn opstanding waar de Heere het geloof versterkt.

Daar roept de verslagen ziel:

Of ik sterf of leef... HIJ LEEFT.

Of ik zink of drijf... HIJ IS BOVEN, de smarten des doods ontbonden.

Welaan dan, de Heere is Israël goed.

Mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgeweken, maar ik lig niet in de hel. De duivel en de wereld, de dood en het graf, moeten het horen:

DE HEERE IS WAARLIJK OPGESTAAN.

Laat die God vrezen nu zeggen: Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid is, in nood en dood,

Voor ons, Zijn volk, oneindig groot;

Zijn waarheid wankelt nimmermeer.

Zingt, Halleluja, zingt Zijn eer!

Want Hij is opgestaan en tot hun hulp gereed.

Juicht, vromen, om uw lot;

Verblijdt u steeds in God,

Roemt, roemt Zijn heiligheid;

Zo word' Zijn lof verbreed

Voor al dit heilgenot.

D.C.O.