

SCHRIFTMEDITATIE

"En het Woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd den gelove gehoorzaam".

Handelingen 6:7

HET WOORD GODS WIES.

Er is voor het Woord van God nergens plaats.

Er is geen plaats in de herberg.

Er is geen plaats voor het Woord in de Kerk.

Er is geen plaats voor het Woord in ons hart.

Er is geen plaats voor het Woord in Hilversum.

Er is geen plaats voor het Woord in Jeruzalem.

Maar er is toch ook een wel- en toebereide aarde?

Een aarde waar het Zaad van het Woord nederwaarts wortelen schiet en opwaarts vruchten draagt?

Waar moet ik die goede aarde zoeken?

Ik zie anders niet dan een platgetreden weg...een steenachtige aarde...doornen en distels.

De Heere Jezus had Zijn discipelen geboden: "Blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte".

In Jeruzalem moet het Woord gepredikt worden.

Midden tussen de doornen en de klinkers.

Wat is meer?

Het Woord van God of de doornen en distels?

"Alle vlees is als gras, het gras verdort en de bloem valt af, maar het WOORD van God bestaat tot in eeuwigheid".

Niemand kan het Woord overleven.

Het Woord is levend en krachtig.

Het Woord overwint altijd.

Omdat het het WOORD van GOD is, dáárom.

De "Geestelijkheid", in Jeruzalem komt in het geweer nu de Naam van de gehate Nazarener weer genoemd wordt.

Hogepriester en priesters, Schriftgeleerden en ouderlingen, sadduceeën en farizeeërs, allen worden vervuld met nijdigheid.

Nu de Zon des Heils gaat schijnen, worden de lichten aan Jeruzalems kerkhemel bleek van woede en ergernis. Van alles hebben ze geprobeerd om de apostelen het zwijgen op te leggen.

De Hoge Raad heeft getracht, onder biddend opzien en redelijk overleg, het Woord te verdonkeremen.

Toen dat niet hielp, hebben ze de getuigen geselsd en hen nogmaals de zwijgplicht opgelegd

betreffende Jezus van Nazareth.

Ook dat hielp niet.

De apostelen hielden niet op Jezus Christus te verkondigen.

Waren de apostelen zulke dappere zendelingen?

Nee, zij waren in de macht van het Woord gevangen. Het Woord beschikte over hen.

Als dat niet zo was, zouden ze spoedig de stad verlaten hebben.

Welke landman ploegt op de rotsen?

Welke zaaiër werpt het zaad op de straat?

Wie werpt zijn brood uit op het water?

God gooit Zijn Woord toch niet te grabbel?

O nee, vergis u niet, als de Heere het zaad op de straat zaait of op de rotsen ploegt, dan gebeurt dat naar Zijn vastgemaakt bestek.

Het Woord doet alles wat Hem behaagt.

Kan het Woord dan door een steen heen?

Er moet toch eerst wat gebeuren?

Zonder het eeuwig blijvende Woord kan er niets gebeuren.

Nu moet ik denken aan een ingedijkte en drooggevalle zeebodem.

Je kunt er niet op lopen.

De bodemstructuur is van dien aard, dat niemand er aan denkt er te gaan ploegen.

Hoe moet het ooit tot een oogst komen?

Dan verschijnen enkelen vliegtuigen met zaad van een speciaal gewas.

Met grote wolken wordt het zaad uitgestrooid. Na korte tijd is de hele polder groen.

Tot je grote verbazing zie je na een aantal jaren het nuttig koren welig groeien.

Er lopen schapen op de zeebodem.

Zeg maar niet te gauw: Dat kan niet.

God doet met het zaad.

God staat midden in de steen er komt een scheur.

God zaait in een distel en het Woord brengt een roos voort.

Wij brengen niets voort.

God doet met Zijn Woord. En het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond.

Zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Alle machten komen in beweging tegen het Vleesgeworden Woord.

De apostelen hebben de waarheid van Jezus Woord ervaren: "Gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil".

Iedere beweging, politiek of religieus, kenmerkt zich door de strijd voor "De rechten van de mens". Dit verfoeilijk idee zit ons allen in het bloed.

De rechten van God en Zijn Christus betekenen voor ons niets.

Alle beweging uit Adam, goddeloos of vroom, heeft het uitgangspunt in zichzelf. Hoe kan het ook anders? In het paradijs hebben wij gekozen voor het schepsel, boven de Schepper. Van alle kanten worden wij opgeroepen onze kansen te grijpen.

Die kansen lijken op ballonnetjes, die door de lucht zweven.

De Joden hebben ook alle kansen benut om baas in eigen huis te blijven.

Ten koste van Jezus.
Zij leken in hun opzet geslaagd te zijn, Jezus werd gekruisigd.
Ze hadden liever de keizer tot koning.
Toen kwam de proclamatie: "De Koning leeft".
God heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt en verhoogd.
Er is onder de hemel geen andere Naam, door welke wij moeten zalig worden.
Wat zal er nu gebeuren?
Alle handen worden uitgestrekt om het Woord te wurgen.
Zij slaan de handen aan de apostelen.
De proclamatie mag niet worden vernomen.
Daarom: Grijp die verleiders...slaat ze dood...stop ze in de gevangenis. De generale synode komt in het geweer.

"EN HET WOORD WIES"

Goddelijk wonder. De Heere maakt Zich een lachen. Wie het hoort zal met Hem lachen.
Het Woord heeft óók handen en armen. Het grijpt om zich heen, het grijpt links en rechts, omhoog en omlaag.

Nee, het Woord kan niet groter worden. Het is vol in het vleesgeworden Woord. Maar het Woord kan wel terrein winnen. Het Koninkrijk Gods is als een zuurdeeg, verborgen in het meel.

"EN HET WOORD WIES"

O. wonderbaar getuigenis
O, lichtstraal in de duisternis
O, Woord van mijn behoudenis,
O, bronfontein van lavenis
O, nemer der gevangenis
O, God van schuldvergiftenis
Uw Woord blijft eeuwig en gewis.

De Heere Jezus zal zaad zien. Om de arbeid van Zijn ziel zal Hij het zien en verzadigd worden.
Kijk nu toch...de armen van het Woord schieten uit.
Dáár wordt een openbare boef in de kraag gegrepen.
Daar een vrome priester, daar een farizeeër.
Hoe en wie we ook zijn, één ding is bekend: Van Gods genade in Christus Jezus moeten we niets hebben. Verbazingwekkend, het Woord stoort zich niet aan alle op en tegenstand.
Het grijpt om Zich heen,
Het trekt naar Zich toe,
Het overwint.

Door priester en farizeeër wordt de witte vlag gehesen.
Tollenaren en zondaren stamelen: "Wees mij zondaar genadig".
HET WOORD WIES. De armen van het Woord zijn sterker dan de handen van de tegenstander.
HET WOORD WIES. Een grote schare van priesters wordt gehoorzaam aan het geloof.

Gods Geest werkt met het Woord en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem.

De Heere begon te Jeruzalem, geestelijk genoemd: Sodom en Egypte, al waar de Heere gekruisigd werd. Zo draagt het kruis van Christus vrucht in de synagoge van de satan.

Niemand kan de gang van het Koninkrijk van God tegenhouden.

Het Woord breekt door alles heen.

Vleselijke zwaarden behoren tot de koninkrijken van deze wereld.

Gods Koninkrijk komt door het zaad van het eeuwig en onvergankelijke Woord van God.

Zo werden vele priesters gehoorzaam in het geloof aan de Ene Priester.

Hij is de Hogepriester naar de ordening van Melchizédek.

"Looft den Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in eeuwigheid".

"Dat Israël nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in eeuwigheid is".

"Het huis Aärons zegge nu: Dat Zijn goedertierenheid in eeuwigheid is".

De God aller genade geve ons te mogen hopen op Zijn Woord.

Ook in deze laatste tijden grijpt het Woord om zich heen.

Naar het zich laat aanzien en aanhoren lijkt het Woord overschreeuwd te worden door de duivel en z'n aanhang.

Echter, dat deze wereld nog staat, is een bewijs voor de werkzaamheid van het Woord.

Laten we bedenken, dat, als er boven de grond weinig te zien is, het Zaad van het eeuwig blijvend Woord in de donkere aarde leeft.

"Ontwaak Noordenwind en kom, gij Zuidenwind".

O HEER', Uw woord bestaat in eeuwigheid,
Daar 't hemelheir zich schikt naar Uw bevelen;
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid,
Zal elk geslacht, ja ,t eind der eeuwen delen;
Deez, aard' is hecht door Uwe hand bereid;
Haar stand blijft vast, al wiss'len haar tonelen. Psalm 119:45

D.C.O.