

SCHRIFTMEDITATIE

"Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage". *Joh 6:54*

In Johannes 6 lezen we van de profetische werkzaamheid van de grote Leraar der Gerechtigheid. Kort daarvoor heeft het volk gegeten van de vermenigvuldigde broden en visjes. Een golf van ontroering had de harten der mensen bewogen. Het leek of de dagen van het "Manna" waren weergekomen... brood en vis in overvloed. De mensen die het teken gezien hadden, zeiden: Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Zo roepen kerk en wereld zulk een profeet tot koning die de broodvraag beantwoordt. Trouwens, wat hebben wij méér nodig?? Brood op aarde en een gelukkig hiernamaals? Maar Jezus ontweek hen. Hij wilde geen broodkoning over hen zijn. Hij wist wat in de harten was: "Gij zoekt Mij omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijze die vergaat." Als de Heere Jezus het woord "werkt" gebruikt zijn de hoorders klaarwakker. Ze zeiden tot Hem: Wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft. De Zaligmaker gaat Zijn gehoor bepalen bij het hemelse brood: Ik ben het brood des levens. Die van dit brood eet zal eeuwig leven. Hoe grof en zinnelijk zijn onze zielen ingesteld. Als Jezus tenslotte gaat verkondigen dat het brood Zijn vlees is, dat Hij geven zal voor het leven der wereld, wordt de ergeris nog groter. De joden strijden onder elkaar: Hoe kan deze ons Zijn vlees te eten geven? Maar Jezus blijft bij Zijn waarheid. Met eedzwering handhaaft Hij de noodzakelijkheid van het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed.

We vinden hier een duidelijke verwijzing naar het Paaslam. Die het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, heeft geen leven in zichzelf. Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage. Het gaat in deze woorden over het vlees en bloed van de Heere Jezus. Laten we echter eerst een ogenblik letten op ons vlees en bloed.

Vlees eten....Bloed drinken....

Ik ben een mens van vlees en bloed. Wat is vlees? Is dat de weke substantie om onze beenderen? Ja, dat is óók vlees. Maar daar behoef je zo bang niet voor te zijn. Wanneer van uw lichaam een stuk vlees gesneden wordt is dat afgesneden stuk een dood stuk vlees. Een afgekapte hand doet geen kwaad meer. Worden de leden van ons lichaam niet geregeerd door de geest die in ons is? In het Woord van God is "Vlees" bij uitstek de benaming van de van God uit-en afgevallen mens. Dan is het woord "Vlees" de benaming van de mens in zijn BESTAANSWIJZE voor God. Naar lichaam en ziel: Vlees, verkocht onder de zonde. Hoe zou vlees nog "Geest en Leven" kunnen voortbrengen? Wat uit vlees geboren is, is vlees. En die in het vlees zijn, bedenken wat des vleses is. Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God. Het bedenken des vleses is de dood. Vlees en bloed zal het Koninkrijk niet beërven. Het vlees begeert tegen de Geest. Die in het vlees zijn kunnen Gode niet behagen. Voorts... hoe is het met mijn bloed? Het leven van mijn vlees?.. O, het is de giftige stroom van het van God afgescheiden leven. Die bloedstroom houdt de dood in stand. Rusteloos stroomt het door de leden. Het is een doodbloeden in het oordeel.

GOD IS EEN GEEST-- Volmaakt, ver boven alle vlees. Ondoorgroendelijk mysterie: Hij BegafZich In Het Vlees, ons vlees en bloed. Hij ontledigde Zichzelf en nam een gestalte van een

dienstknacht aan.

IMMANUEL...God met ons. Hij heeft het vlees GOED gehouden. Hij bleef in de Geest. Hij deed niet vleeselijk. In het vlees verkerende, heiligde Hij Zijn Vader, door Wiens kracht Hij ontvangen en geboren was. Deze Jezus gaf God de eer... onderwierp Zich in het vlees aan de Wet van God. Zijn leven was Godverheerlijkend. Hij heeft geen ongerechtigheid gedaan. In Zijn mond werd geen bedrog gevonden. Wie kan Hem overtuigen van zonde? Maar de straf, die ons de vrede aanbrenge, was op Hem. Dáárom, omdat Hij onze plaats wilde innemen, in vlees... Dáárom werd Hij bedroefd tot de dood toe. Geen sterveling is zo bedroefd geweest als Hij.

Dr. du Toit vertelt in één van z'n gedichten over een ontmoeting met een vrouw in rouwgewaad. Het was de vrouw van een trekker (boer uit Zuid-Afrika). Toen hij aan de vrouw vroeg waar zij heenging, vertelde ze iets uit haar leven. Tijdens een trek door de wildernis was haar man overleden. Er was niemand die een doodkist kon maken voor de gestorvene. Toen heeft de vrouw uit tafels en een kast een kist gemaakt. Binnen in de kist kerfde zij de woorden in het hout: "Totdat die Dag ons weer verenig".

Dan zegt de vrouw tot du Toit: (Afrikaans)

Weet u, meneer, wat dood is?...
Dat die wat ons één was, dood is
stil-dood, stijfdood, koud-dood?
En dan die deksel op sy aangesig
met eie handen vasgespyker...

Als de dichter het zware lot en de smart van de vrouw samenvat in de vraag: Waar is een nacht die zo zwart is en een smart die zo groot is... geeft de vrouw antwoord:

Sy wys mij op die Kruis van Jezus,
en sê: Meneer, ek was verlate,
maar nie soos Hy: van GóD verlate.
Ek was benoud, ja tot die dood,
maar nie soos Hy: tot in die hel toe.

Die hemel bo was altyd ope,
die hel was onder altyd toe.
Só was 't vir mij om Jezus-wille.

Waar is 'n lot
wat soos Sy lot so hard is?
Waar is 'n mens
met smart wat soos Sy smart is?
Waar is 'n nag
wat soos Sy nag so swart is?.....

Wij worden als zondaren geboren. Onze ziel met haar zintuigen is afgestompt. Hij, Jezus, was zo heilig en goed. De grote angsten pasten eigenlijk niet bij Hem. Tóch wilde Hij dat alles lijden. Zijn heilig vlees kwam onder de vloek der Wet. Toch was het ook mijn vlees, ons vlees, dat Hij aangenomen had. Gehoorzaam werd Hij tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Eeuwig onbegrijpelijk wonder van God: PLAATSBEKLEDING.

Wie ben ik? Wie bent u? Mogen wij uit Genade door het geloof het Woord van God geloven? O, dan begint ons vlees te wankelen. Dan kan ik niet langer verzadigd worden door het eten van mijn vlees. Wat heb ik met mijn hart gedaan? Ik heb het aan de duivel en zijn boze bedenkingen toebetrouwd. Wat heb ik met mijn hoofd gedaan? Ik heb mijn hoofd dienstbaar gemaakt aan de ijdele filosofie der valselyk genaamde wetenschap. Wat heb ik met mijn mond gedaan? Ik heb God niet verheerlijkt en geprezen, maar slangenvensijn gespuwd naar alles wat heerlijk is. Wat heb ik met mijn ogen gedaan? Omgezien naar ijdelheid. Wat heb ik met mijn oren gedaan? Ik heb ze opengezet voor de valse fluistering van de oude slang. Waar willen mijn voeten heen? Naar de rampzaligheid, waar wening is en knersing der tanden.

Is het zó erg met ons? Ja, nog veel erger.
Daar is niemand die goed doet.
Daar is niemand die God zoekt.
Daar is niemand rechtvaardig.
Daar is niemand voor de Waarheid.

Dacht U dat die lieve Zaligmaker zómaar aan het hout gehangen heeft? Dacht u dat het overbodig was, toen Hij verbrijzeld werd?

Mensen toch... hoe staat het ermee? Zijn we begonnen te sterven omdat vlees toch alleen maar vlees behagen kan? Heeft de Heilige Geest ons onderwezen in die enige Weg, waarheid en leven? Hoor die jongen uit de gelijkenis: En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan... Er is niets meer te eten. We raken overal doorheen. Het vlees kan geen leningen blijven verstrekken. Hoor toch het woord van de Zaligmaker: Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt... Maar ik heb geen mond. God deelt monden uit aan wederhorigen. Hij geeft de mond des geloofs. Hij zegt: ALLE dingen zijn gereed.. eet, mijn liefste... ik?... Ik ben zo zwart... ik hoor niet bij Hem. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Eet, vrienden.. eet Mijn dagelijkse gehoorzaamheid... altijd was ik in de dingen Mijns Vaders. Ik waakte toen jullie sliepen. Ik bad toen jullie twistten. Jamaar..Wát jamaar? Vaders stem kwam van de hemel: Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde, in welke Ik al Mijn welbehagen heb. Hoort Hem... eet Hem.

Die Mijn vlees eet.. dat goede, heilige vlees. Dat vernederde en verbrijzelde vlees. Hij zegt: Vrees niet, geloof alleenlijk. Woon in Mij en Ik in U. Zonder Mij kunt gij niets doen. Ieder die in en van zijn eigen vlees leeft zal sterven. Maar die Zijn vlees eet roept in verwondering uit: Als stervenden, en ziet..wij leven.

Die Mijn bloed drinkt...Hij heeft ZIJN leven gegeven. Hij heeft Zich opgeofferd. Vlees om te eten. Bloed voor de rechtvaardige Vader in het binnenste heiligdom. Er is betaald. De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. De ziel die zondigt zal sterven. Hij is gestorven.. Hij is ook opgewekt.

Bloed voor de posten van ons hart. Bloed, op-

dat wij niet eeuwig verderven. Zijn bloed drinken: Steunen op het volbrachte werk van deze Zaligmaker. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij gaf Zijn leven onder de toorn Gods in de dood. Hij, de zondeloze, sterft als de tot zonde gemaakte.

Die Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Immers, Jezus kon van de dood niet gehouden worden. Er is verzoening en voldoening. Die door het geloof Hem mag benodigen, heeft ALLES wat nodig is om eeuwig te leven. Met het sluiten van de doodkist is het "Vleselijk" zijn afgesloten. Een geestelijk lichaam zal worden opgewekt om het beeld van de Hemelse te dragen. Omdat Christus opgewekt is.

O, ja 't is alles zo groot.. zo groot voor zulken als wij zijn. Schaamte bedekt mijn aangezicht.. ik ben niet opmerkzaam geweest.. Ik ben een ellendeling. Maar toch..zulk een Zaligmaker hebben wij nodig. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Onze hoofden en harten zullen het begeven. Onze voeten zullen eens de volgende stap weigeren. Wij worden "Afgelegd". Alle vlees is als gras. Die in Hem gelooft heeft in Hem alles. Geen wet zal hem verdoemen. Geen duivelen zullen hem wegslepen. Geen hel wil hem ontvangen. Zulkeen is mijn Liefste..

Welnu, wie kan Gode het rantsoen wedergeven? Is er iemand onder de lezers die God geven kan wat Hem toekomt?

Ach, Heilige Geest, wil in ons wonen en werken. Leer ons stamelen: Vader, ik heb gezondigd.. Vader, ik ben niet.. Maar Uw Kind, Uw Zoon, Hij is dood geweest en weer levend geworden. Hij draagt de sleutels der hel en des doods. Ga toch niet voorbij aan Uwe knecht en wees mij genadig naar Uw toezeggingen. Dan zou ik.. ja dan ZOU ik, voor Uw Goddelijk oog. Uw deugden al mijn leven prijzen. En in Uw Naam mijn zang doen rijzen. Mijn handen heffen naar omhoog...

Daarom zullen zij gebracht worden voor Gods troon. Zij zullen dag en nacht Hem dienen in Zijn tempel; en Die op de troon zit zal hen overschaduwē. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet valle, noch enige hitte.

Want het Lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Looft Gods macht, die onbeperkt,
Gadeloze wond'ren werkt;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Psalm 136:4

D.C.O.