

SCHRIFTMEDITATIE

"En na dezen ging Hij uit, en zag een tolle-
naar, met name Levi, zitten in het tolhuis,
en zeide tot hem: Volg Mij. En hij, alles
verlatende, stond op en volgde Hem. En Levi
richtte Hem een grote maaltijd aan in zijn
huis; en er was een grote schare van tolle-
naren en van anderen, die met hen aanzaten".
(Lucas 5:27,29)

Hoe groot en wonderlijk is het werk van de
Zaligmaker. Wij zien het, maar doorgronden 't
niet. Het Heilig Evangelie is vol van Zijn
persoon en werk. Er is geen stilstand in het
werk van Jezus. Bij Hem zijn menigvuldige
verlossingen... Een melaatse werd gereinigd...
een verlamde genezen en de zonden vergeven.

EN NA DEZEN GING HIJ UIT...

Geliefde lezer... wij gaan ook wel eens uit.
Soms graag er Tussen Uit. Gaat Jezus er óók
zo tussenuit? "Gode zij dank", Hij gaat er
niet uit. Naar het vlees gezien, zouden we
zeggen: Wat doet Jezus toch in en onder die
ellendigen. Er is toch geen eer met zulke
aardwormen te behalen? Jezus zou toch alle
reden hebben om die booswichten te verlaten?
Maar dat doet Jezus niet. Jezus draagt het
geheim van het eeuwig welbehagen. Hij is
Zaligmaker naar het eeuwig besluit van de
Vader. Hij is Zaligmaker omdat Hij dat Zelf
ook wilde. Hij is Zaligmaker met de zalving
van de Heilige Geest. Hiertoe is Hij in deze
wereld gekomen.. Hij geeft het leven aan
lijken. Hij gaat uit om te zoeken en zalig te
maken dat verloren was. Zolang Jezus nog uit
gaat is er hoop voor hopelozen en verwachting
voor verwachtinglozen. "Duivel, wereld, zonde":
Jezus gaat uit! Behulpzels in de wijngaard...
schept moed. Uw arbeid is een hopeloze arbeid..
Uw gebrek zou een eeuwig gebrek baren...Maar:
Jezus gaat uit, ook nu.

Hoe wanhopig de situatie ook lijkt te zijn. Hoe ellendig ge u ook ervaart te zijn. Boven uw blindheid, onbekwaamheid en armoede glanst het Woord: EN NA DEZEN GING HIJ UIT.

Troostende bemoediging. Heilzame onderwijzing. Hart onder de knellende riem: HIJ IS ER.

Hij is de goede Herder. Hij zoekt de bokken en zegt: Schaap, volg mij. "En na dezen ging Hij uit en zag een tollenaar".

Daar is niet veel aan te zien: Een tollenaar uit Galilea. Tollenaars waren vaak hebzuchtige mensen (Daar hoef je trouwens geen tollenaar voor te wezen). De grote baas van deze tollenaar uit Galilea was Herodus, een nakomeling van Ezau. Voor deze Herodus moest de tollenaar geld innen. Natuurlijk moest er ook een goede boterham voor hemzelf inzitten. Laat dat maar gerust aan de tollenaars over. Er is nog véél meer aan te merken op de tollenaars. Doorgaans namen ze het zo nauw niet met de geboden en inzettingen. Voor de farizeën is het een uitgemaakte zaak dat alle tollenaars voor eeuwig in de put zullen verzinken. Tollenaars horen in de hel.

Maar Jezus zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. Hij ZAG hem. Je kunt iets zien zonder te zien. Mensen-huizen-bomen.. je ziet ze vaak zonder te zien. Jezus ziet anders. Hij ziet naar het welbehagen van de Vader. Dat welbehagen zal door Jezus hand gelukkig voortgaan. Jezus ziet een kind van Abraham. Hij ziet een Levi, niet in dienst van God en tempel--maar in de dienst van Herodus. Hij ziet ook een gegevene van de Vader. Jezus "Zien" van de tollenaar houdt in: Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde.

Levi, Levi... je bent gezien door Jezus.

Levi, Levi.. Hij wil je niet doodkijken, zoals de farizeërs graag zouden doen. Neen, in Jezus ogen is herkenning, liefde, genade en barmhartigheid. Hij ziet wat wij niet zien. Hij ziet het onaanzienlijke. Hij ziet tollenaars en zondaren. Levi, Levi... zou er naast de duivel en je eigen kornuiten nog iemand naar

jou omzien? Zó naar je zien, alsof de zon begon te schijnen in een donker land?? Wie heeft er nu belang bij Levi? Hij zit daar maar te zitten in z'n tolhuis. Wie haalt hem eruit? Levi, moet je niet bekeerd worden?

Ach, het is verleidelijk voor mensen om een geschiedenis van Levi te schrijven. Dan is Levi zojuist opgestaan van het gebed en heeft zich moedeloos bij het raam neergezet. We zeggen dan, dat er anders geen plaats voor Jezus is. Alsof er, bij wie dan ook, plaats voor Jezus zou zijn. We gaan dan beklemtonen dat Levi een recht bekommerd mens is geweest. Wij weten zo goed hoe het moet en niet moet... kan en niet kan. Vaak houden we dan een tollenaar over en Jezus loopt erbij. Maar de Heilige Geest wil Christus verheerlijken. De Heilige Geest heeft het niet nodig geacht ons in te lichten omtrent het zieleleven van Levi. Levi was een tollenaar die in het tolhuis zat. Eén ding weten we wel heel zeker: Als het tolhuis instort zijn we eeuwig dood en verloren, hoe we er dan ook bijzitten. Niet onze gedachten en overleggingen vormen de weg naar Jezus. Jezus is zelf de WEG. Hij begeeft Zich naar tollenaars en zondaren.

Er zijn veel mensen op de been op de weg langs het tolhuis. Maar Jezus moet nu Levi hebben. Daarom opent Hij Zijn gezegende lippen en zegt: Volg Mij. Jezus heeft ander werk voor Levi. Jezus wil de Koning zijn van deze tollenaar. Levi moet achter Hem aan, in Zijn voetstappen. Zie de majesteit van het Woord der Genade. Scheppend treedt het naar buiten. Het roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Hier spreekt de Machthebbende. Hij gebiedt en 't wordt terstond.

En Levi, alles verlatende, stond op en volgde Hem.

Nou, nou, die Levi lijkt wel van verstand berooft om alles te verlaten.. Anderen zeggen: Moet die afzetter ook vroom worden en naar de hemel? Ja, ja,.. het verstand laat na de ware

grond van het weldoen op te merken. Maar kijk liever eens naar dat verraste tollenaarsgezicht van Levi. Zie eens hoe blij hij wordt. Dood en doem moeten toch wijken voor de Zaligmaker. Jezus brengt alles mee: Leven en vrede, verzoening en vergeving... ALLES brengt Hij mee. Wie had dat nu kunnen denken! Levi zeker niet. Levi de tollenaar een apostel van Jezus? Levi-Mattheus verkondiger van de kwijtschelding om Christus wil? De belastinginner een uitdeler van brood en wijn?

Jazeker...dát doet nu de Heere Jezus Christus. Levi wil van de weeromstuit direkt beginnen. Jezus moet bij Hem eten. Een grote maaltijd wordt klaargemaakt... een feestmaaltijd... een maaltijd om vrolijk te zijn. Spoedig is de tafel met kostelijke spijzen in gereedheid gebracht. Intussen gaat elke keer de deur open en komen nieuwe gasten binnen. Ja, de maaltijd is ter ere van Jezus; maar ook de uitdeling is begonnen. Levi heeft een paar jongens opdracht gegeven om de kollega's uit te nodigen: Zeg maar dat Jezus van Nazareth vandaag bij mij eet... De genodigden hebben verbaasd gekeken. Welke rabbi komt nu eten bij een tollenaar. De meeste leraars kijken wel uit... Nou vrouw... tot straks, ik ga toch maar eens kijken... Het huis van Levi loopt vol met tollenaars en zondaren. Eerst zijn ze nog een beetje schuw in de tegenwoordigheid van de Leraar, maar spoedig komen de tongen los. Levi zal wel met een enkel woord z'n bekering hebben verteld. Immers, deze vrolijke maaltijd is ook een afscheidsmaal. En de grote Leraar vindt het goed dat de tafel helemaal vol is met gasten. Hij weet wel dat Levi al z'n maats wil laten delen in de genade van God.

Lieve lezer... tollenaar of farizeër of helemaal niets. Zou je d'r ook wel bij willen zijn? Zou die lieve Zaligmaker nog een woord voor u hebben. Zou Hij wel met je temaken willen hebben? De schriftgeleerden en farizeën lopen met boze gezichten om het huis van Levi. Hun harten zijn vervuld met bitterheid.

Zo zijn wij met onze boze ogen tegen het goede oog van de Meester. Maar in het tollenaarshuis begonnen ze vrolijk te zijn. Hoe vrolijker binnen, hoe bozer buiten. Buiten staan de oude lederen zakken op bersten. Jezus alleen geeft nieuwe wijn en nieuwe harten.

Lezer, wat denkt u nu? Van nature zijn we zo bitter tegen het Heilig Evangelie. Dat komt omdat wij geen zondaar kunnen of willen zijn. En als we het willen zijn, moet het een bekeerde zondaar zijn, met een kroontje op het hoofd. De Heere Jezus is machtig ons te verlossen van de ijdele waan. En als u denkt: Zou die Zaligmaker wel met mij te maken willen hebben? Met zo'n monster van ongerechtigheid? Zeg, luister eens goed.. Jezus heeft zojuist in het huis van Levi de Rol in de hand genomen en begint te lezen: "De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen voor zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en de dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest; opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde". (Jes. 61) Na het gebed klinkt een liefelijk lied in het huis van de tollenaar op. De Koning geeft de toon aan. Levi zingt van harte mee. Laten we hopen dat de "anderen" die binnenkwamen, en de tollenaars, ook hebben ingestemd met het oude lied:

Hij heeft gedacht aan Zijn genade
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juicht dan den HEER met blijde galmen,

5

Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d'aard' in 't rond verheugt.

(Psalm 98:2)

D.C.C.O.