

SCHRIFTMEDITATIE

"Die het zaad draagt, dat menzaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven".

Psalm 126:6

"Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien".

Mattheüs 13:3

Wie kent de "handreiking" van de zaaier niet? Hij strooit uit volle hand het zaad in de akker. Al gaande en wenende vervolgt hij zijn weg. Soms vormt het zaad de laatste spijs van de zaaier en z'n huis. De vruchten van het vorig jaar zijn op. Wat bewaard werd is het zaad. Liever zou de zaaier het zaad eten, dan het aan de dorre aarde toe vertrouwen. Misschien heeft de zaaier honger en schreeuwen zijn kinderen om brood.

Zullen de regens uitblijven? Zal het zaad verloren gaan aan ziekte en verderf? Zullen de vogelen des hemels het wegnemen?

Het blijde oogstlied... zal het gezongen worden?

Sikkels klinken;
Sikkels blinken;
Ruisend valt het graan.
Zie de bindster gaaren,
Zie, in lange scharen,
Garf, bij garven staan.

Slaat uw ogen
Naar den hogen:
Alles kwam van daar.
Zachte regen daalde,
Vriendlijk zonlicht straalde
Mild op halm en aar.

Met pijn en moeite geeft de aarde brood. De vloek werkt door. Het aardrijk is vervloekt om onzentwil. Uit dit gevecht met de aarde en de

vloek- in het zweet des aanschijns- is geen paradijs te verwachten.

Veel zaaiers gaan door de wereld. Zij beloven hun zaad een schone toekomst met honderdvoudige vrucht. Maar uit de spruitsels spruit het gif.. de valse tarwe. Een vijandig mens heeft het gedaan.

IN DEN BEGINNE SCHIEP GOD DE HEMEL EN DE AARDE.

Hij zaaide het Woord.. en het werd terstond. Hij zaaide het licht. De lege aarde werd bezaaid. Water en lucht werden bezwangerd door het Woord. Hemelen werden bezaaid met myriaden sterren. En God formeerde de mens.. blies een levende geest in hem.

Ziet, een Zaaier ging uit om te zaaien. Het Woord wies in de hoogte en de diepte, in de lengte en de breedte. Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt en door de Geest Zijns monds al hun heir. Deze Zaaier ging, niet al gaande en wenende. In onbegrijpelijke wijsheid bracht Hij voort de hemel en de aarde. Hij zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Sabbath..verlustiging. God verlustigt Zich in de werken Zijner handen.

Wederom ging een zaaier uit om te zaaien, al gaande en hatende. Met zijn leugenzaad kwam hij tot de goede aarde. Hij zaaide het zwarte zaad van de leugen in de goede aarde. En het zaad ontkiemde. Toen geschiedde het ontzettende... Het dacht de mens niet goed God in erkentenis te houden. Vijandschap en Godsvervreemding schieten op uit het duivelse zaad. Zal nu worden geoogst de vloek van het Woord? Immers, ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven... Nu zal het tot onkruid verwordene schepsel in het vuur worden geworpen.

En ziet, een Zaaier ging uit om te zaaien. Hij begaf Zich om de steenachtige aarde, vol doornen en distelen, tot Zich te roepen. Tussen vloek en straf zaait Hij de Belofte. Het is de belofte van het grote Zaaisel. Het Zaad Gods bij uitnemendheid. Een Zaad dat gezaaid zal worden

tussen doornen en distelen.

Die het Zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. De Heere zag, dat de boosheid der mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart. Onuitsprekelijk en onbegrijpelijk is de barmhartigheid van God. De Vader besloot in der eeuwen eeuwigheid te zijn: Zaaier. De eeuwige Zoon des Vaders wilde vrijwillig Zaaisel en Zaaier zijn. De Heilige Geest wilde levenwekkend arbeiden aan de dorre aarde. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. O, eeuwige God.. eer mensenhanden het gebaar van de zaaier maakten, waart Gij Zaaier. Heilgeheimen werden gezaaid in Uw eeuwige Vrederaad. Gij trok Uw hand des avonds daarvan niet af... toen wij als dor gras op de aarde lagen, wachtend op de oven. En de Zaaier zaaide maar door. Hij liet Zich niet weerhouden door wind en wolken. Totdat het Woord vlees werd.

EN ZIET, EEN ZAAIER GING UIT OM TE ZAAIEN. In de volheid des tijds heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet..

En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten Jezus. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwten; daarom ook, dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden. Het Woord brengt vrucht voort. Ook is de akker toebereid door de Heilige Geest tot waarachtig geloof. Zalig is zij, die geloofd heeft. Zalig is zij, die het gezaaide Woord heeft omhelsd. Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar Uw Woord.

EN ZIET, EEN ZAAIER GING UIT OM TE ZAAIEN.

Hij ging al gaande en wenende. Die in de dagen
Zijns vleses gebeden en smekingen tot Dengenen,
Die Hem uit de dood kon verlossen, met sterke
roeping en tranen, geofferd heeft.

Jezus kwam en zaaide het Woord met milde hand.
Hij getuigde: De Woorden, die Gij Mij gegeven
hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ont-
vangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik
van U uitgegaan ben. Dagelijks zaaide de Heere
Jezus in de synagoge en daarbuiten. Hij zaaide
het Woord dat Hij van de Vader gehoord had.
Door wonderen en tekenen werd Zijn Woord be-
vestigd. Al gaande en wenende en zaiende ging
Hij de weg. En als Hij nabij kwam en de stad
zag, weende Hij over haar, zeggende: Och, of
gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, het-
geen tot uw vrede dient. Maar nu is het ver-
borgen voor uw ogen. Alzo ging een Zaaier uit
om te zaaien.

Al wenende ging Hij de weg,
Het land werd tranen-nat.
Zijn zaad viel onder doornenheg,
En op het harde pad.

Hoort, zondaars, naar het eeuwig Woord:
Hij is het Zaad dat sterft.
Maar in Zijn sterven brengt Hij voort
Dat nimmer 't leven derft.

Het Zaad gezaaid.

Dit heeft Jezus gesproken: Voorwaar, voorwaar
zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde
niet valt en sterft, zo blijft het alleen;
maar indien het sterft, zo brengt het veel
vrucht voort.

Steeds was er in het leven van Jezus het klare
bewustzijn van de liefde des Vaders. Hij deelde
voortdurend in de innigste gemeenschap met
Zijn God. Ik en de Vader zijn EEN. Maar het
"Borg" zijn van Jezus zal vervuld worden in de
"Plaatsbekleding". Jezus zal de plaats innemen
van vervloekten en verlatenen.. de plaats van
dieven en moordenaars...de plaats van de godde-
loze. Daarom zal de innige gemeenschap verbroken

worden.

In de hof van Gethsemane wordt Hij tot de dood bedroefd. Vader is opgestaan van de troon der heerlijkheid. Nu zal Hij Zijn hand ontsluiten. Het Zaad wordt van Zijn handen afgescheiden... En het valt.. het valt in de allerdiepste diepte, het valt in de donkere aarde, al gaande en wende. En Zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

Nog een kleine tijd, en de zon gaat onder voor het stervend zaad. O, wie zal peilen de allerdiepste verlatenheid van dit Zaad? Steeds heeft Hij gezegd: Vader...Vader. Wie onzer heeft nog een Vader? God is gebleven in de woonstede Zijner heiligheid. Nu valt Jezus terug van Vader op God. Toch blijft Hij in het heilig geloof. Onze algemeenheid en vervreemding in ons spreken over God, wordt verpletterd.

Hij schreeuwt: MIJN God, Mijn God... waarom hebt Gij Mij verlaten?

Bange nacht. Het Zaad zonder licht. Zo vervult Hij de Wet van het Koninkrijk: Vallen..sterven.. Zó brengt Hij vrucht voort onder de broederen. Voorzeker...deze Zaaier zal met gejuich wederkomen bij Zijn Vader, dragende Zijn schoven. Een moordenaar wordt opgebonden tot een schoof. Jezus neemt hem mee naar het paradijs. Hoe ergelijk voor de wijsheid van het vlees.

Bijtend is de spot van Celsus, wijsgeer en politicus uit de tweede eeuw. Hij zei: De christenen zijn in de grootste dwaasheid verstrikt. Zij belijden een god, die de rechtvaardigen verwerpt, daarentegen misdadigers als dieven, rovers, giftmengers, tempelschenders en grafschenders aanneemt. Celsus vindt al die moeite aan slechte mensen besteed, dwaasheid: Het is wel voor iedereen duidelijk, dat mensen, die eenmaal gewoon zijn aan en vastzitten in de zonde, toch niet te redden en te bekeren zijn. Men verandert zo maar niet van aard. Christenlëraars zijn als kwakzalvers, die de mensen beloven gezond te maken, maar hen verre houden van deskundige artsen. Zij zijn gelijk aan dronken mensen, die onder beschonkenen, de nuchteren

van dronkenschap beschuldigen.....

Maar het dwaze Gods is wijzer dan de mensen.
Het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
Geliefde lezer...hebt ge een oog mogen slaan
op dat stervende Zaad? 't Is toch het welbe-
hagen des Vaders om door Hem vrede te maken?
Met de koorden van Zijn eeuwige liefde trekt
Hij tot de Zoon. Een rijke oogst van zegeningen
is de vrucht van het levende zaad. Hij zal de
overtreders Zijn wegen leren. Ja.. de murmu-
reerders zullen de lering aannemen.

Maar voorzeker zal Hij wederkomen

Jezus is opgestaan uit de doden. In Hem ligt
een schat van zegeningen. Zijn vrucht is het
gehemelte zoet. In Hem is vergeving der zonden,
gerechtigheid en eeuwig leven. Toepassing? O,
dat doet Hij zelf. Wij weten geen toepassing
te maken... hoogstens op onze buurman. Maar
Jezus heeft gezegd: Ik zal de Vader bidden en
Hij zal u een andere Trooster zenden. Die zal
u in alle waarheid leiden. Die Geest gekomen
zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, ge-
rechtigheid en oordeel.

Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen
om Ezau's gebergte te richten, en het koninkrijk
zal des HEEREN zijn.....

Hij zal wederkomen met gejuich.....
dragende Zijn schoven.

Het is Pinksterfeest geworden. Zaaiers gingen
uit om te zaaien. Het Woord werd gezaaid en de
harten werden verbrijzeld door betoning des
Geestes. De schare werd gewaar, dat ze als dor
hout het groene hout verworpen hadden. Zo wete
dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God
Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft,
namelijk deze Jezus, Dien gij gekruisigd hebt..
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in
het hart, en zeiden tot Petrus en de andere
apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iege-
lijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus
Christus tot vergeving der zonden, en gij zult

de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. Op die dag werden 3000 zielen toegedaan tot de gemeente die zalig wordt.

God zaaide Zijn Woord, en ziet... een planting der gerechtigheid. Daar staan de duizenden schoven, en zij knielen neder voor die éne schoof. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. En vallen voor Hem neer....

Voor rekening van de grote Zaaier gaan nóg zaaiers uit om te zaaien. Soms al gaande en wenende.. Mijne kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijge. Als verleiders, en nochtans waarachtigen...

Gezaaid zal er worden. De oogst MOET binnenkomen. Een schare die niemand tellen kan. Geloven zullen zovelen als er verordineerd zijn ten eeuwige leven. Noch hij die plant, noch hij die natmaakt is iets. Het is God, die de wasdom geeft. Zo spoeden wij voort van biddag tot dankdag.. Van kerstfeest tot Paasfeest tot Pinksterfeest. Straks volgt een eeuwig loofhutenfeest.

En u, die dit leest? Hoe staat het met uw akker? Zeker, u hebt zaad in uw hand.. Wat is het voor zaad? Is er nog vrucht? Het is een levensbehoefte om te zaaien en te maaien. Maar de Heere heeft gezegd: Werpt uw eigen zaad en vrucht verre van u. Uw vrucht is uit Mij bevonden. Wat dan? Wat moet ik eten? Hij is het, Die de hongerigen voedt. Hij geeft brood en wijn. Hij verkwikt de ziel met Zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Hij wederbaart tot een levende hoop. Hij doet onze fundamenten wankelen en stelt heil tot muren en voorschansen.

Als ge moogt zaaien, zaai dan het Woord Gods. Gij zult het vinden na vele dagen. Onze voortbrengselen zijn verwerpelijk.. gans en al verwerpelijk. Maar het Zaad des Woords, het Heilig Evangelie, is levend en krachtig. Dit Evangelie moet gezaaid worden op de gehele wereld.

Wanneer dan het laatste gestrooide zaad ontkiemd is, zullen alle schaduwen vlieden. De dode

aarde zal opengebroken worden. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen opgewekt worden. Nu worden we in de aarde gezaaid.. maar kiemkracht hebben wij niet.

GOD zal de doden opwekken. In Zijn schuur zal de tarwe verzameld worden. Het kaf zal met onuitblusselijk vuur verbrand worden.

Dan zullen de schoven staan voor de troon van God. En de Zaaier, Die alsdan Maaier zal zijn, spreekt tot Zijn Vader: Zie, hier Ik, en de kinderen die Gij Mij gegeven hebt.

De Vader zal hen planten in Zijn paradijs. In eeuwigheid zullen zij niet uitgerukt worden. Welk een blijde eeuwigheid zal dát zijn. Welk een ongedachte, heerlijke oogst zal daar ge-oogst worden. Er zal geen leed noch verderving zijn op de heilige berg.

Zijn wij op weg naar dat betere Vaderland? Naar de stad die fundamenten heeft. O, dan hoeven we niet te wachten op een duizendjarig rijk. Maar dan verwachten we naar Zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal.

O die dag, die dag van loon
O die dag, die dag der wraken.
Als de Rechter op den troon
van den vollen toorn zal blaken.
't Rijk der zonde moet vergaan.
't Lam van God is opgestaan.

Ja, de Heer' is opgestaan.
Gods bazuinen zullen klinken.
D'eerste dingen zijn vergaan,
nieuwe heem'len zullen blinken.
Nieuwe tijden vangen aan.
God is scheppend opgestaan.

D.C.O.