

SCHRIFTMEDITATIE

"Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende".

Colossenzen 2:14.

Krijgt u ook zo'n eigenaardig gevoel wanneer er een blauwe enveloppe van de belasting bezorgd wordt? Wat zouden ze nu weer moeten? Zou het tegenvallen? Denk ook eens aan een rechtsgeldig schrijven van de officier van justitie aan uw adres. Zenuwachtig maakt u de enveloppe open. Uw ogen vliegen over de regels. Daar staan uw overtredingen zwart op wit. De desbetreffende artikelen uit de wet kijken u veelzeggend aan. U moet verschijnen voor de rechter om verantwoording af te leggen en het vonnis te horen. Uit angst, of in machteloze woede, kunt u het belastende document in stukken scheuren... onder uw voeten vertrappen... verbranden. Het zal niet baten. Het document heeft rechtsgeldigheid en is aangetekend bij u bezorgd. Geeft u geen gehoor aan de eis? Dan komen handhavers van orde en recht u wel ophalen. Gaat het niet goedschiks? Dan maar kwaadschiks.....

Er is een Goddelijk HANDSCHRIFT. God heeft het eigenhandig geschreven. Dit handschrift bevat de inzettingen en de rechten. Denk eens aan de ceremoniële wetten en rechten... offeranden... wassingen en reinigingen. Ze verkondigen ons de onreinheid van onze zielen. Zwarte handen kunnen gewassen worden en schoon zijn. Wie zal de zwarte ziel reinigen? Zie hoe de inzettingen ons tegen zijn. Is dit handschrift dan niet tot ons behoud gegeven? Maar wie heeft ogen om dat te zien. Het einde der Wet is Christus, een iegelijk die gelooft. Onze aanpak is onder de vloek. Wij zijn dood in de zonden en misdaden des vleses. Dát leren ons de ceremoniële inzettingen en rechten. Deze ceremoniële wetten zijn

niet los te denken van de eeuwiggeldende Wet der tien geboden. Ze vormen een onverbreekelijke eenheid in het verkondigen dat de Heere recht is. Al Gods bepalingen stellen ons voor de onmogelijkheid van alle vlees om God te behagen. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheden van Zijn troon. Inzettingen en rechten, geboden en verboden klagen ons aan. Ze maken onze vijandschap openbaar. Die in het vlees zijn kunnen Gode niet behagen. De dwaalleraars proberen de Colossenzen tot een gehele of gedeeltelijke zelfverlossing te bewegen door te voldoen aan de bepalingen van het Handschrift. Tegenover de verlossing uit genade, door Jezus Christus, stellen de dwaalleraars dat het zo niet zal gaan. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Wil het hiernamaals vrede zijn. Maar het HANDSCHRIFT zegt: Zulke lichtvaardige godsdienst kan Gode niet behagen. Al kruipt ge de hele wereld rond.. al schreit ge een zee van tranen.. al vliegt ge van benauwdheid tegen de muur. Wat baat het u? Hebt ge God liefgehad boven alles en de naaste als uzelf? Altijd? Zo niet... dan eindigen onze gangen in de eeuwige dood. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet om dat te doen. Al het volk zegge: Amen.

Lees het handschrift. Lees het Handschrift zoals Jezus dat in het Evangelie verklaart. Kom dan voor de dag, wie ge ook zijt. Vroom of goddeloos.. kom voor de dag. Geef antwoord op Gods vraag. Geef bevrediging aan Gods rechten. Bedrieg u niet. God vraagt ALLES. Gods HANDSCHRIFT laat zich niet opzij dringen door onze ervaringen. Maar ik ben bekeerd en ik ben.... Pak óp, die bekering, en ga tot God. Probeer of Hij u op grond van één en ander ontvangen wil. Lieve lezer, het is ernst. BUITEN JEZUS IS GEEN LEVEN. Het HANDSCHRIFT is ONS tegen. Het DOELEINDE der Wet is Christus. De Wet houdt op Christus aan. Waar houden WIJ op aan? Vertel dan eens alles wat ge weet en gelooft. Vertel al uw ervaringen, uw tranen, ontdekkingen, ontmoetingen, bepalingen. Maar het bed is te kort om u daarop uit te

strekken. Het dek is te smal om u te bedekken. Gods HANDSCHRIFT is ons TEGEN. Van het begin tot het einde, Vervloekt is hij, die niet blijft in Gods handschrift om dat te doen. Hoe zijn wij nu onder dat ons belastende Handschrift? Brengt het ons tot het doeleinde der Wet? O, merk toch op de droeve staat van onze dood. De één zet alle zeilen bij om het Handschrift aan zijn kant te krijgen. De ander briest er toornig tegenin. Een derde loopt onverschillig door, alsof er geen Handschrift is. Waartoe dit Handschrift?? Het is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad zou gekomen zijn. Toen zijn onze overtredingen vol geworden. De mens greep de Wet, het Handschrift aan, om de Wetsdrager te veroordelen: Wij hebben een Wet. Naar onze Wet moet Hij sterven. Dat waren nu onze prestaties onder de Wet. Zó hebben wij het HANDSCHRIFT gelezen. Zo hebben wij onder de Wet de dood vruchten gedragen. Het HANDSCHRIFT in de stenen tafelen en het HANDSCHRIFT in Christus Jezus klaagde ons aan. Waar Jezus de Wet gaat verklaren in het Heilig Evangelie en de Geest de harten doorzoekt, blijft voor ons geen ademtocht over. Het eeuwig Evangelie predikt ons dat het HANDSCHRIFT geschreven is in het hart van de enige Hogepriester. Hij beantwoordde aan de bedoeling van de Wet. Geen overtreding is bij Hem gevonden. Zijn dadelijke gehoorzaamheid is volmaakt. Wie overtuigde Hem van zonde?? Hij droeg het HANDSCHRIFT in Zijn ingewand. Het gesproken en geschreven recht is in Hem. Daarom gaat ook van Hem het getuigenis uit dat onze werken boos zijn. De stenen tafelen van Sinai zijn in Hem vlezen tafelen. Hij is gekomen om het handschrift te vervullen. In Jezus is geen tegenstelling tot het handschrift. Bij Hem is de nauwste eenheid met de Heilige Wet. Tegenstellingen komen openbaar als Hij de eigenwillige Wetsverklaring van de farizeërs veroordeelt. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Het Heilig Evangelie staat of valt met de waarheid: Dat in

Christus Jezus Gods HANDSCHRIFT is geschreven. Het HANDSCHRIFT dat TEGEN ons was.. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt. In dit handschrift is ook de vloek begrepen. De vloek over de zondaar. Vervloekt is een IEGELIJK, die niet blijft in dit handschrift. Zo is daar dan een HANDSCHRIFT uit het hart Gods. Het blaakt aan alle zijden. Hen, die Zijn macht bestrijden. Jezus is gebleven in het DOEN van de Wet. Hij is tot een vloek geworden zonder in een vloek te veranderen. Hij werd tot zonde gemaakt. Niemand kon Hem overtuigen van zonden. Toch wil Hij in lijdelijke gehoorzaamheid de straf dragen. In Hem werd het HANDSCHRIFT tot een groot vuur. Eeuwig wonder... in Hem is het vuur ook uitgebrand...uitgewoed. Toen er niet meer te verteren was is het vuur uitgegaan. De hitte van Gods gramschap is geblust. HET IS VOLBRACHT.

Zo heeft God in Christus het ons belastende HANDSCHRIFT uitgewist en heeft dat uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende. Het Handschrift vond haar doeleinde in Christus. Toen werd ze uit ons midden weggenomen. Eeuwige liefde des Vaders. Hij heeft Zijn Zoon gezonden in deze wereld. Onpeilbare barmhartigheid. Eeuwig Trouwverbond. Welbehagen.

Eeuwige liefde des Zoons. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen, de toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin Zijner menswording tot het einde Zijn levens, op aarde voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid der Goddelijke Wet en gerechtigheid voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen Hij de last der zonden, en de toorn Gods, het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft: daar Hij gebonden werd opdat Hij ons zou ontbinden; daarna ontallijke versmaadheden geleden heeft, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeelt, opdat wij voor het gericht Gods vrij zouden gesproken worden; ja Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten nagelen, opdat Hij het Handschrift onzer zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons

op Hem geladen, opdat Hij ons met Zijn zegeningen vervullen zou.

Eeuwige liefde des Heiligen Geestes. Hij heeft Hem het lichaam toebereid. Hij heeft Hem geleerd en onderricht. Hij heeft het Handschrift verklaard. En..Gode zij dank.. Hij gaat Christus verheerlijken in de harten van zondaren. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij ontdekt onze ogen om te aanschouwen de wonderen van Zijn Wet. Hij leert ons de WEG van Gods bevelen: de WEG van Christus. Die Geest geeft de wasdom aan het Woord. Hij verootmoedigt, overwint, verbreekt de weerstanden, werkt het geloof. Hij troost met de vergeving der zonden en het eeuwig leven.

Zitten wij rondom in de beschuldigingen? Klaagt ons hart ons aan dat we tegen alle geboden Gods zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden hebben? Hij troost met het UITGEWISTE HANDSCHRIFT.

Wat kan het toch somber en ellendig er uit zien in ons leven. Nee, we behoeven er niet mee te koop te lopen. De Heere weet er van. Waar is uw God? Waar is uw geloof, hoop en liefde? Waar is nu het ECHTE? Ja, omdat Hij het leven is gaat alles van ons in de dood. In ons is niets om de zaligheid te gronden. Hoe zijn we dan nog zo ingenomen met een wegwerpelijk kleed?? Evenwel.. niet gewanhoopt. Zijn Geest zal nimmermeer wijken. Om Christus wil zal Hij troosten met Christus.

Het eisende, belastende, vloekende handschrift is uitgewist. Alle tittels en jota's staan nu in volle goudglans te stralen in Christus Jezus. Het is de Wet des Geestes des levens in Christus Jezus, hoog verheven. Wat vree heeft elk die Uw handschrift bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.

Buiten Jezus is geen vrede. Buiten Hem toornt en vloekt het handschrift eeuwig.

De God aller genade trekke ons bij aan en voortgang tot Zijn geliefde Zoon. Om allen te mogen instemmen met de dichter:

Ja, volbracht zijn al de woorden,
die de Godsprofeten hoorden.

Ja, vervuld is 't recht der Wet.

-5-

Onze wonden zijn verbonden,
onze zonden zijn verslonden,
en de slangenkop verplet.

In het kruis zal 'k eeuwig roemen.
en geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij.
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven,
'k Ben van dood en zonde vrij.

D.C.O.