

SCHRIFTMEDITATIE

"Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het Woord der verzoening in ons gelegd".
(2 Cor. 5:19

Het verlossingswerk van Christus is uit, door en tot God. De Middelaar is God en mens in eenheid des persoons. Zoon des mensen en Zoon van God. Ons vlees en bloed heeft Hij aangenomen. Wie heeft ons vlees en bloed aangenomen? God uit God en Licht uit Licht. God heeft Zich niet veranderd in vlees. Hij heeft vlees en bloed AANGENOMEN. GOD WAS IN CHRISTUS.

Ook de Barmhartigheid van de Vader komt in Christus openbaar. Christus zegt: Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons de Vader? Geloofst gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelf niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. Geloofst Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo geloofst Mij om de werken zelf...
WANT GOD WAS IN CHRISTUS.

Ook de derde Persoon van het Goddelijk wezen, de Heilige Geest, was in Christus. Hij heeft Hem het lichaam toebereid. Johannes zag de Geest Gods op Christus neerdalen in de gedaante als van een duif, en Hij bleef op Hem. In de bekwaammaking van Christus tot het ambt, is de Heilige Geest werkzaam. Jezus werd van de Geest weggeleid in de woestijn. WANT GOD WAS IN CHRISTUS.

De oorzaak der verzoening ligt in God. De Vader geeft het Zoemiddel. De Zoon aanvaardt vrijwillig het ganse werk. De Heilige Geest bereidt het offer. In God ligt de oorsprong van het Heil. Alle "vermenselijking" van het heil is heilloos. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid.

Wat is nu de vrucht van dit alles voor de Kerk?
De vrucht is de verwondering des geloofs over zo

grote en diepe verborgenheid. God heeft Zijn barmhartigheid willen betonen in de verordening van Zijn Zoon tot Middelaar Gods en der mensen. Alles is ALLEEN van Hem uitgegaan. Niet wij... maar Hij heeft het offer gegeven en bereid. Ons altaar ligt in stukken. Wij hebben ook geen "gave" voor het vernielende altaar. Tussen de scherven smeulen mensenbeenderen nog wat na op de gevloekte grond. Niemand kon of wilde God bewegen tot barmhartigheid. Alle mensen zijn dood in de misdaden en zonden. God is in Zichzelf bewogen. Alzo lief heeft Hij de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft... Waarom had Hij zo lief?? Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand, en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklimmen en nedergedaald? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft de wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet?

Dat God in Christus was.. dát is de onbegrijpelijke waarheid. Dát is de troost voor mensen die God kwijt zijn en die zonder God nooit tot God kunnen genaken. Met recht... het is een afgesneden zaak op aarde. Maar de Heere, sterk en geweldig, heeft een afgesneden zaak op de aarde gedaan. WANT GOD WAS IN CHRISTUS.

Wat deed God in Christus? Hij verzoende de wereld met Zichzelf. Hij gaf het zoenmiddel. Hij wilde des doods schuldigen redden. Hij WILDE. Daarom aanvaardde Hij ook de Plaatsbekleding. Immers, wie zal Hem "gehouden" achten dit offer te aanvaarden?

De wereld.. de vijanden.. de goddelozen, die hun vijandelijkheden niet konden staken. Zullen zij God noodzaken tot erbarming? De wereld ligt in het boze. De wereld is des doods schuldig. Naar recht moet de wereld worden terechtgesteld.

Wereld en zonde zijn één.

Adam was met satan en satan in Adam, de wereld en zichzelf verdervende, en heeft het vonnis des

doods in ons gelegd. Maar GOD WAS IN CHRISTUS, DE WERELD MET ZICHZELF VERZOENENDE, HUN ZONDEN HUN NIET TOEREKENDE.

Jezus, de Levende, komt in de plaats van de dode. God heeft Hem voorgesteld tot een verzoening van onze zonden. In deze verzoening is de gedachte aan een ruil. God ruilt Christus voor de wereld. De straf, die ons de vrede aanbrengt was op Hem. God was in Christus en zorgt Zelf voor Voldoening en Verzoening.. Zie dan de ingewanden Gods in Christus Jezus. Hij, de onschuldige.. in de plaats van de schuldige.

Hij, de Vriend, in de plaats van de vijand.

Hij, de Reine, op de plaats van de onreine.

Hij, Die rijk was, heeft Zijn heerlijkheid geruild voor de plaats waar de slag valt.

Wonder van Souvereine liefde, recht en genade.

De ganse zaligheid is uit God. Christus neemt het door ons verbroken verbond der werken voor Zijn rekening. Alle eisen en voorwaarden komen tot Hem. Nooit is er iets van Adam te verwachten. In God is al mijn heil, mijn eer. Daar komt geen mensenwerk aan te pas. De wijsheid der wijzen vergaat en het verstand der verstandigen wordt teniet. Van 's hemelswege wordt de Heilsbanier ontrold: Want GOD was in CHRISTUS, de wereld met ZICHZELF verzoenende. Dat deed Hij, niet omdat de wereld er naar vroeg.. niet omdat de wereld Hem nodig had. Hij deed dat uit louter Welbehagen.

Wanneer is dit eeuwig wonder mij tot troost?

Waar vind ik de zalige baat van deze ruil?

Als ik "wereld" word.. als ik met mijn eigenwaarde begin te wankelen.. als ik Adam ben.

Als ik uit genade mag geloven de waarachtigheid van Gods woord: Daar is niemand die God zoekt, ook niet één. Allen zijn zij afgeweken, tesamen zijn zij onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe.

Gelukkig dat deze onderwijzing in handen van de Heilige Geest is. Hoe zouden wij, farizeërs, ooit "wereld" kunnen worden. God was in Christus werkzaam voor een wereld die haar ellende niet kende. Als Christus gekomen was voor mensen die weten hoe groot hun zonde en ellende is.. wie

zou dan zalig worden? Dan zou de genade en de zaligheid tóch voorwaardelijk zijn. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben.. IK ZAL rein water op hen sprengen.. IK ZAL ze genezen.. IK ZAL ze ondertrouwen.

De Heere doet een afgesneden zaak op de aarde. Het IS een afgesneden zaak. Of we het geloven of niet geloven.. Het IS een afgesneden zaak. Er is niets meer dáár te stellen door de mens dat Gode zou kunnen behagen. We zijn "plattvloerse geesten" geworden in de volle zin van het woord. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Probeer maar eens "zondaar voor God" te worden. Probeer eens al je zonden voor de aandacht te brengen tot uw verootmoediging. Het gaat niet. Altijd zien wij kans om van de "gaven" opgaven te maken. Zo keren we, onder een rechtzinnig mom, tot onze oude zuurdesem terug. In het godsdienstig spraakgebruik kennen we de termen: Licht en Zwaar. Dat zijn nare termen. Vaak zou je kunnen vertalen met: Licht werk en zwaar werk. Hoe zwaarder onze godsdienst, hoe zwaarder oock het werk (voorwaarden).

Laten we echter bedenken dat werk.. werk is, en genade is en blijft genade. Wanneer we daar iets van mogen verstaan, krijgen we een afkeer van ons "moeten".

Je moet eerst eens zondaar voor God worden..

Je moet eerst dat recht eens toevallen..

Je moet eerst eens dit inleven..

Hoe moet ik dat doen? Nee, lieve lezer.. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende.

In deze souvereine daad van Welbehagen ligt alles besloten. In dit heilig Woord van verzoening is meer kracht in betoning des Geestes, dan in alle constructies van het vlees. Er is onder de hemel geen andere Naam door welke wij moeten zalig worden. Dit "moeten" blaast al ons moeten weg. O, heiligheid der heiligheden: HIJ REKENT HUN DE ZONDE NIET TOE.

De grote schuld en smet, die ons van God gescheiden hield. God rekent ze Jezus toe. Hij

werd tot zonde gemaakt en de wereld werd heilig verklaard. Hij werd een vloek, en maakt van gevloekten gezegenden. Hij stootte de Plaatsbekleder weg om zondaren naar Zich toe te trekken. Jezus buiten.. wereld binnen. Wie heeft ooit zulks gehoord? Het is in geen mensenhart opgeklommen. Maar God heeft het ons geopenbaard. Die beminlijke Zaligmaker werd als een boosdoener veroordeeld.. Ja wij.. wij hadden een Wet, en naar die Wet moest Hij sterven. Zo was die Wet om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad zou komen. Toen is de overtreding VOL geworden.. Toen bereikten onze werkzaamheden met de Wet het hoogtepunt.. Gode zij dank.. deze Heilige, goede Wet is besteld in de handen van de Middelaar. Waar ik werk met de Wet moet Jezus eruit. Waar Christus werkt met de Wet is verbreking en verootmoediging en genade. Daar gaan we zingen: Hoe lief heb ik Uw Wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Ik Heere, die al mijn blijdschap in U vind. Hoop op UW heil met al uw gunstgenoten.

Die God is onze zaligheid,
Wie zou die hoogste majesteit,
Dan niet met eerbied prijzen?

Hij sprak: Mijn zoon, wees welgemoed.. Uw zonden zijn u vergeven. Hij heeft bevoegdheid om zonden te vergeven. Mijn "wereld" zijn, heeft Hij uit het midden weggedaan. Gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.. maar ach, ik ben zo'n ellendig stuk wereld. Dat kan wel zijn.. maar God heeft het "zijn" weggedaan. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Iemand zegt: Er staat achter: Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn.. Hoe kunt u dit doen? Alleen in het geloof dat ik met Christus gekruisigt ben. Alleen door HEM, Die ons leven is. Deze God heeft het Woord der Verzoening onder ons opgericht. Nog wappert de vlag van de toren der verlossingen. Nog laat Hij verkondigen: Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Duizenden zijn reeds verstoken van dat Evangelie. Maar het zal opgericht blijven

Tot het laatste stukje "wereld", door God geliefd, zalig zal zijn. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is; maar Israël, dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit der werken der wet; want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergenis, en een iegelijk die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Omdat Hij het gedaan heeft.

Omdat Hij het ALLEEN gedaan heeft.

Omdat Hij het doet.

Laat Arons huis Gods goedheid loven,

En zeggen: Roemt Gods majesteit;

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

Laat die God vrezen, Hem nu loven,

En zeggen: Roemt Gods majesteit;

Zijn goedheid gaat het al te boven;

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

Psalm 118:2

D.C.O.

oo00oo