

SCHRIFTMEDITATIE

"Doch Ik zeg u de waarheid, het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden". (Joh. 16:7)

Diep ingrijpende woorden heeft Jezus tot Zijn discipelen gesproken. Woorden, vol tedere liefde en zorg.. maar ook woorden van afscheid en heengaan. De discipelen hadden hun Meester hartelijk lief. Uit Zijn mond hadden ze woorden van eeuwig leven gehoord. Ze zouden wel altijd bij Jezus willen blijven. Hun harten hunkerden naar Zijn glorificatie. Dát zou toch de kroon op Zijn arbeid zijn. Koning zal Hij zijn. Koning der koningen en Heere der heren. Hij zal de vervallen hut van David oprichten. Van zee tot zee zal Hij regeren. Alle koningen zullen zich voor Hem nederbuigen, alle heidenen zullen Hem dienen. En Hij zal leven, en men zal Hem geven het goud van Scheba, en men zal gedurig voor Hem bidden; de ganse dag zal men Hem zegenen. Een koninkrijk, "niet van de wereld" ligt buiten de gezichtskring van de discipelen. O, ze hebben de toekomst al gezien en geproefd. Ze genoten van de juichende schare.. Hosanna, gezegend is Hij die daar komt in de Naam des Heeren. Door de eeuwen heen heeft dit "aardsgerichte denken" geworsteld om van het kruis af te komen... het wonderloze kruis. Vlees en bloed kan zich niet vinden in het woord: Neem uw kruis op en volg Mij. Het verlangen naar de rehabilitatie, hier en nu, blijft smeulen. Duizenden wachten op het woord: Zie hier is de Christus.. of: Zie, dáár is de Christus. Maar nog steeds ligt daar de verlaten Olijfberg. De Meester heeft gezegd: Geloof ze niet. Nog éénmaal zal Hij komen. Als een bliksem, die de wolken doorklieft. Als een dief in de nacht. Want wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Het oude is nabij de verdwijning. Opmerkelijk dat het "Hier en nu" van de moderne theologie wortel heeft geschoten op het rechtzinnig kerkerf. Velen verwachten een

heilstaat hier op aarde. Een christelijke heil-
staat waar vijanden zich geveinsdelijk zullen
onderwerpen. Doch het einde aller dingen is
nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden.
De discipelen van de Heere Jezus werden vervuld
met droefheid, toen ze hoorden van: Haat..Verlies..
Overlevering..Kruisiging. Indien ze Mij vervolgd
hebben, ze zullen ook u vervolgen. Een dienst-
knecht is niet meer dan zijn heer.

"Doch Ik zeg u de waarheid". Jezus zet Zijn weg-
gaan in het goede licht. Hij verklaart het doel
en de nuttigheid van Zijn heengaan. Zijn onder-
wijzing komt tot hen, die dwalen. Hij wil ze
brengen in het rechte spoor. Straks zal Jezus
zeggen: Waren dit niet de woorden die Ik tot u
sprak toen Ik nog bij u was? En: O, onverstan-
digen en tragen van hart om te geloven de Schrif-
ten. Jezus zegt de waarheid. Onze gedachten wor-
den door Hem in een andere richting gedrongen:
Het is u nut dat Ik wegga. Jezus heeft de eer
van Zijn Vader en de zaligheid van Zijn Kerk op
het oog. Hij gaat uit, niet, van wat wij het
beste vinden.. maar van wat het beste IS. Beter
dan wij, weet Hij wat goed voor ons is. Daarom:
Indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u
niet komen. Het komen van de Geest hangt ten
nauwste samen met het gaan van de Zoon. In het
hemelse heiligdom moet Hij verschijnen met Zijn
eigen bloed. Het volbrachte werk hoort voor het
aangezicht van de Vader. Als Vader straks Zijn
rechterhand uitstrekt, tast Hij de Levende, die
dood geweest is... Als de Vader naar de ereplaats
kijkt, ziet Hij het Lam dat in het midden van de
troon is.. Als Vader luistert, hoort Hij de Voor-
spraak.. de Bidder.. de Pleitbezorger. Heilige
wierookgeuren zweven rond de troon. Heiligheid,
rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid zijn
voor het Aangezicht van de Vader. Hij verlustigt
Zich mateloos in de Zoon van Zijn welbehagen.
Welk een grote nuttigheid is er in het weggaan
van de Heere Jezus. Zijn weggaan is heengaan
tot de Vader. Zó zal het goed zijn voor God en
het volk. Op de oude paradijsvraag: Waar zijt
gij?.. zal de tweede Adam antwoorden: Hier ben
Ik, Vader. Zie op Mij, Mijn Vader. Ik heb Uw

Naam verheerlijkt op de aarde. Ook zal de Zoon bidden op grond van het verheerlijkte recht.. Bidden om de Geest der Waarheid.. Bidden om de Trooster. In de troon voert de Zoon het pleit. Wie zal nu op aarde het pleit voeren? Wie zal de kroon van het Lam met paarlen bezetten? Wie zal zondaren overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Wie zal de doden levend maken? Wie zal de droeve harten blij maken?

Wie zal de verslagenen oprichten?

Wie zal het deksel, waarmee het aangezicht van de volken omwonden is, wegnemen?

Wie zal Christus heerlijk maken in de harten? Naar Zijn menselijke natuur is Christus in de hemel en wij zijn op de aarde.

"Maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden". De Zoon zal bidden: Vader, laat nu de Geest, de onwederstandelijke Geest, uitgaan. En de Vader zal zenden. De Heilige Geest zal uitgaan om Zijn zending te volvoeren.

O, er is nog zoveel te doen. Het Luis van God moet vol worden. Alle schapen moeten in de stal. Wie is tot deze dingen bekwaam? Petrus? Johannes? Paulus? Wij? Neen. Jezus weet: Onze kracht is klein. Toch zal het Pinksterfeest zijn. Tot de laatste dag van deze tegenwoordige tijd zal het Pinksterfeest blijven. Het laatste feest is aanstaande.. het loofhutzenfeest. Maar dan is de "hut" het huis des Vaders, met zijn vele woningen. Tot dat ogenblik verricht de Trooster Zijn werk op aarde. Tot dat ogenblik staat in de hemel de troon van Zijn genade. Tot dat ogenblik is Jezus onze Pleitbezorger in het midden van de troon.

Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat Hij ook Mij gegeven is., opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig make, mij trooste, en bij mij eeuwig blijve..

Geliefde lezer.. de nuttigheid van het heengaan van de Heere Jezus naar de Vader is zeer groot. Groter dan wij ooit beseffen. Maar het is die Geest, die ons doet betuigen: Vriendelijk dank, eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus.

Uit U zijn alle dingen. Onpeilbaar diep zijn Uw gedachten. Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastheid. Uw barmhartigheid is grondeloos. Gij hebt Uw geliefde Zoon gegeven. Hem hebt Ge voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden.. Vriendelijk dank, Heere Jezus, voor Uw komst in ons vlees. U hebt Uzelf ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. U bent arm geworden, ja, de armste.. de minste. U liet U slachten. Vriendelijk dank.. óók voor Uw heengaan tot de Vader. Uw aanwezigheid in de troon is ons nodig en nuttig..

Vriendelijk dank, lieve Heilige Geest.. dat U gekomen bent om het hier in orde te maken. Wij kunnen niet begrijpen dat U het uitgehouden hebt om tot dit ogenblik bij ons te blijven. U kwam niet in een paleis vol heerlijkheid. U kwam in een nare rommelschuur, vol ongerechtigheden. Toch heet U: HEILIGE Geest. Hoe groot moet ook Uw welbehagen zijn in het werk van de Zoon. Wij hebben U zoveel verdriet gedaan. Hoeveel smarten hebben wij U doen lijden? Hoeveel water hebben wij op Uw heilig vuur gestort? En nog.. Toch blijft Uw vuur nog branden. Verlaat ons niet ganselijk in dit leven.. Verlaat toch niet Uw verdoolde schapen.. Wil ons in de Waarheid leiden. Heilig ons. Ontdek ons. Troost ons. Zucht in ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus.

Want Uw is't Koninkrijk, o Heer!,
Uw is de kracht, Uw is al d'eer.
U die ons helpen wilt en kunt,
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt,
Die door Uw Geest ons troost en leidt,
U zij de lof in eeuwigheid.

D.C.O.

oo00oo