

SCHRIFTMEDITATIE

"Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere". 1 Cor. 15:58

God geeft de overwinning door onze Heere Jezus Christus. Gode zij dank. Dit blijft de troost, in druk ons toegezegd. Als verlorenen in onszelf.. tóch overwinnaars door Hem. Méér dan overwinnaars. Wij ontvangen immers de overwinning die een ander behaald heeft? Jezus Christus heeft de wereld, de zonde, de dood en de duivel overwonnen. Hij heeft geroepen: Het is volbracht. Het is ons eigen méér acht te slaan op het zichtbare en op ons gevoel, dan op de blijde boodschap van de overwinning. Naar het "zichtbare" moet er nog heel wat gebeuren. Er is werk genoeg. In ons gevoel bevinden we ons verliezers in plaats van overwinnaars.. iedere dag weer. Tenminste.. als we aan onze dwaze zelfvoldaanheid ontdekt worden.

Hoe moeten we de zonden overwinnen?

Hoe moeten we het lijden dragen?

Hoe moeten we de dood in de ogen zien?

Hoe moeten we de wereld overwinnen?

Hoe blijven we staande in de verleiding?

Hoe staan we sterk tegen de machten van deze tijd?

Ellendig, zondig, droevig, blij,
Behoeftig, dwaas, onkundig, dodig,
Ik zing van vrijheid, schoon niet vrij,
'k Heb Jezus alle dagen nodig.

Onwaardig, krachtloos, ongeschikt;
Ontrouw in keus en godsdienstplichten;
Ondankbaar als mij God verkwikt,
Onbuigzaam om voor God te zwichten.

Voorbarig, ijverloos en blind,
'k Ben ras verschrikt, bedrukt, verlegen:

Bleef Jezus dan geen eeuw'ge Vrind,
Hoe kwam ik, worm, door Achors wegen? (B.)

Luther is gestorven. Calvijn is hier niet meer.
Groen van Prinsterer heeft ons verlaten.

Maar kom... laten we dichter bij huis blijven: Bij de "Geliefde broeders". Bij de ellendigen, die genoeg met zichzelf te stellen hebben.. de ellendigen, die de handen voelen verslappen. De nooddruftigen, die als verloren zondaren iets mochten leren van de Genade van onze Heere Jezus Christus. Maar al te spoedig worden ze weggedrongen van de maaltijd van reine wijn, vol vet en merg. Alles staat toch in de weg. Zichzelf staan ze het meest in de weg. En waar ze nu met zichzelf proberen er door heen te komen.. daar overvalt hen de duisternis, de onrust, de onvergenoegdheid. Het bed blijkt te kort om zich daarop uit te strekken en het dek te smal om zich er mee te bedekken. In de weegschaal opgewogen, zijn we minder dan ijdelheid. Wat nu? Met de moed der wanhoop doorvechten? Ik verzeker u in Gods Naam, dat ook die moed der wanhoop zal bezwijken. De goddeloze heeft geen vrede. Erken, dat dit de praktijk van uw leven is...

"Zo dan, mijn geliefde broeders". Wat zegt u? Ik een broeder van Paulus? Jazeker.. indien gij daar blijft in het geloof, dat de Heilige Geest in uw hart ontstoken heeft door het Heilig Evangelie. Het is één hoop.. één kudde.. onder één Herder.. met één doop gedoopt. Daar belijden we van: Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Al Gods kinderen worden door Hem geleerd. Samen zijn ze: Als niets hebbenden, en nochtans alles bezittenden. Samen op weg naar Sion, naar het Lam dat ons kocht met Zijn dierbaar bloed. Wij aanmerken niet de dingen die we zien. Die dingen zijn tijdelijk. Maar wij aanmerken de dingen die we niet zien. Die zijn eeuwig. Of hoort u niet bij de broeders? Bent u van terzijde ingeklommen? Mis kent u de ene doelmatige Deur? Jezus sprak: Ik ben de Deur. Andere deuren zijn er niet. Die de Heere Jezus niet liefheeft, zij een vervloeking.. De Heere komt. Zo dan, geliefde broeders. Nu de zaken er zó bijstaan.. Nu God u de overwinning, waar gij geen hand naar uitstak, in de schoot geworpen heeft: ZIJT STANDVASTIG.. ONBEWEGELIJK.

Bij deze woorden denk ik terug aan m'n kinder-

tijd. Wij speelden wel eens verstoppertje. Als dan de zoeker dicht bij het schuilplaatsje van de gezochte kwam, werd er geroepen: Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Dat betekende: Blijf op je plaats. Kijk, dat is nu ongeveer de betekenis van het woord: STANDVASTIG. Maar waar moet ik dan blijven? Bij de Genade van onze Heere Jezus Christus. Bij ZIJN overwinning. Bij ZIJN geloof, hoop en liefde. Maar ik ben zo ellendig? Blijf daar niet op staren. In uw ellende is het leven niet. Blijf als een ellendige bij de Genade, zo zult gij in alle ellende getroost worden. Die het beloofd heeft, is getrouw.. Die het ook DOEN zal.

Geliefde lezer, zie toch eens hoe de Heilige Geest onze verslagen zielen altijd weer door de boodschap van het heil verblijdt. Ik heb de Genade niet verdiend. Ik ben er niet naar toegekropen om het te bemachtigen. Ik beoogde slechts mijn eigen strijd met een overwinning te bekronen. Zo zou ik gewis voor eeuwig verloren blijven. Maar het heeft God behaagd, naar Zijn eeuwig welbehagen, Zijn Zoon in mij te openbaren. Dáár heeft Hij mij neergezet bij de gekruisigde en opgestane Heere. Daar heeft Hij mij alles vergeven. Er is betaald. God heeft Hem voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. "Broeders", blijf op die plaats. Blijf bij de Genade van onze Heere Jezus Christus. Blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Gelukkig is en blijft Christus de Overwinnaar...

Die Gij besloot te zoeken,
hij ontkomt u niet,
al kruipt hij in de hoeken
van moeite en verdriet.

Gij weet hem wel te vinden
in arbeids schuur,
waar hij zich als een linde-
blad drukt aan de muur.

En mocht hij zich verschuilen
in liefde en plicht,
een kever in rozentuilen
tussen schaduw en licht,

Gij schudt hem uit de bloemen
met tedere spot,
tot hij U zal noemen:
mijn Heer' en mijn God.

(M.)

Niet alleen "standvastig", broeders, óók ONBE-
WEGELIJK. Onbewegelijk?? Ik beef als een espenblad.
De eiken van Basan.. die zijn onbewegelijk.
Let op.. we denken nog eens terug aan ons kinder-
spelletje. Als we weggekropen waren, mochten we
ook proberen een boom of een muur te bereiken
waar we "Buutvrij" waren. Als je nu met je handen
op die boom of muur rustte, mocht de jongen die
naar je zocht, je niet tikken. Kijk, het gaat
mij om het laatste: Als we met onze handen op
die boom rustten, riepen we hard: Buutvrij..
Maar de jongen die naar je zocht, probeerde wel
eens je een duw te geven. Liet je even de boom
los, ja, dan werd je getikt. Daarom was het zaak
om je niet van je plaatsje te laten dringen. Dat
is nu zo ongeveer de betekenis van het woord
"Onbewegelijk".

Bij dat "Onbewegelijk" moet je niet denken aan
een standbeeld. Nee, onbewegelijk is een arme
zondaar die roept: Heere, help.. Heere, jaag dat
gemene ongeloof en het eigen boze ik op de vlucht..
Verlos mij van de boze.

"Onbewegelijk".. ik heb gedwaald als een verloren
schaap. Zoek Uw knecht, want UW GEBODEN HEB IK
NIET VERGETEN. De duivel en de dwaling staan te
dringen als briesende leeuwen. Wij staan te rillen
op onze benen.. Zodan, geliefde broeders, zijt
standvastig, onbewegelijk. Laat u niet wegdringen
door alles wat uw ondergang zoekt..

Ja man, maar ik ben zo'n wankelaar.. Ik nog veel
meer. Dat we rillen van angst is het ergste niet.
Dat we roepen: Ik ellendig mens.. is óók het ergste
niet. Dat we nergens doorheen zien is óók het
ergste niet. Het ergste is als we de Genade en
Ontferming van God verlaten en verzaken om "zelf"
te gaan en om "zelf" te strijden, om "zelf" te
overwinnen.

Er is nog meer: Altijd overvloedig zijnde in het
werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet
ijdel is in de Heere..

Het WERK des Heeren. Wat heeft de Heere gewerkt?
De Heere heeft getrokken tot Zijn lieve Zoon.
De Heere heeft geroepen: Hoort HEM.

En Jezus heeft gezegd: Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb, blijft in Mij en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzoo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, en gij de ranken, Die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo is dan wederom alle roem van het vlees uitgesloten. De Heere kan van ons niets gebruiken. Vlees en bloed zal het Koninkrijk niet beërven. Overvloedig in het werk des Heeren door IN en BIJ Hem te blijven. Hij laat niet varen het werk van Zijn handen. In Hem is alles wat nodig is. Heeft de Geest van Christus, Die in u woont, lust tot nijdigheid? Dat is ONS werk.. niet het werk des Heeren. Het werk des Heeren is: Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid.

Het gaat om ZIJN werk. ZIJN strijd. Niet ik, maar de Genade Gods. De toejuichingen van het Jeruzalem van beneden zijn ons niet beschoren. Toch is onze arbeid niet ijdel.. IN DE HEERE. Straks zullen de schapen vragen: Waar, Heere? Waar hebben we iets gedaan van al die grote dingen die Gij ons noemt? Dan zal Hij zeggen: Voor zover gij dit aan één van Mijn minsten gedaan hebt, zo hebt ge dat Mij gedaan. Maar alle ranken buiten de wijnstok, hoe weelderig zij ook groeiden, worden als werkers der ongerechtigheid vervloekt.

Niet ijdel in de Heere. Wie weet.. misschien is er een lezer, hier of elders, die stilletjes zegt: Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave. Dat komt dan door het "Werk des Heeren". Een hartelijke groet aan al de in Christus geliefden.

Laat vrij het schuimend zeenat bruisen;
D'ontroerde waat'ren hevig ruisen;
De golven mogen door haar woën,

-5-

De stad, het heiligdom, de woning,
Van God, den allerhoogsten Koning,
Wordt in haar muren, t'allen tijd,
Door beekjes der rivier verblijd.