

SCHRIFTMEDITATIE

"Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet; ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE, en Gij vergaapt de ongerechtigheid mijner zonde". (Psalm 32:5)

"Mijn zonde"... daar wil de mens niet aan. Liever zoeken we gemeenplaatsen in de vorm van: ONZE zonden en WIJ zondaren. Dat spreken in zo'n gemeenschapsvorm kan zeker gepast zijn. Hoe vaak lezen we in het Woord van God, dat de profeten zich insluiten bij een hardnekkig en boos volk. Wij hebben gezondigd... Ook bidden we: Vergeef ons onze schulden. In dat gemeenschappelijke is dan iets ontroerends. Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Tóch kan in dat zeggen van "WIJ" en "ONS" een verberging van onszelf schuilen. Vaak is het nodig te vragen: Wat heeft u dan gedaan?? De taal, de voerwagen voor onze gedachten, wordt het meest gebruikt om onze gedachten te verbergen. Welk een afgrond is onze val. Zó diep, dat we onze val in Adam gebruiken om ons vallen te bedekken. Met WAARHEID en leugen blijft de mens een liefhebber van zichzelf en een eerrover van God. Is het dan in de macht van de mens om schuldenaar voor God te worden? Zal God de zondaar vergeving schenken vanwege zijn berouw en boete? Dat zij verre. Wie zou dan zalig worden? Maar het is wel een werk van God, om ons bij aan en voortgang te leren, dat wij onze weg verdorven hebben.. dat ik gezondigd heb en dat ik deed wat kwaad was in Zijn ogen. Daartoe drukt God ons neer. Hij bezoekt ons met de roede en bittere tegenheen. Hij verbergt Zijn Aangezicht voor ons. Hij doet Zijn hand zwaar op de verbergers rusten. Waar Hij komt wordt zonde, zonde en schuld, schuld.. mijn schuld. De Heere heeft duizend wegen en middelen om zondaren te onderwijzen in Zijn recht. Daarom zullen we ons verwonderen over de woorden: Mijn zonde maakte ik U bekend. U en ik kunnen daar niet komen. U en ik verbergen ons achter de anderen.

U en ik weten veel verzachtende omstandigheden ter onze verontschuldiging bij te brengen.

U en ik pleisteren, met alles wat we vinden kunnen de boze zweer toe. We weten dat het niet goed gaat. Onder de pleister woekert de kwaal verder. Maar als iemand de pleister wil verwijderen, duwen we hem weg.. het doet pijn.

Dat God zonden vergeeft is waarachtig waar. Wie is een God gelijk Hij? Die de ongerechtigheid vergeeft? Deze God wil dat wij onze ongerechtigheden als ongerechtigheden zullen kennen. God vergeeft geen gaasjes en pleisters. Hij vergeeft zonden.. overtredingen.. misdaden. Merk toch dat de mens een vijand van God en van zijn zaligheid is.

Gode zij dank. Hij heeft gezegd: Ik zal maken dat zij een walg van zichzelf zullen hebben.

"Mijn zonde".. daar komt de zondaar in het licht. De Heere maakt hem oprecht. Zo worden de huichelachtige bedekselen weggedaan.. "Mijn zonde".

Wat is mijn zonde? Wat is de diepe intentie van mijn boze daad? Wel.. dat ik het zuivere doel en oogmerk mis. Als een pijl vlieg ik door het leven. De pijl mist doel en valt doelloos in de duisternis.. Zó hebben wij het doel verloren.

Er is niemand die zich op God richt. Nu is iedere stap een misstap. Dat is begonnen in het Paradijs, en het zet zich voort in aller leven. Misschien denkt u: De Heere Jezus is toch gekomen? En de Genade?

Zegt dat zo spoedig niet. Denkt ge uzelf te kunnen richten op de Zaligmaker? De Heilige Geest overtuigt van zonde. Van zonde, omdat we in Hem niet geloven. Wéér missen we het doel. We vliegen langs Hem heen.. zoeken onszelf.. de wereld.. onze lust. Waar blijft de roem en de eer voor God, vanwege Zijn onuitsprekelijke gave? Mijn zonde... de zuivere pijl heeft zich moedwillig van God afgekeerd. Moedwillig begaf de pijl zich tot de bedriegelijke boog van de duivel. Deze mensenmoorder heeft maar één doel. Hij schiet de giftige pijlen naar de plaats van eeuwig wee.

Lezer.. hebben we dit mogen ontdekken? Hebben we dat ontdekt in die concrete situatie in ons leven?

De kwade boom brengt kwade vruchten voort.

Is dan alles, alles boosheid
Wat er opwelt uit dit hart?
Is het vrucht van 's vijands loosheid
Die het in zijn strik verwart?

Gij, Gij weet het, God der waarheid,
't Schepsel kent zichzelf niet;
Voor Uw oog is 't alles klaarheid,
Dat door hart en nieren ziet. (B.)

Maar God, Die rijk is aan barmhartigheid, heeft gedachten des vredes gehad. Daarom treedt Hij in de Wet des Geestes des levens in Christus Jezus naderbij. Bij aan en voortgang zullen we erkennen dat het "Mijn zonde" is. Omdat Hij zonde vergeeft zullen we ook zonde hebben. We worden overtuigd. De doelmissende mens wordt getrokken tot de genadige God. Hij, Die alles weet, moet het weten. Hem zal het bekendgemaakt worden. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Zonde is ook: Ongerechtigheid. Het is het recht van God verlaten en zich tot het onrecht begeven. Ongerechtigheid is de afbuiging van de rechte weg en het wandelen op de weg van de dood. Ongerechtigheid is ook het vertrouwen op eigen kracht, eigen wijsheid, eigen hart. We vergeten het Woord van de Rotssteen: IK BEN DE HEERE, UW GOD.

Tegenover het enige en eeuwige leven stellen we ons leven, dat toch niet anders is dan de dood. Zo graven we onze eigen kuil en storten in ons eigen graf. Maar de Heere kwam tot David. In Zijn Licht werden de pleisters ondraaglijk. Zo wordt de zondaar ontdekt opdat hij zich niet langer bedekke met de bedekselen der schande. Goedwilligheid zal de oprechte verzellen.

Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere..

Overtredingen... Dat zijn de zonden in gedachte, woord en werk, die het karakter dragen van de OPSTAND. Overtreding is de afvallige opstandigheid. Kan het nog erger?

Lezer.. kent u dit karakter van de zonde?

Wij zijn gauw met onze pleisters gereed. Adam

zei: Die vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt. Adamskinderen zeggen: Je weet nou eenmaal hoe ik ben.. of.. je moet kunnen begrijpen dat ik zover gekomen ben.. of.. je moet zelf maar eens in zulke omstandigheden verkeren.

Alleenlijk, ziet, zegt de Prediker, dit heb ik gevonden: dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht...

O, dat hatelijk, weerspanning overtreden. Man, vrouw, zoon, dochter... Zonde is OVERTREDING.. is ook opstand en afval. Zonde is niet zomaar een ding. Zonde is vechten tegen God.

Toen God bij David kwam door de mond van de profeet Nathan.. toen kwam ook de overtreding voor de dag.

Maar ik beled, na ernstig overleg, mijn boze daan.....

Heere, hier ben ik... ik heb gedaan dat kwaad was in Uw oog. Ik heb U veracht, toen ik vader of moeder verachtte. Ik heb U bedroefd, toen ik de naaste leed berokkende. Heere, ik ben gans melaats. Neem weg al mijn ongerechtigheden, en geef het goede. Schep mij een rein hart, o God. Toch ligt de "Waarde" niet in het belijden van de zonde en schuld. Wie zal het arglistig hart doorgronden? Wij ervaren zonde en schuld als zondaren. O, hoe zal de reine Jezus onze schuld hebben ingeleefd.

God kan in het belijden van schuld de grond voor de vergeving niet vinden. Integendeel.. Hij maakt Zelf, omdat Hij wil vergeven. onze duisternis openbaar. Dat doet Hij naar de maat die Hij nodig oordeelt. In ieder geval zó, dat we in verwondering zullen uitroepen: En Gij vergaf de ongerechtigheid mijner zonde.

De Heere vergeeft. Vergeeft Hij om mijn belijdenis? Neen, want ik heb geen belijdenis. Hij vergeeft zonde, ongerechtigheid, overtreding. Hij vergeeft menigvuldig. Hij vergeeft om Christus wil. Hoe doet de Heere dat? Hij werkt en versterkt het geloof in het Lam, dat de zonde der wereld wegdraagt. Door belofte en eedzwering troost Hij. Veroordeelde zondaren roept Hij toe:

Ik zal op u niet meer toornen noch schelden in der eeuwigheid. Vriendelijk lokt Hij: Komt dan, laat ons samen richten; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. De Heilige Geest betuigt het ons ook: Dien, Die geen zonde gekend noch gedaan heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. God bedekt de zonde in Christus Jezus. Jezus draagt ze in zijn lichaam op het hout. Dan wist God Jezus weg in het ontzaglijk oordeel der verdoeming. In Jezus bedekt en in Jezus weggedaan. Dat heeft Hem alles gekost. Zo kan God dwaze rebellen rechtvaardigen om niet. Zo zal Hij ook bij de voortgang betonen dat Zijn Naam is Jezus. Zo zal het oude lied tot de laatste dag blijven weerklinken:

Een stroom van ongerechtigheden,
had 'd overhand op mij.
Maar ons weerspanning overtreden,
verzoent en zuivert Gij.
Welzalig dien Gij hebt verkoren,
die 'G uit al 't aards gedruis
doet naderen, en Uw heilstem horen,
Ja, wonen in Uw huis.

Wat zoekt u dan, geliefde lezer? Zoekt u een verbroken en verslagen hart? Hebt u schuld zonder schuldenaar te zijn? Het is erg, héél erg. Toch zoekt gij op de verkeerde plaats. Het is bij Hem alleen. Daarom: Ach, grote Heere.. zie toch eens hoe zwart ik ben. Zie toch eens de zware schuld.. die niet eens met schrik vervult. Ach, bewijs mij Uw genade. Buiten en zonder die genade blijf ik mezelf alles vergeven. Maar voor U verduistert de duisternis niet. De nacht licht voor U als de dag.. en leidt mij op de eeuwige weg. Op die weg wordt gezongen:

Vergeef mij al mijn zonden,
Die Uwe hoogheid schonden.

D.C.O.

000000