

SCHRIFTMEDITATIE

"Gedenkt, vergeet niet".

Deut.: 9:7a

Weldra zal het volk Israël het land Kanaän binnentrekken. Na veertig jaren zwerven in de woestijn, is nu de tijd aangebroken dat God Zijn belofte gaat vervullen. Mozes zal het volk niet inbrengen in het beloofde land. Wel mag hij afscheid nemen van zijn volk in lering en vermaan. Wij vergaan.. het Woord blijft staan.

We hebben weer enkele herdenkingsdiensten achter ons. Op veel plaatsen in ons land werden herdenkingsdiensten gehouden... 31 oktober, Hervormingsdag. Luther slaat zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. We hebben dankdagen gehouden voor gewas en arbeid. Alles is weer meegevallen. Veel mensen zijn zonder werk. Toch hebben we nog genoeg te eten en te drinken. Natuurlijk.. er wordt geklaagd aan alle fronten. De goddeloosheid vreet door in alle levensverbanden. Duizenden kinderen worden door ons zogename humane volk vermoord. En wie zal de slachtoffers van de geestelijke moord tellen? Toch zijn er nog zo veel plaatsen waar het Evangelie wordt verkondigd. Bij duizendtallen komen de goede boeken van de persen. De boekenplanken buigen onder het gewicht van de godsdienstige werken. Is er ooit een tijd geweest waarin het licht zó helder scheen? Zeker.. we kunnen wijzen op het verval van leer en leven.. de toenemende wetteloosheid. De aanvallen op de leer van profeten en apostelen worden heviger. 't Is allemaal waar. Maar is dat de schuld van het licht? Geenszins. Het is ons eigen boze hart.. ons versmiden van het Evangelie van Gods vrije genade.. onze miskenning van het algenoegzame werk van de Heere Jezus. Iets of iemand herdenken gaat nog zo'n beetje. We noemen jaartallen, namen..memoreren de belangrijke gebeurtenissen enz. Neem nu de herdenking van onze gevallenen op 4 mei. Nog schrijven de lidtekenen bij velen. Zij denken aan geliefden, wier plaatsen ledig zijn. Voor zoveel anderen is het slechts een holle traditie.

't Is nu eenmaal voorbij.. de doden keren niet meer weerom. Ze zijn gevallen om niet meer op te staan. Ook de bevrijding wordt herdacht. Velen hebben de knellende banden van de vreemde overheerser aan den lijve niet gevoeld. Goed, een daagje vrij.. een beetje vrolijkheid.. wat wou je nog meer?

Waar is de innerlijke blijdschap?

Hervormingsdag.. We kijken in de boeken..nemen enkele gegevens in ons op.. spreken met gloed en verwe over ons erfgoed. Het erfgoed der reformatie en het erfgoed der vaders. En verder???

Is er in ons leven de blijdschap vanwege de rechtvaardiging van de goddeloze in Christus?

Kennen wij iets van de her-vorming? Dat is geen mensenwerk. Integendeel. 't Is juist een aflaten van alle mensenwerk.

Wij zijn gevormde mensen. Misvormd door de zonde en de duivel. In die vorm behagen wij onszelf.

Nicodemus was ook een gevormd man. Jezus sprak tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien.

Merk op... het vlees, vroom of goddeloos, probeert zich in topvorm te demonstreren. Maar God walgt van onze vorm. Die in het vlees zijn kunnen Gode niet behagen. Groot en ingrijpend is de werking van Geest en Woord. Het is een Wedergeboorte, om in de genade van de Heere Jezus te mogen ademen. Dat zouden wij uit onszelf nooit doen. Wij wilden in vorm blijven.

De tollenaar was een her-vormde man. Hij werd overtuigd van eigen verlorenheid en de genade van God. Zo viel hij uit zijn eigen vorm, en riep, als een ongereformeerd mens in zichzelf, om genade.

Nu ja, dat wij over genade spreken is verklaarbaar. Wij zijn immers Hervormd..Gereformeerd.. Oud.Ger. Synodaal of Uitgetreden..Art. 31 of buiten verband..

En wat zou je denken van Hervormd Gereformeerd? Dat lijkt wel op dubbel dik. Dat is nou werkelijk Topvorm. Maar dat een tollenaar.. een zondaar, om genade gaat stamelen..dát is een wonder.

Dan worden we gereformeerd in omgekeerde richting. Laat mij trachten dat iets te verduidelijken:

Ik meen dat vroeger een leger soldaten gereformeerd werd. Er werd een onderzoek ingesteld naar de algehele gezondheidstoestand van de strijders. De kneusjes en de manken, de beschadigden en de gebrekkigen, ja ieder die niet in vorm was, werd er uit gereformeerd. Dat waren de afgedankten. Zij vormden een gevaar voor de sterken. Slechte appels steken de goede appels aan. Tegenover de afgekeurde soldaat Tollenaar stond de zichzelf goedkeurende wachtmeester Farizeër. De wachtmeester was grotelijks verblijd dat hij niet behoorde tot al die andere kneusjes. Voor hem zat er wel een soldij verhoging in. Voor soldaat Tollenaar zat er geen beroep op art. 31 in. Het recht van appél gold niet voor hem. Afgekeurd is afgekeurd. Als we deze verklaring nu even mogen verwerken in de praktijk... dan zouden we dit krijgen: Gereformeerd=afgekeurd. Hervormd=afgekeurd. Hervormd gereformeerd=dubbel afgekeurd. Christelijk gereformeerd= Op Christelijke manier afgedankt. Artikel 31= is nog lang niet afgekeurd. Oud-Gereformeerd= levende uit de afkeuringen van de oudjes. Ger.Gemeenten= afgekeurde studenten. Uitgetreden Ger.Gem. in Nederland= strenge keuring van de afgekeurden om een keurlegertje te vormen voor het achterhoedegevecht.

We hebben ook nog een apostolische kerk. Die mensen houden niet van een ingeblikte Paulus. Ze hebben liever vers vlees. Een poosje geleden heb ik nog een foto gezien van zo'n echte apostel.. 't was een héél dikke man met een slobberpak.

Lieve lezer.. je moet niet boos worden. Heus, ik doopte mijn pen niet in venijn. Hoogstens zie je een paar pretlichtjes tussen de regels glimmen. Tevens bied ik m'n excuus aan voor het passeren van zoveel niet genoemden. Inzonderheid mijn geliefde oom Piet, dienaar van de Ger.Gem. H.V. Je mag raden wat die H.V. te beduiden heeft. Maar kom, als we op deze manier doorgaan word ik straks uitgemaakt voor een buiten-verbander.

Mozes zegt: Gedenkt, en vergeet niet...

Vóór hem zijn de duizenden verzameld..Israël. Duizenden hebben het leven gelaten in de vreselijke woestijn. Ze mochten niet ingaan in het Kanaän van hier beneden. Ongeloof en opstand wordt gestraft. Mozes moet ook achterblijven. Graag had hij met het volk doorgetrokken, maar de Heere staat het hem niet toe. Mozes.. vóór hem de bloem van de natie. Hij ziet ze staan, de mannen in de kracht van het leven.

Zij mogen toch maar verder. De droefheid om het verlies van zoveel geliefden wordt getemperd door de blijdschap van de nabije erfenis.

Zij zijn de uitverkorenen. Mozes weet iets van het boze hart.. de goddeloze Hamansnatuur. Hij weet wel van het: Wij, Calvinisten.

Daarom zegt hij: GEDENKT. Waar moeten ze aan denken? Dat de HEERE hun God is. Dat Hij groot is in barmhartigheid. Dat Zijn goedheid het al te boven gaat. Gedenkt, vergeet niet. Wat moeten ze niet vergeten? Dat ze goddeloze zondaren zijn. Veel erger zondaren dan de "wereld". Mensen, die zondigen tegen de HEERE. Mensen, die overtreden onder de wolk en vuurkolom. O, welk een jammerlijk volk. 't Is het slechtste volk van de hele wereld. Minder dan de beesten der aarde.

Volk.. gedenk en vergeet niet, dat gij de HEERE, uw God in de woestijn zeer vertoornd hebt; van dien dag af, dat gij uit Egypteland uitgegaan zijt, totdat gij kwam aan deze plaats zijt gij wederspanning geweest tegen de HEERE. Volk, vergeet niet. Niet om uwe gerechtigheid, noch om de oprechtheid uws harten komt gij erin, om het land te erven. O volk,.. de HEERE heeft geen lust tot u gehad boven alle andere volken, want gij waart het minste van alle volken; maar omdat de HEERE ulieden liefhad, en opdat Hij hield de eed, dien Hij uwen vaders gezwoeren had. Gedenkt, vergeet niet. Het zijn Gods goedertierenheden dat wij niet vernield zijn. Het is Zijn liefde dat Hij ons her-vormd. Het is louter genade als we leren uit genade zalig te worden. We komen niet tot de erfenis vanwege de oprechtheid van ons hart. Ook niet om onze eigen gerechtigheid. Nee.. onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Wij komen alleen binnen

door éénzijdige liefde en Verbondstrouw.

Hervormingsdag..Dankdag. Gedenkt en vergeet niet.
Om ons kan geen aardappel boven de grond komen.
Indien de HEERE ons vergold naar onze zonden..
ach eeuwig zouden we onze tongen kauwen...

Vergeet niet: Ik, ellendig mens..

Vergeet niet: Wie meent te staan, zie toe dat hij
niet valle.

Vergeet niet: Die in onze lage staat,
Ons genadig bood de hand.

Vergeet niet: Dat wij de dood verdiend hebben.

Vergeet niet: Dat wij vergeters zijn.

Vergeet niet: Dat Hij NOOIT vergeet wat er ge-
schied is op Golgotha.

Wij hebben geen hart om te gedenken. Maar Hij
heeft gezegd: Dan ZULT gij gedenken aan uw wegen,
die niet goed waren.. Dan ZULT gij een walging
van uzelf hebben.

Genade.. Louter genade.. Genade alléén.

Verloren zonen en afgedwaalde dochteren..Gedenkt
ge niet aan Zijn goedheid en barmhartigheid?
Zult ge Zijn goedheid eeuwig verachten? Of zal
de HEERE u achtervolgen om u te vangen in de
koorden van Zijn eeuwige liefde?

Kan het zijn.....

Dat gij in tijd van vree en vreugd,
Met tal van vrienden om u heen,
U uitermate hebt verheugd
En Vader zat zo triest alleen
In Zijn groot Huis, alleen bij nacht,
Alleen bij dag, rijk- maar alleen
En heeft vergeefs uw stap gewacht,
Maar alle klokken tikten: neen.....

Ik peinze: kan het mogelijk zijn,
Dat Hij toen, droef en wachtsmoe,
Dan luister van Zijn zonneschijn
Met één hand éven dekte toe,
Dat Hij het verre land, waar gij,
Met vreemden spilde wijn en brood,
Met Zijn genade ging voorbij
Eén wijle.... en daar was hongersnood...

En gij begeerde wild den draf
Te mogen eten, dien het zwijn
Opslurpt' en niemand gaf
U dien- kind, kan het zijn,
Dat gij toen raadloos opgestaan
Zijt, om met weif'le schreeen
Den weg naar Vaders Huis te gaan?.....

Ik wete niet - ik peinze alleen.....

Hervormingsdag..Dankdag..Kerstfeest enzv.
Hoe komen we erdoor? Hoe zullen we het betere
Vaderland ooit binnengaan?

Gedenkt en vergeet niet: Wat bij de mensen on-
mogelijk is, is mogelijk bij God.

Niet wij...maar HIJ heeft gedacht aan Zijn Genade.
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.....

D.C.O.

oo00oo