

SCHRIFTMEDITATIE

"De duisternis gaat voorbij en het waarachtige  
Licht schijnt nu". 1 Joh. 2:8b

Wat is de reden dat we zouden horen naar het oude in Christus nieuwe gebod? Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod: hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig....

Waarom? DE DUISTERNIS GAAT VOORBIJ.. daarom.

Duisternis..donker.. De klanken zijn ons vertrouwd. 't Lijkt of ze ons iets van de werkelijkheid laten proeven. God is een Licht. In Hem is gans geen duisternis. Die in God is, leeft in het Licht. Die buiten God is, sterft in het duister. Eens wandelden wij in het licht van Gods Beeld. Toen kwam de zonde.. de duisternis.. de dood. Een onzalige fontein ontspringt in onze val. Job sprak van een land der duisternis en der schaduw des doods, een stikdonker land als de duisternis zelve, de schaduw des doods en zonder ordeningen, en het geeft schijnsel als de duisternis... Buiten God is het donker. Wij bevinden ons in de "macht der duisternis". En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heengaat. De dichter Keuls schreef:

En wie van dit verward bestaan  
De donkerheid niet tracht te peilen  
Zal als een schaduw henengaan  
En nimmer in het licht verwijlen..

dieper

Toch moest hij bekennen, dat de duisternis was dan hij dacht:

Genaderd tot den drempel van de nacht  
Had ik om in te gaan meer de kracht;  
Ik wist nog niet hoe zwart en zwart verschillen  
Een zo zwaar duister had ik niet verwacht..

Duisternis--vervreemding--zonde die de dood baart.  
Het is de woeste chaos zonder de bezwangerende werking van de Heilige Geest.

Ach, waarom beslaat de onnutte mens de aarde?  
Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn ge-  
schapen? Ik hoor de oude Bilderdijk murmelen:

Wat 's den blinden  
't Ondervinden  
Van het licht,  
Zo 't zijn stralen  
Onder 't dwalen  
Op hen richt?  
't Geeft hun ogen  
Geen vermogen  
Om te zien;  
't Zijn de handen  
Aan de wanden  
Die hen bijstand moeten biên.

Op U hopen  
Die 't ons opent,  
Bleef 't gezicht  
In dit duister  
Naar Uw luister  
Heen gericht;  
Maar-wat zag ik?  
Wat vermag ik,  
't Graf ten buit.  
Blind geboren  
Is 't verloren  
Zo Gij 't oog mij niet ontsluit.

Immer droever,  
Thans op d'oever  
Van het graf,  
Onder 't breken  
Van den weken  
Wandelstaf,  
Strek ik de armen  
Onder 't kermen  
't Uwaart heen.  
Zij me in 't donker  
Slechts één flonker  
Van Uw heilzon afgebeên...

De duisternis gaat voorbij.. Dat is toch een on-  
gehoorde vreugdeboodschap. Wie heeft zulks kun-  
nen bedenken? 't Is in geen mensenhart opgeklom-  
men. Het is God, Die gezegd heeft dat het Licht

uit de duisternis zal schijnen. Buiten het Beeld van God is niet dan duisternis. Maar God heeft Zijn Beeld nabij gebracht. De niet begripende duisternis heeft het waarachtige Licht niet uit kunnen blussen. God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon; welke Hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door Welke Hij ook de wereld gemaakt heeft; Dewelke, alzo Hij is het AFSCHIJNSEL Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte BEELD Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf teweegebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen...

De duisternis GAAT voorbij omdat de duisternis voorbijgegaan IS. Het Licht der wereld is gekomen in onze duisternis. In de donkere hof kwam de zwarte duisternis over Hem. Maar Hij heeft de beker vol beroering niet geweigerd. Het Licht schijnt uit de duisternis. Hij werd genageld aan het kruis.. O Job.. weet je nog wat je zei, toen je je geboortedag vervloekte? Toen zei je: Die dag zij duisternis; dat God naar hem niet vrage van boven; en dat geen glans over hem schijne. Dat de duisternis en de doodsschaduw hem veronteinigen; dat wolken over hem wonen; dat hem verschrikken de zwarte dampen van de dag. Die nacht, donkerheid neme hem in; dat hij zich niet verheuge onder de dagen des jaars; dat hij in het getal der maanden niet kome. Ziet, die nacht zij eenzaam; dat geen vrolijk gezang daarin kome. Dat hem vervloeken de vervloekers van de dag, die bereid zijn hun rouw te verwekken. Dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden; hij wachte naar het licht en het worde niet; en hij zie niet de oogleden van de dageraad...

O Job.. heden gaat je geboortedag in duisternis onder. Een eeuwige donkerheid legt zich om het Licht der wereld. Over Zijn lippen komt geen vervloeking. O, dat Hij ons niet vervloekt. Wij, die Zijn kroon hebben gevlochten en Zijn beker

gevuld.

Hij heeft gebeden: Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Hoe zal een mens dit kunnen begrijpen? Hoe schijnt het licht uit de duisternis?

In het verhaal "de Kreutzer-sonate" wordt verteld hoe Wasja z'n vrouw van het leven beroofde. Vlak vóór ze stierf, liep hij tot vlak bij haar. Met moeite hief zij haar ogen, waarvan er één blauwgeslagen was, naar hem op. Hórtend sprak zij: Je hebt je zin gekregen, je hebt me vermoord. Ja, jij hebt je zin.. ik haat je...

O, wat een duisternis in deze schuldige mensen. Maar Hij, Jezus, riep uit de duisternis tot Zijn God. Ziet toe.. Job en Jeremia.. Hier is uw nieuwe geboortedag. De eerste gaat in vloek ten onder. De tweede licht als de dag. WANT DE DUISTERNIS GAAT VOORBIJ. Het zonlicht schijnt vriendelijk neer op de kruisheuvel en de ashoop. De duisternis is voorbij en het waarachtige Licht schijnt nu. Ik weet, mijn Losser leeft. Heden schijnt het waarachtige Licht. Het is immers Anno Domini 1977? Het jaar onzes Heeren? De duisternis moet wijken voor het Licht. Er is licht gezaaid voor Sion. Vervolgers van het Licht worden verkondigers van de blijde boodschap. Velen uit Aärons huis werden het geloof gehoorzaam. In duizenden harten werd de duisternis door het Licht overwonnen. De Heere deed dagelijks toe tot de gemeente. Zo wordt de heerschappij van duivel en zonde door het Licht gebroken. Zing vrolijk, gij ontvruchtbare. Gij zult uw broeder niet haten. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Nu kan het duister in ons en om ons bezwaren en bedrukken. Toch zal het moeten wijken voor het waarachtige Licht. Eenmaal komt de volkomen verlossing van zonde en dood. Dan zal Hij alles in ons zijn. De duisternis lijkt de overwinning te gaan behalen. Wijze en dwaze maagden vallen in slaap. Maar toen de duisternis diep was, klonk de roep: Ziet, de bruidegom komt.. gaat uit hem tegemoet. De duisternis gaat voorbij.. Gods wijsheid is

groot en zeer te prijzen. Hij heeft de duisternis aangevat en tot een teken van licht gemaakt. Hoe groter de duisternis, hoe lichter de toekomst. Duisternis als lentebode. Als ge geen hand voor de ogen zien kunt, zo weet, dat de verlossing nabij is.

Geliefde lezer... Het waarachtige Licht schijnt nu. De duisternis wordt verdreven. De dood is verslonden tot overwinning. Ja, door onze ogen gezien zou je het tegendeel moeten konstateren. Je zou zeggen: De dood zal ons allemaal verslinden. Maar het geloof hoort de stem van de Meester: Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.

Nee, de zachte krachten zullen het niet winnen.  
Nee, de brute krachten zullen niet triumferen.  
Nee, de walmende lamp van de humanist gaat uit.

Christus zal overwinnen. Johannes schrijft: En ik zag, en zie, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog, en Hem is een kroon gegeven; en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne...

Arme vriend of vriendin.. de duisternis gaat voorbij.

Want Hij verlost het volk, door druk gebogen;  
Maar werpt ter neer, die groot zijn in hun ogen.  
Door U, o HEER', geeft mijne lamp haar licht;  
Mijn God, verdrijft de nacht uit mijn gezicht.

Help ons, barmhartig Heere.

D.C.O.

oo00oo