

SCHRIFTMEDITATIE

"Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid".

Psalm 97:11a

En God zeide: Daar zij licht; en daar werd licht. En God zag dat het licht goed was.. Welk een kostelijke gave is het licht in Gods scheppingswerk. Het werd gezaaid. Later geconcentreerd in de hemellichten. Zonder licht is het leven onmogelijk.

Eerst schiep God de ongeordende, woeste en ledige aarde. Op die aarde zweefde de Geest van God. Dan maakte God scheiding tussen licht en duisternis. Straks baadt de schepping in het licht.

Licht..kleuren..warmte..leven..ogen.. 't hoort alles bij het leven.

De mens werd geschapen in het licht..op een klaarlichte dag. Die mens hóórt in het licht. Hij is immers een rechtvaardig mens? Hij mag gezien worden, en hij mag zien. Zien..de kleuren van het licht, de dieren, de planten en de bloemen. Mensenogen mogen weerlichten het licht.

Wel is daar ook de nacht, die ons herinnert aan de woestheid en ledigheid van de ongeordende aarde. Maar de duisternis is niet hetzelfde als de nacht. De heerschappij is aan de duisternis niet gegeven. God gaf de kleine lichten om heerschappij te hebben in de nacht. Met miljoenen sterren is de hemel bezaaid. In de schepping zal de nacht geen heerschappij voeren. De nacht wordt gebroken door het hoopvolle lichten.

Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid. Mensen van het licht wandelen in een hof vol licht. En God zag het licht, dat het goed was. Hij noemde het licht "dag".

Het heeft de mens niet goed gedacht in het licht te blijven. Hij verkoos de duisternis boven het licht. Door de zonde hoort de mens

het rijk van de duisternis toe. Hij verzondigde alle licht en leven. Hij beroofde zich van God en alle gaven. Zo kwam de duisternis over ziel en lichaam...Schrik in het geweten...Gevoel van naaktheid..Vlucht in het duister. De mens vreest het licht. Hij durft zich niet langer te vertonen. De onrechtvaardige zoekt de duisternis en kan tot het licht niet komen. Zijn werken zijn boos. En die kwaad doet, haat het licht.

Duistere hellemacht maakte contact met het licht. Nu is het licht uitgevallen. Heden maakt de mens deel uit van het rijk der duisternis.

HET LICHT IS VOOR DE RECHTVAARDIGE GEZAAID.

Waar zijt gij? Waar is de rechtvaardige? Geen antwoord. Wij hebben gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. Allen zijn afgeweken. Kennis, gerechtigheid en heiligheid zijn verre van ons.

"Wachter", wat is er van de nacht?  
De morgenstond is gekomen, en het is nog nacht.

MAAR GOD, DIE RIJK IS IN BARMHARTIGHEID, HEEFT ZIJN GENADE GEOPENBAARD ALS LICHT IN DE DUIS-  
TERNIS.

Eeuwigheidslicht valt in de stervende tijd. God begeeft Zich tot de duisternis. Zijn handen zijn gevuld met licht. Wederom is Zijn sprake: Er zij licht.

"Wij geloven, dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende, dat zich de mens also in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen, en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen, en hem gelukkig te maken".

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een

groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. God triumfeert over de duisternis. Eeuwig licht zaait Hij in de tijd. Hij zaait in donkere grond. Belofte-woorden zaait Hij in de nacht. Uit Zijn eeuwig licht zaait Hij de Rechtvaardige. Licht zaait Hij in de harten van onrechtvaardigen.

Onrechtvaardigen zijn rechtvaardig in de omhelzing van de belofte aangaande het Zaad. De Heere rekent het hun tot gerechtigheid. Hij maakt scheiding tussen duisternis en licht. Het besluit baart. Van alle eeuwigheid heeft de Vader het licht gezaaid.

Lang voor Zijn vraag: Waar zijt gij? op de aarde klonk, werd reeds het antwoord gegeven: Zie, Ik kom; Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen...

In de nacht, hoe zwart, hoe dicht,  
Ontstak Hij weer het levenslicht.

Waar is de rechtvaardige? Hij is gekomen in onze duisternis.

Een Licht, zo groot, zo schoon,  
Gedaald van 's hemels troon.

Hij is het waarachtige Licht. Jezus zeide: IK BEN HET LICHT DER WERELD. Die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Deze rechtvaardige Zaligmaker heeft recht op het licht. Maar Hij heeft Zichzelf ontledigd. O, welk een bange nacht heeft Hij moeten doorworstelen. Hij werd eerst Zelf gezaaid in de donkere aarde. Hoe bang was de weg van het gezaaide licht. Hij is de doodsdonkere duisternis ingegaan. Nachten heeft Hij gezocht, geroepen, geweend.

Hij, het Licht, in de duisternis. Hij, de Rechtvaardige, voor de onrechtvaardigen. O, die donkere hof....

Toen Gethsemané Zijn klachten  
in dien aakligsten der nachten,

in dien bangsten strijd vernam;  
daar de Paaschmaan somber lichtte  
op dat hemelsch aangezichte  
van 't verzoenend bloedzweet klam.

Jezus ziel is geheel bedroefd, tot de dood  
toe. Het licht begint te wijken van de Recht-  
vaardige.

O, stervend zaad, van God terneer geworpen..

Golgotha, gij zaagt dat wonder.  
't Licht der heerlijkheid gaat onder.  
en het daglicht keert tot nacht.

De aarde nu was woest en ledig. Hemellichten  
werden uitgedoofd. Duisternis op de afgrond.

"Man van smarten", waar is Uw God? Waar is  
het licht voor Uw doodsbedroefde ziel? Hoe  
zult Gij opgaan uit dit aardeduister?

Toen opende Hij Zijn bebloede lippen. Het ge-  
zaaide Licht schreeuwt uit de duisternis: Mijn  
God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?  
Het Zaad voelt Zich geworpen uit de handen van  
de Zaaier.

En toch...Hij klemt Zich vast, in een onmeet-  
baar geloven, aan God, aan het Licht.

In het paradijs bleef de zon aan het firmament.  
Maar o, de prijs is zwaar..het offer ontzag-  
wekkend. Uit het openberstende zaad spruit  
het licht.

Hoe smartelijk viel Hem dit lijden.. Hij zeide:  
Ik heb tevergeefs gearbeid, Ik heb Mijn kracht  
ijdel en onnut toegebracht; gewisselijk, Mijn  
recht is bij de Heere, en Mijn werkloon is bij  
Mijn God.

EN GOD ZAL HEM GEVEN TOT EEN LICHT DER HEIDE-  
NEN. Het is Volbracht. De zon schijnt weer.  
De Rechtvaardige ligt in het graf. Maar het  
Licht van Gods Liefde en Recht is over Hem..  
Sta op, Mijn Zoon..de nacht is voorbijgegaan.  
De heerschappij van de duisternis is gebroken.  
Ik heb U gegeven de heerschappij over dag en  
nacht.

HET LICHT IS VOOR DE RECHTVAARDIGE GEZAAID.

Hoe groot en schitt'rend is Zijn eer,  
Door 't heil aan Hem bewezen.  
Hoe is Zijn roem gerezen,  
O alvermogend Opperheer,  
Wat glans, wat majesteit  
Hebt Gij dien Vorst bereid..

Hij, de Vorst der aard'. Is die hulde waard.

En u, geliefde lezer? Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid. Bent u al een rechtvaardige? Ge zegt: Neen, ik ben een zondaar, geheel melaats. Maar gelooft ge ook in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt om niet? Dan zijt ge toch een rechtvaardige. Dan behoort ge tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

En zegt ge bij uzelf: 't Is alles zo duister in mij. Waar is toch het Licht?

Bedenk dan dat het Licht gezaaid is. De morgenster zal opgaan omdat Hij opgegaan is. Het waarachtige Licht schijnt nu. De duisternis gaat voorbij.

Alle nevels zullen worden weggevaagd. In de grote bruiloftszaal branden alle lampen. Hij brengt alles in gereedheid. Eeuwig zal het Lam ons verlichten.

De Heere is God, Die ons Licht gegeven heeft. Hij heeft gezegd dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Hij schijnt ook in de harten van zondaren, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

Door Zijn Licht zien we het licht.

Is de duisternis groot vanwege al onze zonden? Heere, zend Uw licht en Uw waarheid. Och Heere, het licht heeft uitnemendheid boven de duisternis en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Wees mij genadig.

Hij heeft gezegd: Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan..

Waar dan heen? Met alle duisternis tot Hem gevloeden. Maar ik kan er niet doorheen kijken? Ik ook niet.

Zijn Woord is een licht op ons pad en een lamp voor de voet. Je hoeft niet zo ver vooruit te kijken. Heden, indien gij Zijn stem hoort. Heden is het de welaangename tijd. Heden is het de dag der zaligheid.

O Heere, laat Uw aangezicht over Uw erfenis lichten. Gij weet van de duistere plaatsen des lands en de woningen van geweld? Gij weet van onze nacht. Laat ons de ster volgen. Trek ons.. wij zullen U nalopen. Laat ons Uw Naam prijzen. Maak ons tot kinderen van het Licht. Donkerheid moge de aarde en de volken bedekken.. Maar als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt. Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde.

Het licht werd gezaaid in donkere aarde. En laat na de sabbat begon het te lichten... Vreest gijlieden niet, want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan.

Hoe lief'lijk zal de leeuw weer met het lam verkeren en -wolven die wij waren- beminnen daar Uw Lam, dat naar Uw Raad in liefde 't oordeel op Zich nam, waardoor men Vader, Zoon en Geest in eeuwigheid zal eren.

D.C.O.

oo00oo