

"En Hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mij naam is Legio: want wij zijn velen".

Marcus 5:9 (vervolg)

O Verbreker aller banden,  
 Gij die ons vertrouwen zijt,  
 bij wie schade zelfs en schande  
 hemel wordt en heerlijkheid,  
 tuchtig Adams trotse zonen  
 in hun eigenzinnigheid,  
 tot'G uw aangezicht zult tonen  
 en hen uit de kerker leidt.

Kom toch om de macht te breken  
 van de vorst der duisternis;  
 geef in ons bestaan een teken,  
 dat de zege zeker is;  
 hef ons op uit onze zonden,  
 werp de duiv-len bij ons uit,  
 want de vrijheid moet gevonden,-  
 Heer' vervul Gods raadsbesluit!

Als de bezetene Jezus van verre ziet, loopt hij toe en aanbidt.

Wat is dit? Waarom, o waarom snelt deze bezetene Jezus tegemoet? Waardóór ligt hij daar aan de voeten van Jezus? Is het Jezus macht over de duivelen? Daagt Hij de duivelen voor zijn aangezicht? Toont Hij daardoor Zijn macht over de boze geesten? Of is het de trekkende liefde van de Vader? Geeft Hij de bezetene een ogenblik van bewustzijn? Is er in dit aanbidden reeds een ogenblik van doorbraak..een schreeuw van de mens in nood? Wie zal het zeggen en wie zal hier onderscheiden. In de praktijk van het leven kom je steeds meer tot de erkentenis: Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand. Eén ding is zeker: Er hangt een Woord tussen de graven.  
 Een Woord van Almacht en Genade.  
 Een Woord van scheiding der geesten.

Een Woord dat ingaat tot in het diepst der ziel.  
Een Woord dat de hel doet beven.  
Een Woord dat de boze geesten met verbijstering slaat.

Jezus heeft BEVEL gegeven. Bevel tot de uitgang. Ga uit onreine geest. Ga uit van de mens. Nu richt de mens zich op.

De duivelen richten zich op. Zij schreeuwen door slangen en mensen: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zoon Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt. De boze geest wil van Jezus af. De geesten vrezen de pijniging vóór hun definitieve ondergang. Mensen...dát is het vermaak van de duivelen: Zij pijnigen de mensen, maar willen zelf niet gepijnigd worden.

In het pijnigen van de mens ligt de zelfbevrediging van de onreine geesten. Dat is hun verademing in de tussentijd. Hun vreugde ligt in onze wanhoop. Hun blijdschap ligt in onze verdoemenis.

Wie zal hier verlossen? Wie zal scheiden wat door de zonde tot één geest geworden is?

Mens en satan? Ontreddering. Duivel en mens in de ontreddering. Nóg heeft de duivel een sterke bevrediging. Bevrediging in het kapot maken van mensen en beesten.

Dát is de "betrekkelijke" rust van satan, als hij stervelingen kan terroriseren. Dát is het recht dat hij doet gelden. Het WOORD is gekomen. 't Is een Woord van scheiding. Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten. Ga weg, boze geesten. Jezus zet de voet op de kop der slang. Slangen, f spat in het rond. Jezus..Redder..Ruimtemaker. Hij komt de slang verpletteren. Halleluja, o mijn ziel. Wie zal de machtige de vangst ontnemen? Niemand? Hij. HIJ ALLEEN.

Doe toch zo grote dingen  
aan mij, benauwde man,  
dat daar Uw engelen zingen  
in eeuwigheden van.

Uw goedheid en het wonder  
dat niet kan zijn vol-eerd,  
dat is dat Gij een zondaar  
zo zalig hebt bekeerd.

En Jezus vroegde hem: WELKE IS UW NAAM???

Mens, hoe heet je? Geef je eens bloot. Laat  
Mij de wonde zien. Wie ben je? Deze vraag raakt  
de wortels van ons bestaan. Deze vraag raakt  
ons diepste ik. Wie ben je? Wie ben ik?

O God, wie ben ik? De dief wil geen dief wezen.  
De moordenaar wil geen doodslager zijn. De  
hoereerder wil geen hoereerder zijn. De laste-  
raar wil geen leugenaar zijn. Wij leven in een  
waan.

Een masker dragen we. Moet het allerdiepste,  
het allerellendigste bovenkomen? Moet ik naakt  
aan de dijk? Ben ik uit de vader de duivel?

O God, ik verga. Ik kan niet en toch moet het.  
In de vraag naar de naam ligt de vraag naar on-  
ze diepste intentie.

Wie ben ik? Adamskind, wie ben je? De omhulling  
wordt weggerukt. Diep snijdt het mes. O, wie  
ben ik? Wie ben ik voor God? Wie ben ik voor de  
naaste? Wie ben ik voor mezelf? Mijn wereld  
stort in. Fundamenten worden blootgewoeld. Wie  
bent u? Wie zijn wij? Kom voor de dag, waan-  
zinnige..Kom in het licht. Al wat openbaar  
maakt is licht.Daar sta ik. Ik ellendig mens..  
van de duivel bezeten. Ik sta voor de diepste  
vraag aangaande mijn bestaan. Wee mijner. De  
kroon is van mijn hoofd gevallen. Een puin-  
hoop..een puinhoop..

Mijn naam is LEGIO, want wij zijn velen.  
"Legio", dat is het woord voor de Romeinse  
heerscharen.

Legioen...de alles verpletterende macht van de  
soldaat..blinkende zwaarden en spiesen.

Legio, duizend maal duizenden.

Legio..mens, je bent verloren.

Mens, je wordt verpletterd in een plaats der draken.

Mens, in jou is geen kracht tegen zo grote menigte.

Welke is uw naam? Zeg het maar: Mijn naam is Legio. Maar zo heet je toch niet? "Legio" is toch de aanduiding van de menigte boze geesten die in jou woeden?

Zò schrijft de satan zijn naam door onze naam heen. Hoe moet ik onderscheiden? "Legio", legioenen zijn op de been om de wereld te onderwerpen. Dreunende laarzen..bogen, speren, dolken. Een wereld in de greep van de keizer en zijn legioenen. Een mens in de macht van de legioenen van de hel.

Hoe is uw naam? Wie ben je? Een vraag die alles omkeert. Wie ben ik? Ja, ook ik. Ja, ook u. Jezus en Legio staan oog in oog voor elkaar. De bezetene kan het niet aan. Hij ligt machteloos gebonden. Niemand kan hem aan.

Midden in de dood zijn wij

door de hel ontvangen,

Wie doet in die laatste nood  
redding ons erlangen?

Jezus alleen. Hij overwint. Genade zal triomferen. De briesende leeuw wordt overwonnen door het Lam dat ook Leeuw is.

Hij zal de slang de kop verpletteren.

Eén Naam is onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden: Jezus Christus.

Geen andere naam. Twee namen tegenover elkaar:

De Naam van de ENE en de naam van de velen.

Lam en Legio. De strijd ontbrand. Er is een

Woord gevallen in het land van Gadara.

De vleesgeworden leugen zal het verliezen van het vleesgeworden Woord der waarheid.

Mens...laat nu de doden met rust.

Mens...laat de voorbijgangers met rust.

Mens...ontspan je krampachtig gesloten vuist.

Mens...laat los de stenen die je het bloed doen uitstromen.

Doe jezelf geen kwaad. JEZUS IS HIER.  
Wie zal de sterke te sterk zijn? Jezus.  
Ik hoor trompetten klinken in het land van  
Gadara.

Daar is geen hulp voorhanden,  
voorhanden dan van God.

Hoe is uw naam? Wie bent u? Wat doet u?  
Hoe het ook zij...wat er ook is...ellendige  
verliezers en verlorenen: Zijn NAAM IS JEZUS.  
JEHOVA-ROPHE: DE HEERE GENEEST.

Hij zegt: IK ZAG DE SATAN ALS EEN BLIKSEM UIT  
DE HEMEL VALLEN.

Vraagt gij Zijn Naam, zo weet,  
dat Hij de Christus heet,  
Gods eengeboren Zoon,  
verwinnaar van de troon,  
de zege is Hem beschoren.

Amen.

D.C.O.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*